

Foto: Bo Axhammar



## Vad händer med skolan i Ersnäs?

Trots att vi inom Kommunen upplever en optimism och en sällan skådad tillväxt, Storheden växer så det knakar, den ena nyetableringen efter den andra. Samtidigt så läser vi i lokaltidningarna att det inom skolan väntar uppsägningar och oroliga föräldrar undrar hur det påverkar vår skola i Ersnäs.

Orsaken till neddragningarna inom skolan beror på en tillfällig nedgång i barnkullarna. Av den anledningen så ordnade föräldrar i byn ett möte med ansvariga för skolan i början av juni. Utgångspunkten var naturligtvis, hur drabbar detta skolan i Ersnäs och vad har ansvariga för verksamheten tänkt göra för att detta inte skall drabba kvaliteten i undervisningen och trygg-

heten för barnen. På mötet beslutade man om att göra en konsekvensanalys för att se om de planerade personalförändringarna skulle påverka verksamheten i skolan. Den konsekvensanalys som beslutades om på mötet har inte genomförts och detta oroar föräldrar som EB varit i kontakt med eftersom dom är oroliga för att barnen skall komma i kläm när lärare slutar och nya kommer istället.

### Personalkooperativ

Personalkooperativ inom barnomsorgen ser ut att bli lösningen för de föräldrar som inte har fått plats på det kommunala dagiset. Initiativtagarna har hunnit så långt att man för samtal med banken om finansieringen.

## Ersnäsdagen 2007 - lördag den 7 juli



Ersnäs amatörteaterförening höll sin sedvanliga föreställning i Ralph Lundstengårdens loge på Ersnäsdagen. Detta till publikens stora förtjusning.

Här en situation mellan Vanja Lindbäck och Lars-Erik Lindvall.

Läs mera om Ersnäsdagen på sidan 7.

### Ungdomslokalen!

För att kunna hålla Ungdomslokalen öppen denna termin, behöver vi någon/några som kan ansvara för bl.a. kassa, nycklar och fikainköp.

Är ni intresserade - hör av er till Gunilla Björklund för mer information: Tel: **138 60** eller E-post: **gunilla.m.bjorklund@home.se**

### Byamöte

Torsdagen den 18 oktober kl 18.00 inbjuder byaföreningen till **Byamöte** i Ankaret.

Ur programmet: Karl Petersen informerar om Byautveckling och svarar på frågor. Det fullständiga programmet anslås på **www.ersnas.se**

Alla bybor är välkomna.

**Kommunens Barn och utbildningsnämnd intervjuas om förskolan, sidan 2**

**Jour på Torget, sidan 2**

**Familjenytt med många nya ersnäsare, sidan 2**

**Nationaldagsfirande på Torget, sidan 3**

**Tio år på nacken, en tillbakablick på byaföreningen, sidan 3**

**Partituren i Mörön en kort rapport, sidan 3**

**Hemborgsledens dag Årets gemensamma vandring på leden, sidan 4**

**Dagboken Det första barnet! Sidan 4**

**Tankar om att förstöra Om förstörelsen av skoterstugan. Sidan 5**

**Utvandraren Om att bo i Israel, sidan 6**

**Ersnäsdagen Årets Ersnäsare korad. Bybornas förslag. Vinnare av tipsrundan. Sidan 7**

**Trafikmiljön i byn, sidan 8**

**Byns historia i ett nötskal, sidan 8**

**En fjärran kollega, om att semestra i södra Frankrike, sidan 8**

Det finns människor som tror att allt vad man gör med allvarlig uppsyn är förnuftigt.

/Lichtenberg

## Jour

Säkert har många av läsarna låtit blicken svepa över hus, blommor och buskar då Torget passerar. Vår centrumplats utvecklas undan för undan. Byns föreningar i samverkan ligger bakom detta. Exempelvis finns det nu en jourlista som fördelar ansvaret mellan föreningarna för att vattna, flagga, hålla platsen proper. Det är nämligen så att det inte regnar manna från himlen utan bakom allt som görs finns det människor.

Torggruppen under ledning av Ulla Isaksson Axhammar förbereder nästa steg. Torget behöver en bekvämlighetsinrättning dvs. en toalett. Gruppen utarbetar nu en projektplan för att bygga en sådan. Det gäller att komma fram till den klokaste lösningen som tar hänsyn till de olika behov som Torgets aktiviteter leder till. I kommande nummer av EB redovisas vad som händer på den fronten.

Jourlistan finner du på [www.ersnas.se](http://www.ersnas.se) under Föreningar, Till Torggruppen

## Familjenytt

### Födda

Gunilla Björklund och Magnus Johansson har fått en son den 22 juli, 3740 g och 53 cm lång. Han ska heta Hugo. De bor på Vidmansvägen.

Sofia Olsson och Klas Lundkvist har fått en son den 13 juli, 3920 g och 51 cm lång. Han ska heta Alex. De bor på Tranmyrvägen.

Johanna Niva och Fredrik Lind har fått en son den 25 juli. Han heter Wille och vägde 3345 g och var 49 cm lång. De bor på Kammen.

Linda Åberg och Johan Lindfors har fått en flicka den 6 maj. Hon heter Matilda och vägde vid födseln 3800 g och var 52 cm lång. De bor på Axel Mårds väg.

Helena och Andreas Lindvall har fått en dotter, Signe, den 18 augusti. Hon var 48 cm lång och vägde 3475 g. De bor på Klubbvägen.

Karolina Svärd och Emil Welin har fått en son och Arvid en lillebror den 19 augusti. Han vägde 4075 g och var 53 cm lång och ska heta Leo. De bor på Svartskatavägen.

### Inflyttade

Anders Jansson och Camilla Lindbäck med barnet Ella har flyttat in på Ersnäsvägen 146.

Lillemor och Norbert Friedrich har flyttat in på Klubbvägen 141.

Helena och Lars-Olov Johansson flyttar snart in på Ersnäsvägen 26 B.

Maria Brännmark har flyttat in på Zackes väg 3

## Intervju med kommunen om förskolan

Det har varit en del turer kring behovet av en ny förskola vilket har föranlett en debattartikel till lokalpressen. Debattartikeln återfinns i sin helhet på [www.ersnas.se](http://www.ersnas.se). Vi har också skriftligen ställt några frågor till den politiskt ansvariga i kommunen BUNs ordförande Ingrid Norberg (IN). Vi ställde också en följdfråga. Här kommer frågor och svar.

**EB:** På vilka grunder avvisade BUN den möjlighet som erbjöd sig att snabbt lösa förskolefrågan genom att inköpa villan på Tranmyrvägen 6?

**IN:** Eftersom vi inte har investeringsmedel till detta år så ser vi det inte som en möjlighet nu. Förhoppningsvis kanske det löser sig ändå eftersom det finns planer på ett personalkooperativ i Ersnäs. De har inte inkommit med ansökan men kontaktat mej muntligt. Jag hoppas vi kan komma till bra lösning.

**EB:** Av bilaga till ärendet "Utökning av antalet förskoleplatser i Ersnäs" framgår antalet födslar år för år i upptagningsområdet. Med detta som grund är Du nöjd med planeringen av behovet av förskoleplatser vid förskolan i Ersnäs?

**IN:** Eftersom vi kan hålla att erbjuda plats i området som ju är ganska stort så frångår vi inte det vi lovat. Jag tycker trots allt att det inte är vär-

dens bästa lösning på grund av de avstånd vi har inom området. Dessutom kommer ett antal villor att byggas i Antnäs/ Alvik vilket innebär att den förskolan förmodligen blir fullbelagd vilket är trevligt. Jag brukar säga att det är positiva bekymmer när barnantalet ökar.

**EB:** Innebär hänvisningen till "kommande budgetplanering" i BUNs beslut att ytterligare en förskoleavdelning kommer att finnas på plats senast hösten 2008.

**IN:** När under 2008 det kan bli en förskoleavdelning till kan jag inte lova exakt i dag men min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda den så snart som möjligt under 2008.

**IN** tillägger: Jag förmodar att du inte är nöjd med mina svar men jag vill inte ge löften som jag inte kan hålla senare. Nämndens intention är att så långt som möjligt ge barn trygga och bra förskolor vilket även inbegriper avståndet till förskolan.

**EBs följdfråga:** Enligt uppgifter som vi har erhållit från Din förvaltning skulle det föreslagna inköpet av villan på Tranmyrvägen 6 vara det klart bästa alternativet redan då hänsyn tas enbart till kommunens ekonomi. Till detta ska läggas att övriga faktorer av icke ekonomisk natur också talar för att på detta sätt få en snabb och sä-

ker lösning av byns förskoleproblem. Men min följdfråga avser endast det ekonomiska sammanhanget. Jag fattar Ditt svar som att kommunens likviditet förhindrar inköpet av huset. "(Vi har inte investeringsmedel..") Jag förutsätter att sedvanliga ekonomiska principer också gäller för kommunens agerande. Om den optimala ekonomiska lösningen kräver en lånefinansiering, då väljs naturligtvis den vägen.

**UPPFATTAR JAG DITT SVAR SOM ATT KOMMUNEN ÅTMINSTONE I DET HÄR FALLET VALT EN LÖSNING SOM KOMMUNALEKONOMISKT INTE ÄR DEN BÄSTA? VID MARSMÖTET I ERSNÄS GJORDES DESSUTOM INGA HÄNVISNINGAR TILL ATT INVESTERINGSMEDEL SKULLE SAKNAS. JAG VORE OCKSÅ TACKSAM FÖR EN FÖRKLARING TILL HUR DET KOM SIG.**

**IN:**

Ingrid Norberg har inte svarat på följdfrågan.

### Den olycklige i kärlek

Tre älskarinnor har jag mist: Den första blev av döden slagen, den andra genom svek och list av en rival ifrån mig tagen... "Än den tredje" - frågar du - "var blev väl hon?" Hon blev min fru.



## Nationaldagsfirande i Ersnäs – en trevlig tradition



Årets nationaldag arrangerades i ny tappning. Det som Ersnäs idrottsförening startade förra året har i år utökats till ett samarrangemang med Ersnäs Hembygdsförening. Platsen för festligheterna var i år byns gemensamma samlingspunkt, Torget, där torggruppen har gjort en fantastisk insats för att öka trivselfaktorn. Antalet besökare var över förväntan och vädergudarna var på sitt bästa humör.

Dagen erbjöd aktiviteter för alla åldrar och smakinriktningar; dansuppsvisning, bilutställning, fotoutställning,

tipspromenad och naturligtvis klubbmästerskap i löpning. I Soldattorpet gräddade Ersnäs IF våfflor så att det osade om det. Även Hembergstrollet hittade ner till torget och roade dem yngsta.

Tack vare ett rådigt ingripande från en bestämd dam från byaföreningen kom även den efterlängtade flaggstången

på plats i sista stund. Den nyinförskaffade flaggstången invigdes sedan med tal och nationalsång. Ett trevligt arrangemang som förhoppningsvis blir en tradition!

*Tuula Rosenberg,  
ordf Hembygdsföreningen*

### Gunnar och Nisse

- Har du hört att Holger har blivit kannibal?
- Vad säger du??
- Jo, han ska visst leva av turister numera.

## Tio år på nacken

Liksom i ett 40-tal andra byar i Luleå kommun har vi hos oss en förening vars uppgift är att på ett brett plan tillvarata byns intressen. Ersnäs Byaförening bildades för tio år sedan. Bakgrunden och tillkomsten berättade vi om i förra numret av Ersnäsbladet.

Byaföreningen är så att säga sanktionerad av kommunen. Den erhåller årligen en bypeng (i år 11.000 kronor) som används t ex för att utge detta blad. Byaföreningen kan också söka anslag för speciella projekt. Vi har sökt och även beviljats sådana pengar. Då handlade det om olika insatser i anslutning till Torget.

Det EU-finansierade projektet "Besöksadress Ersnäs" är ett annat exempel på Byaföreningens aktiviteter. Ett av resultaten av det projektet är Hembergsleden med dess upptryckta guide. En framgångsrik och bestående insats gjorde Byaföreningen via sin Bredbandsgrupp då vår by tidigt lyckades komma med i den utbyggnaden.

Genom samverkan kan mer åstadkommas än om varje förening arbetar utan kontakt med övriga. Byaför-

eningen har iklätt sig rollen att få ett samarbete till stånd så snart detta är till byns fördel. I det årliga rådslaget mellan föreningarna planeras vad som komma skall under det närmaste året och också på längre sikt.

På en punkt har vi ännu inte lyckats. Ersnäs har inte blivit förärad titeln "Årets by" i Luleå kommun. Självklart har vi ansökt om att byn ska bli utkorad men hittills har de beslutande inte insett vår storhet.

Byaföreningens styrelse möts andra tisdagen i varje månad, juli månad undantagen. Höst och vår ordnar vi offentliga möten för att berätta om vad vi håller på med och då diskuteras gemensamma angelägenheter. Om styrelsen nu får uttrycka ett önskemål, vore detta att fler försämrade inbjudningarna till dessa möten. Det är trevliga och innehållsrika stunder. Det gäller det som avhandlas och dessutom, där blir det tillfälle att träffas, inte bara de redan bekanta ansiktena utan även sådana som just kommit till byn eller som vi av andra skäl inte möter.

*Styrelsen för Ersnäs Byaförening*

## Partituren

Lördag 25 augusti bjöd Mörö Turism in Luleåbyarna till en träff med Luleås kommunalpolitiker om byautveckling. 11 byar och ca 20 politiker hade anmält sitt deltagande.

Byarna presenterade sig via en utställning med bilder och annat materiel.

Ersnäs byaförening var naturligtvis där i form av Gunnar Lauritz, Bo Axhammar och Krister Öhman. Kristina Holmberg representerade Ralph Lundstengården.

Programmet innehöll en modevisning där politikerna agerade manekänger, mycket uppskattade sådana. Därefter höll Kottarna från Bjurå en omväxlande teaterföreställning.

Slutligen var det politikerdebattens tur. Ämnet var ju byautveckling och saker som bredband, bussförbindelser, mobilnätets räckvidd togs upp. Det råder brist på hus till salu i byarna, det märks bl.a. på att de som finns har många spekulanter och säljs snabbt. Om det byggdes pensionärsbostäder eller små lägenheter i byarna skulle många hus bli lediga till försäljning.

Alla var slutligen överens om byautvecklingens stora betydelse för både landsbygden och Luleå. Samt att träffen skulle upprepas nästa år.

Mörön ansågs av några deltagare som Luleås svar på Almedalen!



Våra tre utställningsskärmar

## Delar ur Ersnäs historia

Av Lennart Parknäs har redaktionen fått veta att det han berättade på förra årets Ersnäsdag numera finns i tryck. Rubrikerna är "Att nå maktens män", "folketro och verklighet" samt "en lång historia kring separatismen i Ersnästrakten".

Det finns att läsa i Stadsarkivets årsbok 2007 / Luleå kommun, ISSN 1404-4862 ; 2007, s. 34-46 : ill.

Årsboken finns säkert att köpa genom bokhandeln eller direkt hos Stadsarkivet, Stadshuset, Rådstugatan 11.

## Vår led

Myggen besvärar sällan vandraren längs Hembergsleden. Omgivningen är inte helt den rätta för våra bevingade kamrater. Den här dagen blåste dessutom en svag vind som inte uppmuntrade myggen att lämna sina gömslen.

För tredje året i rad arrangerades Hembergsledens dag. Vi var 26 personer som lördagen den 30 juni bildade två långa rader av vandrare. Den ena raden, den kortare, nöjde sig med att vandra trekilometersslingan medan övriga tog hela leden i anspråk. Uppe på rastplatsen på Hembergets topp sammanstrålade båda grupperna för

kaffe- och safrast.

Markägaren Stefan Lidström berättade om augustibranden som ödelade två hektar martallsskog på Hembergets topp. En skogsbrand förorsakas av blixtnedslag eller oförsiktighet. Eftersom denna ödesdigra augustidag inte bjöd på några blixtar handlade det om någons oförsiktighet. Stefan och hans Ingegerd fick lägga ner åtskilliga arbetstimmar de följande dygnet för att få stopp på alla pyrande eldhärdar.

Nu är leden röjd men i övrigt är brandplatsen lämnad i orört skick. Den förra rastplatsen är en ruin och ett minnes-

märke över oförsiktigheten. Tack vare Stefans tillmötesgående har en ny rastplats kunnat anläggas en bit ifrån den förra. Vägen dit är väl utmärkt.

På Gläntan samlades vandrarna efter avverkad tur. Där stod Krister Öhman redo med grillpinnar och eld för korvgrillning. Åtgången var god och samvaron gemytlig. Ni som inte var med i år, en ny chans kommer om ett år. Dessutom ligger leden och väntar på oss alla, dag och natt, till dess den försvinner under kommande vinters snötäcke.



Deltagarna på Hembergsledens dag ställer upp vid rastplatsen för fotografen Bo Axhammar.

## Dagboken

### Fedag 10 augusti

I morse sken solen vilket gör det lättare att stiga upp, Alex har sovit bra i natt vilket gör att man känner sig lite mer utvilad. Ibland känns det som att man har fått en ny lillchef i huset, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det gör inget för han är så himmmla söt att man kan spricka, som i morse när vi skulle bada honom så kom det första riktiga leendet och han följde en med blicken (man kan ju bara smälta).

Ida och Daniel samt deras små killar kom förbi på förmiddagen och eftersom det var så fint väder tog vi och grillade hamburgare till lunch, man får njuta av det fina vädret så länge man kan.

Min kusin V.O och hennes sambo som numera bor i Uppsala kom förbi vilket var jättekul eftersom man inte träffas så ofta nu förtiden. På eftermiddagen så tog Klas upp en stubbe och jag försökte att städa till inne mellan amningarna, vilket behövdes! Senare på kvällen for vi till klas mamma och pappa och åt i Vibbonäs.

### Lördag 11 augusti

I morse var vädret så där, Annica skulle komma hit men vi beslutade att de var bättre om jag och Alex kom in till stan eftersom det inte var solväder. Klas for och tävlade i Näverberget, jag och Annica hade bara en mysdag med tjejsnack. Sen på eftermiddagen var det bara att börja göra sig i ordning för vi skulle på min kusins bröllop. När man har en liten kille att ta hand om tar allt så mycket längre tid, men vi hann i alla fall. Efter vigseln bar det i väg till Bryggeriet för middag, dom hade ordnat det jättebra och så hade dom att alla gäster fick dansa linedance, vissa killar var lite stela i höfterna men kul var det. Alex skötte sig jättebra hela kvällen, lite nervös var jag för kyrkan för skulle han vara ledsen där så hörs det rätt bra där!!

### Söndag 12 augusti

I dag känner man att man lever, det blev lite sent i går! Vi har bara varit in till kronan på en fika, sen somnade jag och Alex på soffan ett par timmar. Jag undrade hur man skulle ha känt sig om man inte hade varit nykter (jag håller nog på att bli gammal). Vi blev kvar i soffan resten av kvällen, åt

skräpmat och såg film.

### Måndag 13 augusti

Vaknade tidigt vädret var inte det bästa och Alex sov så jag somnade om någon timme, vilket var skönt det känns som man är några timmar efter på sömnkontot. Ändå är Alex väldigt snäll, tänkt dom som får kolikbarn, fattar inte hur dom orkar! När vi i alla fall kommit upp ur sängen så for vi och tittade på nya garageportar (ett nödvändigt ont). Sen for vi och fikade hos Nina och Fredde, dom far nämligen till New York på onsdag så jag ville höra lite om deras planer. På kvällen var vi bjudna på grillat hos Camilla, Anders å Ella, de är skönt med lite vardagslyx. Sen var vi bara hemma och det har känts som att jag bara har ammat i kväll, men det som är bra med ammning är att man alltid har maten med sig vart man än går. En månad som han är i dag har gått så otroligt fort och den har varit både jobbig men också helt underbar.

När man först kom hem från BB trodde man inte att det var sant att man

Forts på nästa sida



hade ett litet liv med sig hem. Det börjar komma i fatt en nu och man känner Alex lite bättre oxå, ja det är en helt otrolig känsla att få barn!!

### Tisdag 14 augusti

Gunsan kom och tog oss på sängen i morse, hon hade några presenter med sig till Alex. Sen när lillkillen hade somnat så bar vi in ved och jag hann klippa halva gräsmattan, man försöker göra något när han sover. På kvällen kom pappa och hälsade på oss men det var nog Alex i första hand, man har nog hamnat på andra plats! Sen såg vi en film och tog det bara lugnt.

### Onsdag 15 augusti

Morgonen var som dom flesta, vakande och försökte att röja undan lite medans Alex satt nöjd i sin babysitter. Sen var det matning det kan bli mycket av det ibland. När han sen somnat

klippte jag färdigt gräsmattan, vilket jag gärna gör det är skönt med lite frisk luft. På eftermiddagen for vi till BVC med Alex för den obligatoriska vägningen. Ulla tyckte inte att han hade gått upp så bra i vikt som han skulle. Hon sa att det kan bero på att jag har druckit för lite när det har varit så varmt för då kan inte det produceras lika mycket mjölk eller så kan den bli för tunn. Så nu måste vi börja ge honom ersättning morgon och kväll. Jag tycker att det känns lite konstig när man har tänkt att helamma. Men hon sa att mjölken kan komma igång och då behöver man ingen ersättning, så nu blir det att dricka mycket vatten.

På kvällen for jag och Alex ut och åt med brorsan och Annica på Waldorf. I kväll har vi gett ersättning och vi hoppas att han bara inte får ont i magen av den.

### Torsdag 16 augusti

I dag for vi in till stan direkt vi vaknade för att skaffa en bra nappflaska till Alex, vi var oxå tvungen att skaffa oss en ny gräsklippare. På vägen hem for vi förbi kallaxgropen och köpte lite matjord. När Alex somnat så var vi ute och började skotta ut matjorden för vi behöver fixa till gräsmattan, det blev att skotta och kratta hela eftermiddagen det är tur att man sparar allt jobb till dom sista dagarna innan Klas ska börja jobba. På kvällen åt vi grillad lax och såg en film. Det har gått jättebra att ge Alex ersättning, än så länge har han inte fått magknip. Han verkar vara lite nöjdare, jag hoppas bara att han går upp i vikt nu som han ska!!

*Sofia Olsson, Tranmyrvägen*

## Tankar om att förstöra

En vind drar genom tallkronorna. Ljudet är ett av de lägsta hörbara, 10 decibel. Jag avnjuter mitt kaffe på rastplatsen på Hemberget efter att ha avverkat större delen av Hembergsleden. Ytterligare några pilar, den här gången i stål tillverkade av Bo Axhammar, har kommit på plats.

Trots omgivningens rofylldhet umgås jag inte enbart med positiva tankar. Efter pausen ska jag nämligen passera skoterstugan och på dess väg fästa ett anslag av följande lydelse:

Besökare

Vi människor vill leva ett gott liv. Vi vill vara lyckliga. Ni som förstör den här stugan, blir ni lyckligare av att göra detta? Tror ni andra människor blir lyckligare på grund av det ni gör?

Ta ett resonemang – en rejäl funderare – sinsemellan om hur ni skulle vilja besvara dessa båda frågor. Naturligtvis motiverar ni svaren.

Inne i stugan finns papper, penna och häftstift. Sätt upp ert svar här på väggen.

Sven Persson

Fram till utgivningen av detta nummer av Ersnäsbladet har inget svar på dessa frågor kommit upp på skoterstugans vägg. Antingen har förövarna inte återvänt till denna nu mycket förfulade plats eller också ägnar de sig fortfarande åt att rannsaka sina samveten.

I många år kunde skogsvandraren besöka den här stugan som då var i Husmodersföreningens ägo. Den var alltid prydlig och inbjudande, två gånger per år städad av några kvinnor i byn. Den var då placerad på en plats där vi nu har stenbrottet på Hemberget.

Stugan skänktes 1994 till byns avdelning av Fyrklövers Skoter & Fritidsförening och fraktades till den plats där den nu befinner sig med en vidunderlig utsikt mot norr.

Sommaren 2005 inleddes förstörelsen. Nedbrytandet är nu inne på sin tredje säsong. Insatser har gjorts för att avbryta nedgången. I fjol sommar städade paret Stefan Lidström stugan. Glaset i ytterdörren var sönderslaget. Under hösten reparerade Ronny Lejon och John Holmberg dörren. Ronny och John städade också upp området kring stugan. I slutet av juni i år förstördes dörren på nytt. En del av resultatet av dessa sabotörers verksamhet framgår av bilderna.

En negativ förändring har inträffat under de senaste 20 åren. Husmodersstugan drabbades aldrig av vandaler. Varje besökare lämnade den i det skick han/hon själv ville finna den. Så är det inte längre. Är detta resultatet av ett materiellt överflöd? Några generationer tillbaka var vi mycket noggranna med att vårda våra egna och



våra gemensamma ägodelar. Jag har emellertid svårt att tro att förövarna behandlar sina egna tillgångar på det sätt som de behandlar skoterstugan.

Därför kan detta med materiellt överflöd inte förklara denna lust att trasa sönder. Vilka är motiven? Vilken tillfredsställelse uppnår förövarna? Hur skulle föräldrarna reagera om de hade kunskap om vad som sker där uppe på berget? Jag saknar svaren. Ett är säkert nämligen att förövarna knappast kan ha något otalt med stugans ägare. Det är inte uteslutet att de själva tycker om att köra snöskoter.

Kanske läsarna kan bistå med förklaringar? Men framför allt hur skapar vi en atmosfär som resulterar i att även den gemensamma egendomen vårdas?

*Sven Persson*

Representanten i Ersnäs för Fyrklövers Skoter & Fritidsförening är Ronny Lejon. Han finns på telefonnummer 313 16.

## Utvandraren

**H**ej alla ersnäsbor. Jag heter Ulrika Lundström och är äldsta dottern till Göte och Marie Lundström som fortfarande bor kvar i byn. Jag är född och uppvuxen i Ersnäs till mitt 18:de levnadsår. Då ändrades mitt liv till en riktning som varken jag eller mina föräldrar kunde ana.

Året var 1985. Min dröm hade under en längre tid varit att fara till Israel och se det heliga landet. Min mor uppfyllde den drömmen när hon hittade en annons där man sökte en barnflicka till en familj i Tel Aviv. Jag skickade ett brev till familjen och blev utvald för jobbet. En månad senare var jag på väg till en plats som jag inte visste någonting om. Hade jag vetat det jag vet idag skulle jag nog aldrig ha farit.

Jag träffade min nuvarande man Benny under det året och det är nog största orsaken att jag blev kvar här. Livet i Israel är väldigt annorlunda än livet i Sverige. Och jag har sett saker här som jag är glad att ni där hemma är väldigt skyddade från. Det började 1987 när intifadan mellan judarna och palestinierna bröt ut. Det var en period på några år när det nästan dagligen var självmordsattacker på bussar, restauranger, biografier och andra ställen där det var större folksamlingar.

1991 skulle jag och Benny gifta oss och det var planerat att mamma och pappa skulle komma ner till den stora dagen. Men Saddam Hussein hade andra planer. Han invaderade Kuwait och det blev ett stort hot mot Israel.

Mor och far fick stanna hemma och i stället för att fira att vi hade gift oss fick vi spendera över en månad i skyddsrummen med gasmasker. För det var stor risk att det skulle vara kemiska vapen. Det föll nästan 60 missiler allt som allt och en landade ca 1 km från där vi bor. Då vill jag lova att man önskade att man var hemma i lilla Ersnäs igen. Mor hade nog ganska många sömnlösa nätter under en längre tid. Förra året var det dags igen när kriget mellan Israel och Hizbolla bröt ut. Tack och lov fortsatte livet hos oss som vanligt i centrala Israel. Vi hade även besök hemifrån och dom kände inte av någonting.

Jag har nu bott i Israel i 22 år. Jag är gift med en israel som har sina föräldrars rötter i Yemen. Jag har 4 härliga ungar, Nitai (pojke) 16 år, Noam (flicka) 14 år, Lior (flicka) 12 år och Jonatan 9 år. Se bilden.

Mellan alla problem som finns här går livet vidare. Barnen går i skola och vi jobbar och står i som vilken vanlig familj som helst. Jag önskar mina barn

kunde växa upp i en mindre stressad miljö. Här lär sig barnen se saker som dom skulle må mycket bättre av att inte se, men det är verkligheten här. Problemen som existerar mellan israelerna och palestinierna är väldigt komplicerade och jag vet att många av er ser nyheter om vad som pågår här. Men för att verkligen förstå vad som pågår här måste man se det själv.

Barnen älskar Sverige och jag önskar vi kunde komma hem oftare än vad vi gör. Men livet är här och barnen växer upp här. Nitai ska om två år in i armén på en 3-årsperiod och flickorna gör 2 år när de blir 18. Det ser jag inte emot men om vi inte skyddar vårt land gör nog ingen annan det för oss.

Hemlängtan finns alltid. Jag saknar lugnet, skogarna, vattnet, naturen och till och med myggen. Jag ser inte

mig själv flytta hem igen. Men hur länge jag än kommer att vara här är Ersnäs alltid mitt hem. Israel är ett mycket vackert land och det finns hur mycket som helst att se i detta lilla land som inte är större än Norrbotten. Mycket sol och värme och turisterna kommer även om det är oroligt här ibland. Utelivet stannar aldrig och vill man ha roligt finns det gott om ställen. Tack och lov har vi ett normalt liv mellan dom svåra perioderna annars skulle det inte gå att bo här.

Israel är ett land där du hittar folk från alla jordens hörn. Judarna blev utspridda men började återvända efter 2:a världskriget. Idag bor det ca 6 miljoner judar här och 2,5 miljoner israeliska araber. Landet domineras

av 3 religioner, judendomen, muslimerna och kristna. Tyvärr är det också dom 3 som gör mycket problem här. Vi är en grupp på 7 till 8 svenskar och danskar som håller ihop och vi firar jul och andra högtider tillsammans, så att barnen får se var sina rötter kommer ifrån också. Jag har en väninna från Alvik med mig här också så vi är inte helt ensamma. Det känns skönt att ha svenskt sällskap. Och barnen har roligt tillsammans och dom pratar svenska även om den inte är perfekt.

Till slut vill jag skicka stora hälsningar till familjen Lundström och familjen Sundén och till min barndomsvän Lillian (Ottoson) Sundqvist och till alla ersnäsbor som fortfarande kommer ihåg oss. Vi saknar er alla och hoppas få komma hem snart igen.

*Hjärtliga hälsningar från Talia Sallem (Ulrika Lundström)*



Har du en Dammsugare för mycket? Skänk den till Hembygdsföreningen!

Johanna Niva, tel 310 97

### Visste du att...

Under augusti har 2 300 tyska turister besökt Ersnäs och Ralph Lundstengården.



## Ersnäsdagen lördag 7 juli

### Årets Ersnäsare

Ersnäsdagen har firats under 10 år och alla gånger som dagen arrangerats har besökarna mötts av strålande solsken. I år var det första gången som dagen arrangerats i regnets tecken vilket naturligtvis lade lite sordin på evenemanget. Detta kom inte att hindra besökarna, den första programpunkten vid Ralph Lundstengården var den historiska tillbakablicken som Lennart Parknäs skulle hålla. Tyvärr så blev det arrangemanget inställt pga. sjukdom.

Att besökarna var hungriga, inte bara på kulturupplevelser, utan även på den mat som serverades var tydligt. Brödet till strömmingsklåddan tog slut och likaså hamburgarna, även på Ralphlundstengården så avlöste matgästerna varandra i en strid ström.

När Ersnäs amatörteater bjöd upp med det bästa ur årets revy så var salongen fullsatt och skratten ekade när Ikea-konsulten höll "presskonferens" på finska, norska och ryska.

På torget så serverades det strömmingsklådda och hamburgare, även en del marknadsstånd bjöd ut till försäljning. Ersnäs IF höll sin traditionsenliga ringkastning för de yngre och ungdomar från viltvårdsgruppen arrangerade luftgevärsskytte. I soldattorpet så såldes varmkorv och Stefan B Andersson och Annica Gaudet skulle uppträda på utomhusscenen men pga. vädret så flyttades framträdandet till logen på Ralph Lundstengården.

På kvällen höll Puben öppet på Ralph Lundstengården med flitiga besökare, såväl "urinnevånare" som hemvännare.

### Vinnare av tipsrundan

Under Ersnäsdagen fanns det många evenemang att delta i och ett av dem var tipsrundan som sträckte sig från torget till Ralph Lundstengården.

Årets vinnare blev Ulrika Lindvall. Priset hon vunnit är ett presentkort på 200 kr från Svedjekojan i Ersnäs.

Ersnäs Byaförening gratulerar!

"Om man inte kan få barn, kan läkaren göra ett i provrör. Men de flesta barn är gjorda med vanliga rör."

Fred 7 år

Kl. 13.45 trädde den enväldiga juryn ut på Soldattorpets trappa. Valet av den första i raden av "Årets Ersnäsare" kungjordes. Den utkorade är Kent Bäckström och motiveringen löd: För många år av engagerat, ideellt arbete för byns bästa under mottot: "Här sitter det inte fast."

Dessförinnan hade juryn, som består av Rose-Marie Bäckström, Karl-Gustav Pettersson och Sven Persson, talat om att ett antal välmeriterade kandidater hade nominerats och att välja en av dessa förvisso inte var en lätt uppgift.

Kent erhöll ett skriftligt bevis för sin utnämning och ett presentkort att användas på Ralph Lundstengården. Fanfarer framfördes på saxofon av Ulf Omnell och ett kraftigt fyrfaldigt

leve genljöd i byns centrum till Kents ära.

Denna ceremoni var inledningen till en, får vi hoppas, lång tradition. Det kan vara på sin plats att här nämna att den som efter fjolårets Ersnäs-dag kom med detta förslag om att utse Årets Ersnäsare var en utflyttad ersnäsbo. Kenneth är namnet och han är son till Folke och Irene Larsson.



Karl-Gustav, Rose-Marie, Kent och Sven

### Bybornas förslag

På Ersnäsdagen stod Byaföreningens representant på torget för att ta emot bybornas önsknings och drömmar om Ersnäs i framtiden. Trots de dåliga väderförutsättningarna kom det in tio förslag om vad som skulle kunna utvecklas för att Ersnäs ska bli ännu bättre att bo i.

Bland de tio inkomna förslagen fanns sex som var undertecknade och dessa deltog i utlottningen av de tre priser som Amatörteatern, Hembygdsförening och Byaföreningen bidragit med. "Notarius publicus" var Krister Öhman.

Vinnarna av priserna är: Leif Lundström entré till Ersnäsrevyn, Annika Lundberg kopp med Lars Pirak-motiv och Lotta Lauritz tröja.

Förslagen finns att läsa på Ersnäs hemsida, och var och en som har en idé om hur man praktiskt ska gå till väga för att förverkliga förslagen är välkommen att ta kontakt med Byaföreningen eller någon annan förening. Adresser finns på hemsidan.

Förslagen redovisas också vid Byamötet torsdag 18 oktober.

Gunnar Lauritz, ordförande i Byaföreningen

### Kortnytt

Byaföreningen har köpt in ett uteddass för placering vid Gläntan.

*Ersnäsbladet* utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknäring till byn och utkommer med fyra nummer per år. Manusstopp under 2007 är 12/2, 28/5, 27/8 och 12/11 och utdelning fredagen därpå.

I redaktionen:

Sven Persson, 311 80 och E-postadress [persson.sven@telia.com](mailto:persson.sven@telia.com)

Krister Öhman, 312 59 och E-postadr [kristman@tele2.se](mailto:kristman@tele2.se)

Bo Axhammar, 311 04 och E-postadress [bo.axhammar@tele2.se](mailto:bo.axhammar@tele2.se)

### Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida, [www.ersnas.se](http://www.ersnas.se) med 15 294 besök sedan 2003-06-01, men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på adressen: [www.byar.lulea.se](http://www.byar.lulea.se) och välj där **Ersnäs**. Där är 3 642 besök registrerade sedan 2001-03-19.

Synpunkter och material till sidorna mottages av Krister Öhman, [kristman@tele2.se](mailto:kristman@tele2.se)

Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta från byns hemsida [www.ersnas.se](http://www.ersnas.se) Där finns även tidigare nummer.

## Trafikmiljön i byn

Om man kör från Häärskurvan till E 4 med 50 km/tim tar det 59 sekunder. Kör man däremot 30 km/tim tar det 108 sekunder. Den hänsynslöse vinner sålunda 39 sekunder när han/hon passerar genom byn på ett trafikfarligt sätt.

Självklart är att om man jämför med en högre fart än 50 km/tim så vinner man än mera sekunder - och det har somliga tydligen räknat fram.

Man kan undra över hur dessa ihopjade sekunder används - om de överhuvud taget kan användas till något som kan motivera de risker och bybors ilska som det medför?

Nej, slå av på takten och njut i sakta mak av byagatans slingrande mellan de gröna björkarna. Och känn att Du är en av dem som bidrar till en trivsam och säker trafikmiljö i byn.

Den som pratar illa om kvinnor har glömt sin mor.

*Svenskt ordspråk*



## ERSNÄS-gårdar och gamla gårdsnamn - juli 2007 -

Kompendium plus karta över Ersnäs med alla boende.

Pris: 100 kr

Kan köpas hos Hilding Lindbäck, tel 311 97

## Byns historia i ett nötskal

Forskarna anser numera att universum tillkom för 12 miljarder år sedan genom det som brukar kallas Big Bang. Den berggrund som är det stabila underlaget för våra förflyttningar och våra hus har i våra trakter två miljarder år på nacken. För 100 miljoner år sedan levde dinosaurierna. Spår av dessa har inte återfunnits där vi befinner oss, inte ännu i alla fall. Därefter har bl.a. följande hänt:

200.000 år sedan

40.000 år sedan

18.000 år sedan

10.000 år sedan

6.000 år sedan

3.000 år sedan

800 år sedan

31 augusti 2007

Våra förfäder började utvandra från östra Afrika

Dessa förfäder når Europa

Den senaste inlandsisen börjar att smälta. Som mest låg marken i vår by 190 meter under havsytan.

Ett skär visar sig över vattenytan i vår närhet: Hembergets topp.

Förfäderna började att visa sig i Skandinavien

En trolig boplats på Hembergets norrsluttning

De första bosättningarna i Ersnäs

Det 55e numret av Ersnäsbladet utkommer

Att få lite perspektiv på tillvaron kan inte skada. Vår stund på jorden är kort.

## En fjärran kollega

För 60 år sedan fanns det 2.500 kommuner i Sverige. De styrande kom fram till att detta kunde ju inte vara rationellt. I ett par omgångar har kommuner slagits samman. Idag är antalet under 300.

I Frankrike är den lokala identiteten tydligen starkare. Försök att gå Sveriges väg har inte varit framgångsrika. Därför finns det i det landet 36.000 kommuner. En av dessa heter Aureille.

Aureille ligger i södra Frankrike, 45 km nordväst om Marseille. Det är en kommun med 4.000 invånare ungefär det invånarantal vi har i Sörbyarna. Men till skillnad från oss har man där ett lokalt självstyre. Det innebär att folket väljer ett kommunfullmäktige, en borgmästare, att man har en egen budget och där finns ett stadhus med en heltidsarbetande kanslist.

Det är inte bara Sverige som har en rejäl offentlig sektor. Så är fallet även i Frankrike. Detta avspeglar sig t ex i budgeten för den här lilla kommunen. Driftsbudgeten har en omslutning på drygt 8 miljoner kronor och investeringarna låg 2006 på 25 miljoner kronor. De pengarna används t ex till att bygga en förskola och en "boulodrome" dvs. bouleanor under tak.

Tydligen används en del av de löpande utgifterna också till att hålla det lilla samhället rent och snyggt. Det är



synnerligen ovanligt att se en kastad fimp eller ens en tändsticka längs de små gatorna.

En sak har Ersnäs och Aureille gemensamt. På bägge platserna utges ett kvartalsblad. Ersnäsvarianten håller Du just nu i handen. Den franska variantens vinjett avbildas ovan.

Aureille ligger på sydsluttningen av ett litet bergsområde. I detta samhälle finns en kyrka, en skola, idrottsplats, en ruin av en borg på en närliggande bergstopp, en köttaffär, en specerihandel, ett par restauranger och sist men inte minst ett bageri som leverera färskt bröd två gånger om dagen. 06.30 slås portarna till bageriet upp och kunderna lämnar affären med det nära nog varma brödet under armen eller i en påse.

Varför berättar jag detta? Jo, därför att jag i mitten av juni med hustru och tre döttrar besökte detta lilla lokalsamhälle under en vecka. I Sverige har vi en organisation som heter "Bo på lantgård". Den franska motsvarigheten heter "Gîtes de France" och är en synnerligen omfattande och välorganiserad företeelse. Vi bodde på ett sådant ställe och omgivningen bestod av olivodlingar och åkrar. Att göra en sådan resa är inte komplicerad och kostnaden är mycket rimlig speciellt sedan Ryanair börjat att flyga direkt Skavsta - Marseille. Jag står gärna till tjänst med råd och detaljerad information för er som kan vara intresserade av att t.ex. förlänga sommaren med ett soligt sydfranskt besök i en vacker trakt.

*Sven Persson*