

Foto: Bo Axhammar



Julmarknad i stämmingsfull, lantlig miljö!



Lördag 22 och Söndag 23 november hålls
Julmarknad på Ralph Lundstengården, kl. 12 - 16.

Här hittar du unika julklappar från lokala hantverkare.

I serveringen finns Julgröt, skinksmörgås
och kaffe med hembakat bröd.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Ett samarbete mellan
Ersnäs byaförening och
Ralph Lundstengården.



Ersnäs idrottsförening – 75 år



Den 1 november firade Ersnäs idrottsförening med pompa och ståt. På dagen så var det barnen som bjöds på fest i skolan. Senare på kvällen "smög" en buss genom byn och plockade upp deltagande gäster för leverans till Restaurang Helters i Alvik.

Läs mer om detta fantastiska jubileum på **sidan 4**.

Bilden till vänster: Anders Wikberg lämnar över utmärkelsen "säsongens bästa fotbollsspelare" i form av en fotboll till André Lindfors.

Ersnäs almanackan 2009

Under hösten har fyra amatörfotografer i Ersnäs sammanställt en almanacka med Ersnäs bilder. Hembygdsföreningen, byaföreningen och idrottsföreningen står bakom projektet.

Den kan beställas hos Bo Axhammar tel. 311 04 eller bo.axhammar@arcticview.se

På Julmarknaden den 22-23 november säljs den också.

Upplagan är på 150 st och den kostar 100 kronor.



Foto: Jonas Seger

Familjenytt

Födda

Vi kan meddela att vi ökat på byns befolkning! Den 27/8 föddes Axel, han vägde 3985 gram och var 52 cm lång. Stolta föräldrar är Sara Borgström och Jonas Pettersson på Svartskatavägen 385!

Lisa Morin och Jonas Eliasson har fått en son, Hugo. De bor på Klubbvägen 20.

Camilla Nilsson och Tobias Johansson på Tranmyrvägen 10 har också fått barn.

Camilla Lindbäck och Anders Jansson har fått en dotter, Ebba, som föddes 1 oktober. Hon väge 4530 g och var då 54 cm lång. De bor på Ersnäsvägen 146.

Inflyttade

Maria och Jonas Engström med pojkarna Simon och Anton har flyttat in på Bäcktorpsvägen 70.

Shane och Viki Williams med söner Seán och Éoghan och döttrarna Réka och Emese har flyttat in på Tranmyrvägen 6.

Joakim Eriksson, Mari Conrad och Isak Conrad har flyttat till Ostibyvägen 56.

Cathrine Åström och Bo Igebjörk har flyttat till Klubbvägen 201. Tommy och Hanna Müller har flyttat in på Ersnäsvägen 44.

Avlidna

Göte Lundström * 18/11 1941 + 19/10 2008

Rune Lundmark * 20/12 1924 + 17/10 2008

Gösta Olsson * 17/4 1925 + 29/10 2008

Ally Johansson * 23/2 1923 + 23/1 2008

Redaktionen tar gärna emot tips till Familjenytt-rutan! Eller skriv själv och skicka till krister@krivision.se Det har visat sig omöjligt för redaktionen att ha koll på alla.

Samordnad uppbörd

Tre av byns föreningar använder sig av medlemsavgifter. De tre är Byaföreningen, Idrottsföreningen och Hembygdsföreningen. Inbetalningskortet distribueras på lite olika sätt. Många av oss har nog problem med att hålla reda på om vi betalat avgiften. Det gäller alldeles speciellt om vi är med i två eller i alla tre föreningarna. Det sistnämnda är inte helt ovanligt.

Därför har de tre föreningarna kommit överens om en samordning när det gäller uppbörden av medlemsavgifterna. Vi tror att detta är praktiskt för medlemmarna och vi vet att det innebär en administrativ förenkling för kassörerna.

Det gemensamma inbetalningskortet kommer att distribueras i samband med det första numret 2009 av Ersnäsbladet. I det numret kommer vi också att mer i detalj informera om hur det hela kommer att gå till.

Utän tvivel är man inte klok.

Kommande njutningar



Spåret från Hääsch upp mot Gläntan

Somliga av oss ersnäsbor tycker mycket om att åka skidor. Förra säsongen kunde vi glädja oss åt ett preparerat spår som började vid Hääschkurvan. Det gick över fälten genom lite björk- och granskog för att sedan nå fram till Gläntan. Där väntade det välpreparerade elljusspåret. Fram och åter blev detta en sträcka på nära sex km. Vi har att tacka Willy Sundvall för denna tillgång.

Vi kunde glädja oss åt att skoterförarna mestadels höll sig utanför vårt spår. Detsamma gällde de av oss som motionerar till fots. Men ibland kunde det hända en del fotgängare så älskade just skidspåret att man valde detta som sitt stråk.

Så fort vi har ett tillräckligt djupt snötäcke kommer spåret att prepareras. Vi är helt övertygade om att vi tar hänsyn till varandra så att var och en kan glädja sig åt sitt speciella intresse utan att inkräkta på andras.

Sven Persson, Ersnäs IF



På väg till elljusspåret fanns denna "tunnel"

Tvivel

Under 60-talet var tilliten till Staten stor. Vi hade en näringspolitik som de olika regeringarna ägnade sig åt. Staten var t o m aktiv som företagare. Inte minst vi i Norrbotten tilldelade den politiska makten en avgörande roll på många av livets områden. Norrbotten och Sverige var ingalunda unika. Inställningen var likartad på flertalet håll i den marknadsekonomiska (kapitalistiska) delen av Europa.

Det har emellertid alltid funnits personer och intressen som ifrågasatt denna Statens centrala roll. En bit in på 80-talet vann detta ifrågasättande i styrka runt om i Europa, så även i Sverige. Det var en del amerikanska ekonomer som utgjorde inspirationskällan. Statens makt skulle begränsas. Staten skulle absolut inte äga företag. Statsbudgeten skulle krympas och kapitalet skulle röra sig fritt.

Regeringarna började sälja ut sina företag. Den doktrinen drevs inte enbart av borgarna utan (s) var också anhängare av den. Telia är ett exempel. Men ingen tyckte dock att Staten skulle göra sig av med alla företag.

Inte ens vår nuvarande regering satte upp Vattenfall och LKAB på sin säljlista. Norrbottningens makt är stor!

Alla kurvor pekade uppåt. Dessa marknadsliberaler tycktes få sina teser besannade. Ju mindre statligt inflytande, desto snabbare ekonomisk tillväxt. Så verkade det att fungera.

Så plötsligt blir allting tvärtom. Det fria kapitlet löper amok. Det som ena dagen tycks vara en stabil finansiell institution, är nästa dag en ruinhög. Svallvågorna når också vårt land. Eftersom denna effekt av en fri kapitalmarknad sammanfaller med en konjunkturavmattning, blir det många negativa rubriker. Kanske också en del av oss bybor kan få kännning av detta i form av en sämre arbetsmarknad.

Vad inträffar? Alla dessa som utan reservationer prisat de fria marknadskrafterna, börjar ropa på Staten. Ropen kommer från banker och från vad – vi trodde – odödliga företag som Ford och därmed Volvo.

Vår slutsats är klar. "Utan tvivel är man inte klok." (se rutan till vänster). Hade alla dessa marknadsentusiaster tillåtit sig att tvivla, hade situationen idag definitivt varit en annan. Vi får hoppas att de nya insikterna också resulterar

i strikta regler för hur penningens makt ska få utövas och att exempelvis vår regering avslutar försäljningen av statligt ägda företag.

Världens mäktigaste person är en tvivlare. Han - Barack Obama - ställer frågor innan han vet svaret. Så sägs det att han fungerar. I så fall går vi mot en ljusare framtid.

Sven Persson



Välgörare

Lennart Parknäs är en göteborgare med rötter i Ersnäs. Han har i olika sammanhang visat sin generositet gentemot Hembygdsföreningen. Parknäs har till föreningen skänkt en boksamling som förvaras i Soldattorpet. Föreningen har också fått ta emot en fotosamling som har anknytning till byn.

För att visa sin uppskattning belönades Lennart Parknäs till hedersmedlem av och livslångt medlemskap i Ersnäs Hembygdsförening vid en liten ceremoni i september. Som bevis för denna utnämning överlämnades vid det tillfället hithörande diplom. Bilden till höger togs vid det tillfället.

Högre makter

Hälsan tiger still brukade Gunnar Sträng säga. Det stämmer nu inte alltid. Infrastrukturminister Åsa Torstensson tiger om den planfria korsningen. Vårt brev till henne är daterat 20 april 2007. Det är fortfarande obesvarat.

Vår ansökan om ett kommunalt engagemang för att Torget skulle förser med en toalett är daterad 10 februari 2008. Inte heller kommunen har svarat.

Den 16 juli 2008 postade vi en ansökan om EU-medel för ett 10-tal olika projekt i Ersnäs under de kommande åren. Finansieringen i sådana sammanhang delas mellan kommunen 30 procent, staten 20 procent och EU 50 procent. Första instans i den här proceduren är kommunen. I mitten av september behandlades vår ansökan av Landsbygdskommittén inom Luleå

kommun. Detta besked om den behandlingen har vi fått av handläggaren Jenny Björk: "En enig kommitté var mycket positiv till er gemensamma kraftsamling att utveckla er egen bygd. Däremot har inte kommittén en budget som möjliggör den medfinansiering som ni behöver. Därför vill Landsbygdskommittén rekommendera er att i stället söka pengar från det kommande Leader-området."

Kommunens medfinansiering skulle ha uppgått till 166 tkr. Nu hänvisas till ett par andra framkomstvägar. Dessa s.k. Leader-program är emellertid ännu inte sjösatte. Först vid årsskiftet lär det vara dags för oss att göra nya framstötter om uppbackning. Då hoppas vi att det inte bara ska bli en klapp på axeln som svar.

Ansökan i sin helhet finns utlagda på www.ersnas.se

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Manusstopp under 2008 är 28/1, 12/5, 25/8 och 10/11 och utdelning fredagen därpå.

I redaktionen:

Sven Persson, 311 80 och E-postadress persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 och E-postadr krister@krivision.se

Bo Axhammar, 311 04 och E-postadress bo.axhammar@arcticview.se

Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida, www.ersnas.se men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på adressen: www.byar.lulea.se och välj där **Ersnäs**.

Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta från byns hemsida www.ersnas.se och där ser du bilderna i färg. Där finns även tidigare nummer.

Ersnäs IF – en pigg 75-åring

”Torsdagen den 11 maj 1933 samlades ett tjugotal unga ersnäsbor på byns café.” Så lyder inledningen till Skapelseberättelsen i föreningens jubileumsskrift. Detta var för 75-år sedan och den 1 november var det dags att fira jubilarerna. Ett jubileum som under ett års tid noggrant planerats och förberetts av en arbetsgrupp.

Festen började redan på dagen med att byns barn bjöds på fem-kamp, fiskdamm, ponnyridning och grillkorv med mos i skolan. Ett mycket uppskattat arrangemang, att döma av uppslutningen, ett 40-tal barn med föräldrar hade sökt sig till skolan.

Senare på kvällen var det supé med dans i Likos nya Restaurang Helmers i Alvik. Där hade hundratrettio personer samlats för att delta i hyllningen av föreningen. Jubileet inleddes med en tyst minut för att hedra den nyligen bortgångne Gösta Olsson, en av föreningens verkliga giganter.



Carina Winza från Norrbottens Idrottsförbund delade ut utmärkelser.

Representanter för Norrbottens Idrottsförbund och Norrbottens Fotbollsförbund delade ut diplom och medaljer till föreningens aktiva. Luleå Kommun, Alviks IK och Antnäs BK uppvaktade föreningen och överlämnade presenter till ordförande Kjell



Lasse Lindvall som var "heligt förbannad" för att festen inte var i skolan i Ersnäs, dit han först farit för att delta.



Till synes tämligen nöjda över utmärkelserna.

Bäckström. Kvällen till ära spelade Raggies orkester och förgyllde tillvaron för gästerna som fick möjlighet att göra av med kalorierna från den intagna supén.

Kvällens höjdpunkt blev 91-åriga Algot Lundström. För det var nämligen så att dagen före jubileumsfesten ringde telefonen hos Hilding Lindbäck och i andra ändan av luren var just nämnde



Algot Lundström berättar episoder ur föreningens historia

Algot Lundström. Han hade nämligen tagit del av en artikel kring föreningens jubileum i den lokala pressen. Han undrade försynt om det var möjligt att anmäla sig till tillställningen,

- Självklart, var Herr Lindbäck's svar, - Vi skickar en bil som hämtar dig. Det fantastiska i hela historien var nämligen att Algot Lundström var en av de ungdomar som den 11 maj 1933 befann sig på byns café och bildade Ersnäs Idrottsförening – cirkeln är slut.

Algot som person imponerade på församlingen genom sitt fantastiska minne och att han till synes outtröttligt frekventerade dansgolvet. Vid ett tillfälle tog Algot scenen i besittning och berättade om sin roll i föreningen. Han passade även på att bjuda publiken på några anekdoter från sammandrabbningar med ärkerivalen Alviks IK till publikens jubel.

Många av föreningens giganter genom åren var med och hyllade fören-



På dansgolvet rasade kalorierna...

ingen och blev själva hyllade för sina insatser. Detta sammanlagda ideella arbetet som fostrat så många inom idrotten och bidragit till det sociala kittet i Ersnäs, förtjänar den hyllning som detta jubileum var avsett för. Vi bockar och bugar samt utbringar ett fyrfaldigt hurra....

Med andras ögon

”Sammanhållningen i byn, som historiskt hade sitt ursprung i jordbruket, utövas idag främst genom byns rika föreningsliv. Härigenom fortsätter byns innevånare att utveckla den enligt Putnam så viktiga medborgarandan – grunden för det sociala kapitalet.

Studien visar att människorna i Ersnäs förenar det lugna byalivet med stadens utbud. Byn är inte längre separerad från staden på det sätt som den tidigare var. Gemensamt för informanterna (avser de intervjuade, reds anm.) i studien är att de uppvisar en positiv tro på framtiden för Ersnäs. När de uttrycker oro, är den i huvudsak förknippad med politiska beslut som de känner är utanför deras kontroll, exempelvis pekar de på byggnadslov och bränslepriser.

Vårt bestående intryck av Ersnäs är att de som bor i byn, trots inte helt samstämmiga upplevelser av byns

sammanhållning, ändå förenas av en form av Ersnäsanda, en vilja att på olika sätt ställa upp för vad man ansåg vara byns bästa. Byborna vi träffade genom våra intervjuer utstrålade en positiv känslan för byns framtid. Alla trodde att byn i framtiden skulle komma att växa och utvecklas, något som vi efter att ha gjort denna studie också instämmer i.”

Nu är det vetenskapligt belagt. Ersnäs är bra! En grupp studenter vid universitetet har skrivit en uppsats inom ämnet sociologi med rubriken ”Det sociala livet i en by i Luleå kommun”. Ovanstående lärda formuleringar är hämtade från den sammanfattning av sina rön som skribenterna avslutar sin uppsats med.

Kunskaperna om vår by har författarna inhämtat genom att intervjuar sex bybor i åldrarna 18 – 60 år. Visst kan det tyckas vara ett begränsat urval. Kan sex personer verkligen represen-

tera de 700 invånare som har Ersnäs som sin hemort. Med tanke på slutsatserna får vi verkligen hoppas att så är fallet. Och visst, bästa läsare, visst kan ni instämma i det mesta, eller hur?

I en uppsats av den här karaktären ingår det att studera litteratur som anknyter till ämnet. Av det skälet refereras i uppsatsen bl a till en författare som heter Robert D. Putman. Ett centralt begrepp i Putmans tänkande är medborgaranda. I en by med hög medborgaranda skapas ett socialt kapital som ofta är viktigare än ekonomiskt kapital. I en sådan bygd dominerar de horisontella relationerna i stället för de vertikala. I klartext innebär det att medborgarna behandlar varandra som jämlikar. Putman har också kommit fram till att medlemskap i olika föreningar stärker förtroendet mellan människorna och på så sätt växer det sociala kapitalet.

Köp Ersnäs IF:s jubileumsskrift

I samband med att Ersnäs IF fyllde 75 år sammanställdes en tolvsidig jubileumsskrift. Den ger glimtar ur föreningens historia. Där finns intervjuer med några personer som medverkat under åren. En hel del bilder levandegör vad som förevarit.



Varje deltagare i jubileumsfesten fick ett ex av skriften. Vi har en ett antal exemplar kvar som finns till salu. Priset är 30 kronor. Intresserade kontaktar ordförande Kjell Bäckström på telefon 310 58.

EIFs 75-årsjubileum den 1 november 2008.

Hjärtligt tack för en trevlig fest. Tack Kristina med personal för god mat och service och för trevlig dansmusik. Tack alla ledare i EIF och ett stort tack till redaktionen för Ersnäsbladet för ett gott samarbete för Ersnäs.

Sune Öhlund

Skidkul

Från mitten av 70-talet och ett 15-tal år framåt rådde högkonjunktur för längdskidåkningen i Ersnäs. Därefter tynade den aktiviteten sakta bort.

Nu tas det nya friska tag av nya friska krafter. Under andra helgen i november månad samlades för första gången en grupp barn, ungdomar och föräldrar uppe i Gläntan för en verksamhet som kallas Skidkul. Det handlar exakt om det namnet säger: att ha trevliga aktiviteter som anknyter till skidåkning. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att göra sporten lockande för de yngre årgångarna.

Initiativtagarna till Skidkul är Rickard

Engström, Mats Gustafsson, Lars-Göran Rosengren och Björn Samuelsson.

Skidkul genomförs varje söndag mellan kl 10 och 11. Platsen är Gläntan. Ta chansen och ta med era barn till en trevlig och stimulerande verksamhet.

För att stödja verksamheten kan byborna teckna en prenumeration på en bingolett. Det tillför föreningen 100 kronor per prenumeration och en veckovis provision på 10 kronor/lott. Kontaktperson är Inger Sundén. Information om detta har skickats ut i brevlådorna.



Initiativtagarna: Björn Samuelsson, Rickard Engström och Mats Gustafsson
På bilden saknas Lars-Göran Rosengren

Ersnäsrevyn 2009 - "Trådlöst"



Fullt ös när revygänget drar igång

Foto Sven Nordstedt

Inget nytt år utan Ersnäsrevyn, så håll ut alla fans det blir även ett nytt år den här gången också. För den 3 januari så beträder ensemblen tiljorna och premiären begås på Norrbottens-teatern med plats för 300 personer i salongen.

Med hjälp av våra "grävande" journalister kan vi som första tidning av-

slöja att namnet på den nya revyn är "Trådlöst". Namnet är dubbeltydigt, det kan både associera till en revy utan sammanhang och till en mobil revy. Vår källa kan även meddela att det är mycket eget skrivet material i revyn, vilket kanske borgar för en del lokala "rundpallar". Sedan kan det avslöjas att Ersnäs i år är utsett till försöksområde för den omdebattera-

de FRA-lagen, vilken ger Försvarets radioanstalt rätt att avlyssna trådbunden trafik.

Regissör för den nya revyn är Mats Pontén. Speldagarna är, förutom premiärdagen, den 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 och den 18:e januari. Förköp kan du göra hos Norrbottensteatern eller Kulturens Hus.

Valsafari i Andenes, Lofoten

Plötsligt ropar utkiken i masten. Val föröver på babord sida! Alla skyndar sig framåt på båten ivriga att komma i rätt position med kameran i högsta beredskap. Och mycket riktigt, en bit föröver ca 150 meter, så ser vi hur en fontän skjuter över vattenytan. Valen ventilerar för att fylla på med syre inför nästa dyk. Båten manövrerar sig mot valen till en position ca 40-50 meter från valen. Det är en kaskelottval, världens största tandval som kan uppnå längder på 20 meter och uppnå vikter på mellan 45 och 75 ton, kort sagt en gigant.

Vi befinner oss ombord på Reine, en valsafaribåt som för en dryg timme sedan lämnade hamnen i Andenes, ett litet samhälle längst norrut på Lofoten i Norge. Vi är ca femtio personer som denna vackra dag i början av september valt att ge sig ut på Atlanten för att försöka beskåda en av världens största valar.

Om vi tar det från början och backar tillbaka några timmar så var jag på plats utanför valcentret i hamnen i

Andenes klockan var nio på morgonen. Där fick vi "valskådare" en proffsig föreläsning och genomgång om valar och kaskelottvalen i synnerhet. Efter bildspel och besök i centrets museum med ett 15,5 m långt kas-



kelottskelett så var det så dags för själva uppdraget, valsafarin. Våra guider berättade att fartyget var utrustat med undervattens-mikrofon som fångade kaskelottvalens "kluckande" ljud när den med hjälp av ljudvågor skaffar sig en "bild" av vad som finns framför när den simmar i djupet. Med hjälp av detta ljud så vet man ombord på båten när valen kan väntas dyka

upp. Vi befinner oss på kontinentalsockeln, själva branten till de stora djupen och det är unikt i Norge för att inte säga hela världen, att kontinentalsockeln går så nära fastlandet. Genom uppströmmar så förs näringsrikt vatten med organismer upp mot det grundare havet vid "sockeln". Detta skapar förutsättningarna för den artrikedom som finns här och det är just här som kaskelottvalen håller till.

Under några timmar så följer vi valen när den kommer upp till ytan för att under 4-5 minuter "ladda batterierna" för att sedan dyka ner i djupet på jakt efter föda. Efter 20-30 minuter så dyker den åter upp till ytan. Det var en enorm upplevelse att få se detta väldiga djur som kan dyka ner till ofattbara 3000 m i sin jakt på sin favoritmat, jättebläckfisken.

Har ni välgarna förbi Lofoten besök då Andenes och bege er ut på en valsafari, ni kommer inte att ångra er.

Bo Axhammar

Invandrarna

”Ersnäs IF organiserade också alla de häst- och ridintresserade i Ersnäs. Detta intresse hade funnits i många år men utan att verksamheten skett i organiserade former. I och med tillkomsten av Tranmyrbanan, träningscentrum för ridsporten, kom också anrika Ersnäs Idrottsförening in i bilden”.

I samband med EIFs 75-årsjubileum sammanställdes en tolvsidig skrift om EIFs historia. Skriften avslutades med en framtidsvision som skildrade verksamheten i föreningen vid tiden för 100-årsjubileet. Det inledande citatet är hämtat från denna vision.

Ibland kan det hända att visioner blir verklighet väldigt snabbt. Så är fallet med Tranmyrbanan. De som vandrat Ersnäsvägen fram i riktning mot Orrtjärnsvägen har säkert lagt märke till en skylt med texten Tranmyrbanan. Ersnäsbladets alerta och nyfikna redaktion kunde inte avstå från att närmare undersöka vad som dolde sig bakom denna skylt.

För drygt fyra år sedan flyttade Linda Wikström och Tomas Bergman med dotter Nike närmare 200 mil i nordlig riktning. En liten by i Skåne fick som efterföljare en liten by i Norrbotten vars namn är Ersnäs. Av en slump fick de veta att ett hus fanns till salu just där, ett hus i södra kanten av den öppning i länets milsvida skogar som Ersnäs utgör.

Längtan till rejäla vintrar och till närstående var magneter som bidrog till att dessa ex-lulebor styrde stegen mot norr. Det fanns ännu en anledning: bättre förutsättningar för familjens stora intresse. Det är här Tranmyrbanan kommer in i bilden.

Att det finns någonting som heter islandshästar vet säkert flertalet av oss. Att denna hästras är något alldeles speciellt vet vi kanske också. Men att det också tävlas en hel del med denna häst är det nog inte alla av oss som känner till. Under besöket fick EBs utsände lära sig en hel del om den här saken.

För att nå resultat på tävlingar gäller det att träna. På den nya boplatsen fanns det möjligheter att skapa goda förutsättningar för detta. För något år sedan iordningställde därför Linda och Tomas en träningsarena alldeles inpå husknuten. Den innehåller tre banor nämligen en oval bana på 250 meter, en rund corall för inridning av islandshästar och en paddock för dressyrändamål. Här tränas gårdens egna hästar och här erbjuds möjligheter för andra ägare av islandshästar att



Linda och Nike med islandshästar

hyra träningstid. Byen har tillförts en ny verksamhet som kanske en dag resulterar i att byen får ett nytt företag.

Nu var det inte islandshästen som förde samman Linda och Tomas. Däremot har nu även Tomas blivit intresserad. För säkerhets skull tävlar dock de båda i olika klasser.

Linda och Tomas har inte bara varit banbyggare. Huset var vid övertagandet i ett rätt så nergånget skick. Nu har paret genomfört en renovering och en utbyggnad. Resultatet är ett smakfullt och vackert hem som t o m resulterat i ett reportage i en så prestigefylld tidskrift som Lantliv. De har i största möjliga utsträckning använt sig av byns egna hantverkare och materialleverantörer. Tomas understryker att han tycker det är viktigt att stödja de lokala företagen.

Både Tomas och Linda är fotografer. Linda jobbar på Kuriren och Tomas har eget företag med de flesta uppdragen inom reklambranschen.

Det var möjligheten att förvärva mark som medfört att dessa nya ersnäsbor blir kvar i vår by. Vi kan alltså konstatera att då köpare och säljare kan mötas i sådana sammanhang, utgör det en styrkefaktor för, en av attraktionerna med Ersnäs. Markerna innehåller med andra ord en utvecklingspotential. En annan stor fördel med Ersnäs är läget, menar Tomas. Vi bor på landsbygden, sörlänningarna skulle kalla våra trakter för glesbygd. Samtidigt har vi nära till en stad som



Linda, Nike och Tomas

erbjuder praktiskt taget allt även en nutidsmänniska anser sig behöva. Det bästa av två världar, kort sagt.

På EBs fråga om det då ändå inte fanns några nackdelar med Ersnäs var det svårt för de båda att komma på någon sådan minuskategori. Lite bättre bussförbindelser, helst genom byen, på kvällar och helger vore inte så dumt. Ja, och en kiosk kanske.

EBs utsände äntrar cykeln, lämnar det södra skogsbrynet bakom sig, passerar skylten Tranmyrbanan, återvänder till tätbebyggelsen och gläder sig åt att Norrbotten och Ersnäs attraherar unga, initiativrika människor.



Mot hamnen i Andenes på Lofoten, Norge

Foto Bo Axhammar

Barnomsorgen i Ersnäs – en långkörare i repris

Det har tidigare skrivits om bristen på barnomsorgsplatser i Ersnäs och den turbulens som varit kring frågan. En kort sammanfattning kan vara på sin plats.

med representanter från alla sörbyar för att tillsammans med skolförvaltningen hitta en hållbar lösning för barnomsorgen i sörbyarna. Träffarna har växelvis hållits i sörbyarna.

gande för förslagen från Ersnäs när BUN har sitt möte.

EB passade på att fråga Carina Winza från föräldragruppen hur hon ser på och hur hon upplevt träffarna.



Här möts man i Alviks skola

- Den 13 mars 2007 lovar ansvariga politiker och tjänstemän från skolförvaltningen att man skall lösa bristen på platser inom barnomsorgen, det fattas en avdelning.
- I juni samma år skjuts frågan till kommande budgetförhandlingar
- I januari 2008 visar det sig att frågan ej behandlats utan man tillsätter en "utredning" som skall titta på möjligheten att bygga ut befintlig förskola.
- I maj 2008 redovisas ett förslag att placera 5-åringar i skolan, detta avvisas av föräldrar. Möten med och uppvakning av politiker genomförs av föräldrar och byaförening.
- I juni går Barn och Utbildningsnämnden emot tjänstemännens förslag till "lösning" och ger dem i uppdrag att tillsammans med föräldrar och byaföreningar hitta en långsiktig lösning för barnomsorgen i Sörbyarna och i synnerhet Ersnäs.

Mot denna bakgrund har man under hösten genomfört fyra stycken möten

Från skolförvaltningens sida har man redovisat två förslag, ett där en åldersintegrerad avdelning byggs i själva skolan i Ersnäs, detta förslag har avvisats med motiveringen att skolan efter två år är för liten för att rymma alla elever pga en dagisavdelning. Ett annat förslag är att man inte gör något utan låter de lediga platser som finns i Antnäs täcka upp behovet i alla sörbyar. Detta synsätt grundar sig på att ingen tillväxt sker i sörbyarna. Föräldragruppen och byarepresentanterna har här en annan uppfattning och det är anledningen till att samrådsgruppen överhuvudtaget existerar.

På det senaste mötet, som hölls i Ersnäs den 12 november, så enades samtliga om en skrivelse där de olika förslagen presenterades. Som bilaga lades även en skrivelse från Ersnäs där ytterligare ett förslag om tillfällig intraprenad presenterades. Nästa steg på programmet för föräldragruppen är samtal med politikerna och att man från Ersnäs sida vill vara föredra-

EB: Hur upplever du att kontakten med skolförvaltningen varit?

CW: Jag tycker att vi har fört en relativt bra dialog där alla har fått tillfälle att ventilerat runt i kring BUN's beslut samt framtiden och vår situation i Sörbyarna/Ersnäs.

EB: Vad tycker du om träffarna med skolförvaltningen har gett?

CW: Jag tycker inte att det gett så speciellt mycket, man kunde redan från början se och höra vad de hade tänkt. De tänker naturligtvis utifrån den budget de har att arbeta mot och den är ju inte positiv. Jag har saknat viljan att blicka framåt och se vad som komma ska, viljan att möta upp och erbjuda, viljan att hitta andra lösningar.

EB: Vad hade du för förväntningar på det politiska beslutet som BUN fattade i juni där förvaltningen fick i uppdrag att hitta en lösning tillsammans med föräldrarepresentanter?

CW: Mina förväntningar var att vi tillsammans med skolchefen skulle lägga fram ett långsiktigt förslag till BUN i december. Där barnens framtid skulle vara trygg. Där barnen skulle läggas i fokus. Där vi naturligtvis alla skulle få gå några steg var mot en positiv hållbar lösning där alla skulle kunna bli nöjda. En lösning som skulle vara positiv för främst barnen, byn och naturligtvis ekonomisk för kommunen. Nu blir det inte riktigt så utan alla lägger fram sitt förslag och slåss för det.

Drivkrafterna

Med tanke på det begränsade underlaget, tror jag de flesta kan hålla med om att det händer en hel del i Ersnäs under ett år: återkommande arrangemang och initiativ av varjehanda slag. Utan tvekan är det samhällseliga engagemanget i en liten bosättning som vår by väldigt mycket högre än bland en motsvarande grupp människor i Luleå eller i Stockholm. Kanske inte makthavarna ska vara glada för att så är fallet. Aktiva medborgare kan ju ibland bli riktigt besvärliga.

Mycket av det som sker äger rum inom ramen för byns föreningar. Det är styrelserna i dessa föreningar som är drivkrafterna. Att delta i styrelsear-

betet är inte bara till glädje för byn i stort utan det är också ett givande engagemang på det personliga planet. De sociala kontakterna ökar och det finns en glädje att i samverkan med andra åstadkomma än det ena, än det andra.

Under senare år har valberedningarna haft en viss framgång i ambitionen att engagera nya bybor i föreningslivet. Nyinflyttade och urinvånare, yngre och äldre, kvinnor och män ingår bland dessa nyrekryterade.

Antalet engagerade i dessa former kan aldrig bli för stort. Valberedningarna vill gärna komma i kontakt med intresserade. Detta är både en efter-

lysning och ett erbjudande. Kontakta undertecknad på tel 31180 eller persson.sven@telia.com

Sven Persson

Att tillstå att man misstagit sig är ju endast att erkänna, att man idag är klokare än igår.

