



Var är vår korsning?

Som vi skrev i föregående nr av EB så gav vi uppdraget till Stefan Tornberg (c) att ta reda på vad som hänt med ombyggnaden av E4-korsningen. Stefan skötte sitt uppdrag med besked för i februari kom ett brev från infrastrukturminister Åsa Torstensson. Hon meddelade att hon varit i kontakt med Region Norr och fått beskedet att korsningen är planerad med byggstart till hösten. Så långt allt väl...men vår vana trogen att betrakta våra styrande med en aning skepticism, så ville vi syna korten.

På ett informationsmöte i Antnäs med representanter från vägverket så ställde EB:s utsände ansvariga mot väggen och frågade om det var korrekt att korsningen skulle byggas till

hösten. Svaret var att med 90 procenters säkerhet skulle korsningen byggas. Så långt allt väl...eller?

Sagt och gjort, ytterligare efterforskningar gjordes och som vi anade så var det de återstående 10 procenten som var problemet, nämligen pengarna. Det Åsa Torstensson glömde i sitt besked var att skicka med dessa, rackarns också så slarvigt.

Men skam den som ger sig, ett mail har skickats till vår välgörare Stefan Tornberg, uppdraget är klart och tydligt, get the money!

Vi hoppas att vi får återkomma med positivt besked i nästa nummer av Ersnäsbladet.



Planerna modifierades i april 2004 med en rondell på vardera sidan om E4

Sommarens begivenheter

6 juni	Nationaldagen, Torget
7 juni	Hembergsledens Dag
19 juni	Midsommar på Torget
11 juli	Ersnäsdagen
26 juli	Sommarcafé i Torpet
9 augusti	Sommarcafé i Torpet
30 augusti	EIF KM i terränglöpning
16 sept	Surströmmingsmiddag

6 juni

Nationaldagen firas som vanligt på Torget. Här erbjuds både vad magen och sinnet tycker om.

- 11.00 Aktiviteterna börjar (servering av våfflor och varmkorv, tipspromenad)
- 12.00 Flaggan hissas
- 12.15 Dansuppvisning
- 12.30 Hembergströllet på plats
- 14.00 Dagen avslutas

Hembergsledens dag

För fyra år sedan invigde vi Hembergsleden. De två följande åren arrangerade vi en gemensam vandring längs leden. Så blir det även i år.

Söndagen den 7 juni samlas vi i Gläntan kl 14. Vi har med oss matsäck. Det går att välja mellan att vandra hela leden på sex km eller de kortare varianterna på fyra och tre km. Oavsett vad vi väljer samlas vi på rastplatsen på toppen av berget för fika och trevlig samvaro.

Har Du frågor, vänd Dig till Bo Axhammar, Krister Öhman eller Sven Persson.

Midsommarfest på torget

- Kl. 11.30 Kläs midsommarstången – tag med blommor.
- Kl. 12.00 Börjar festen – dans kring stången, bollkastning, säckhoppning, ponnyridning m. m.

Fika och korv finns till försäljning.

Kl. 14.00 är festligheterna slut.

Varmt Välkomna!



Växtmarknad

den 2 augusti kl. 12.00 - 15.00 på **Svartskatavägen 446**.

Medlemmar i Luleå Trädgårds-sällskap och STA (Sveriges Trädgårdsamatörer) säljer egenhändigt uppdrivna växter, som klarar att växa i zon 6.

Kom och fynda, dessutom säljs kaffe med dopp.

Välkomna till en trevlig eftermiddag!

Årets Ersnäsare

Föreningarna i byn beslutade för några år sedan att kora Årets Ersnäsare. Utnämningen offentliggörs på Ersnäsdagen.

Utmärkelsen går till någon i eller utanför byn som på ideella grunder lagt ned tid och energi på Ersnäs bys väl och ve.

Juryn som fattar beslutet består av Rose-Marie Bäckström, Karl-Gustav Pettersson och Sven Persson.

Förslag om vem valet i år ska falla på lämnar Du till någon av jurymedlemmarna.

Palt och majbrasa

Sällan har så många samlats för att avnjuta Elaine Blomqvists utsökta paltgörarkonst, assisterad av K.G. Pettersson som bl a svarade för läckert, knaperstekt fläsk som det nödvändiga bihanget till vår norrbottniska nationalrätt. Drygt 70 personer begagnade sig av denna möjlighet till smakupplevelse och dessutom att avnjuta några timmars fin samvaro.



Även årets majbrasa blev en publikframgång. En rejäl värme spred sig vida omkring då den imponerande brasan flammade mot inte dunkla skyar utan en blå himmel. EIF bjöd generöst på korv och lotteriförsäljningen befann sig på ljusårs avstånd från den ekonomiska krisen. Med enbart cirka 50 meter till det stora trafikstråket kan vi säkerligen också utnämna majbrasan i Ersnäs till landets europavägitimaste brasa.

Familjenytt

Födda

Sofie Lövgren och Mikael Hedstig har fått en son den 10/4. Han vägde då 3270 gr och var 50 cm lång. Hans bröder heter Robin och Adam och de bor på Tranmyrvägen 17.

Viktoria Bäckström och Anders Olsson har fått en son den 15 maj. Han vägde 3500 gr, var 51 cm lång och ska heta Charlie. De bor på Ersnäsvägen 128.

Inflyttade

Viktoria Bäckström och Anders Olsson har flyttat till Ersnäsvägen 128.

Magnus Hedberg, Maria Öberg och Markus Hedberg har flyttat in på Axel Mårds väg 34.

Linn Lampa och Fredrik Wikermo har flyttat till Ersnäsvägen 75.

Avliden

John Hägglund * 13/2 1929 + 6/2 2009

Maj Lundmark * 6/10 1930 + 14/5 2009

Agnes Maria Palmgren * 3/3 1917 + 2/5 2009

De nya styrelserna

Årsmötena är genomförda. De styrelser som ska verka under 2009 är valda. Valberedningarna kan konstatera att det inte är omöjligt att rekrytera styrelseledamöter. Däremot tycks många ha alltför stor respekt för att vara ordförande. Den personens

viktigaste uppgift är att delegera och därför är inte funktionen så krävande som den kan förefalla. Dock, konsekvensen av denna respekt är att under innevarande år leds tre av föreningarna av äldre, tydligen respektlösa herrar. Detta är, betonar dessa tre, en

nödlösning. Ett fortsatt föreningsliv i byn förutsätter att yngre förmågor träder in på ordförandescenen.

Så här ser våra styrelser ut under detta år:

Ersnäs Byaförening

Ordf P.O. Sundén; sekr Elaine Blomqvist; kassör Helge Björnström; övriga ledamöter: Gunilla Björklund, Sofia Olsson, Leif Winsa, Inga Långhed, Gunnar Lauritz, Willy Sundvall.

Ersnäs Hembygdsförening

Ordf Sven Persson; vice ordf Elaine Blomqvist; sekr Lotta Johansson; kassör Eva-Lil Olovsson; övriga ledamöter: Hans Blomqvist, Karl-Gustav Pettersson, Nina Dahlbom.

Ersnäs IF

Ordf Hilding Lindbäck; sekr Per Olsson; kassör Anders Vikberg; övriga ledamöter: Kent Bäckström, Rickard Engström, Lars Gustavsson, Kenneth Lundberg, Maria Westerberg, Gunnel Westerberg, Carina Winsa, Mats Gustavsson.

Ersnäs Samfällighetsförening

Ordf Hans Strandberg; sekr Ann-Marie Nordström; kassör Kristina Eriksson; övriga ledamöter: Lars-Erik Ottosson, Sune Öhlund, Bosse Björklund.

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb

Ordf Nina Dahlbom; sekr Germund Beckenäs; kassör P.O. Sundén; övriga ledamöter: Lennart Andersson, Krister Lundström och Fred Dalbom

Viltvårdsgruppen i Ersnäs

Ordf Jonas Seger; ledamöter: Roger Norberg, Mika Jokimäki, Daniel Nilsson, Gabriel Emanuelsson.

Ersnäs Amatörteaterförening

Ordf Per Selberg; sekr Carin Sundén, kassör Vanja Lindbäck.

Fyrklöverns Skoter- och Fritidsförening

Kontaktperson: Ronny Lejon



Byaföreningen: P O Sundén tar emot ordförandeklubban av Gunnar Lauritz.

Ett gårdstun befolkas

Kamprad (Ikea) har bara levererat kunderredet till köksbordet. Den vackra, rustika bordsskivan består av grova, slipade plankor. Dessa är hämtade från lagården och har av flinka händer bearbetats till det fina skick de nu befinner sig i.

Denna söndagskväll i maj, då EB kommer på besök, sitter runt bordet Linn Lampa, Fredrik Vikermo och elvaårige Casper. Familjen flyttade in på denna gård, ett f.d. jordbruk med adress Ersnäsvägen 75, sista februari i år. Vi får kalla det gård – detta är inte någon villa- eftersom till huset hör också en remsa åkermark som stäcker sig ända ner till Aleån. Ersnäs Samfällighetsförening bör därför här ha fått en ny medlem.

Nu är varken Linn eller Fredrik obekanta med vår by. Linn har tillbragt sina viktiga formativa år här. Fredrik bodde en period i hyreshuset. Det var för övrigt där deras kärlek började att spira.

Kring gårdstunet finns inte bara mangårdsbyggnad utan även lagård, bagarstuga och ett härbre. Den händige saknar inte arbetsuppgifter. Och detta par har tummen på rätt plats. Reno-

veringen av bottenvåningen är redan i stort sett avklarad. Nu står övervåningen på tur.

Varför valde ni då att bosätta er i Ersnäs, frågar EB. Vi är ju båda "sörbyiter" och vi vill därför bo söder om stan. Så dök detta objekt upp. Vi tvekade inte. Här fanns gott om utrymmen och sådana behöver vi.

Fredrik driver företaget Luleå Energi-borrning AB med gott administrativt

stöd av Linn. Företaget har för övrigt redan utfört en del uppdrag här i Ersnäs.

Det finns en närhet mellan människorna i Ersnäs, tycker Linn och Fredrik. Här hälsar vi på varandra då vi möts. Raden av arrangemang skapar tillfällen till möten. En affär i Ersnäs skulle inte vara fel men vi får nog klara oss utan en sådan, avrundar vi vårt samtal.



Fredrik, Casper och Linn

Ersnäsdagen

Den 11 juli är det åter dags för Ersnäsdagen på Ralph Lundstengården och Torget. Polisen och Brandkåren kommer och visar upp sig under dagen. På kvällen är det Pub på logen kl 21.00 med coverbandet Dubbelt Upp.

Torget

- 11.00 Ersnäsdagen öppnar
- 14.15 Heidi Forsell & Micke sjunger schlager och visor.
- 15.00 Årets Ersnäsbo

Fika, Våfflor och Hamburgare, Klådda m. halstrad strömning
Ponnyridning
Ringkastning
Fotoutställning i Torpet
Marknadsstånd
Lotterier

Ralph Lundstengården

- 11.00 Kriget 1809 och dess följder i bygden. Historikern Kjell Lundholm berättar.
- 12.45 Ersnäsrevyn - plock ur revyer

Matsservering med bl a Palt samt café
Stenladugården öppen med hantverk, konst samt skivor och böcker av Ralph Lundsten
Marknadsstånd i trädgården
Lotterier
21.00-01.00 Pub och dans på Logen



Nytt försök

Vi har ingalunda gett upp försöken att få hjälp med en finansiering av en toalett – handikappanpassad sådan – på Torget.

I slutet av april lämnade Ersnäs Byaförening in ansökningar om stöd dels till länsstyrelsen, dels till Allmänna Arvsfonden. Kostnaden uppgår till 176.500 kronor och finansieringen skulle ske på följande sätt:

Länsstyrelsen (bygdemedel)	88.000 kronor
Allmänna Arvsfonden	30.000 "
Kommunalt bidrag	20.000 "
Egen insats	18.500 "
Eget arbete	20.000 "

I senare delen av sommaren kommer svaren. Vi håller tummarna.

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under 2009 är 24/8 och 9/11 och utdelning fredagen därpå.

I redaktionen:

Sven Persson, 311 80 med E-postadr persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-postadr krister@krivision.se

Bo Axhammar, 311 04 med E-postadr bo.axhammar@arcticview.se

Kristina Sjöström, 617 72 med E-post kicki_sjostrom@hotmail.com

Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida, www.ersnas.se men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på adressen: www.byar.lulea.se och välj där Ersnäs.

Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta från byns hemsida www.ersnas.se och där ser du bilderna i färg. Där finns även tidigare nummer.

Bitna av boule



Per-Erik och Maine Nilsson, Ersnäs främsta boule-entusiaster?

Det är tisdagskväll och utanför en lokal mitt i Bergnäsets industriområde står det ett stort antal bilar parkerade. Hit har de kommit, från hela Luleå, för att spela boule. Två av spelarna kommer från Ersnäs, Per-Erik och Maine Nilsson.

Per-Erik och Maine har spelat boule i cirka ett och ett halvt år. Det började med en surströmmingsfest i Gäddvik där en bekant pratade varmt om sporten. Han lyckades övertala Per-Erik

och Maine till att komma och prova. Sedan dess har de varit fast.

- Vi bytte dansen mot boulen. När man är hemma nu så kan man faktiskt känna att boulen drar, säger Maine.

- Ja, det blir nästan som en sjuka, skrattar Per-Erik.

Nu spelar de tre till fem gånger i veckan i Luleå Bouleklubbs lokal. Enligt Maine är Per-Erik den som spelar mest.

- Han står till och med och övar hem-

ma ibland, berättar hon.

- Men det får du inte tala om! kommer Per-Eriks snabba replik.

Till sommaren funderar de på att åka ner till Växjö för att delta i SM i boule. Så nästa gång vi ser paret i Ersnäsbladet så är det kanske med en medalj av ädel valör runt halsen?

När Per-Erik och Maine får frågan om vad det är som är tjusningen med boule, så kommer svaret snabbt: Spänningen och det sociala!

- Det är väldigt spännande att spela, säger Maine. Man vill ju gärna vinna, även om det inte är det viktigaste.

- Sedan träffar man många nya människor, fortsätter Per-Erik. Boule är en social sport där det är viktigt att vara sportslig. Vi börjar varje match med att ta i hand och önska motståndaren en god match.

Avslutningsvis får Maine möjligheten att skicka med en hälsning till alla Ersnäsbor som skulle vilja prova spela boule.

- Det är bara att höra av er till oss, hälsar hon. Man kan ju i alla fall provspela. Men en varning utfärdas, man blir lätt "boule-biten"!

Vem vet, kanske blir det Ersnäs-mästerskap i boule på Torget i sommar?

Kristina Sjöström

Bagarstugan

Där står den, vår Bagarstuga, och väntar på besök av glada bagare. Att där producera sitt eget tunnbröd är en verksamhet som höjer livskvaliteten. Detta är inte så komplicerat som det kanske kan förefalla.

Lyft luren och slå numret 312 44 till Else Olsson för att boka Bagarstugan. Else och Vivan Elvelin står dessutom gärna till tjänst med goda råd.

Smultronställen

Ibland har vi upplevelser som ligger så nära till hands att vi kanske glömmer bort dem. Redaktionen vill påminna läsarna om två möjligheter här i Ersnäs som förgyller tillvaron.

Torpet. Denna klenod slår upp sina dörrar vid olika arrangemang. Men inte bara då. Ett fint inslag är att någon gång byta måltidsmiljö. Det går alldeles utmärkt att hyra torpet för att där med den egna familjen, kanske utvidgad med vänner och grannar, tillbringa några timmar kring ett matbord som inte är det alldagliga. Hyran är 100 kronor för en kväll, 150 kronor för en hel dag. Bokningen görs hos Eva-Lill Olovsson tel 310 86 eller eva-liodan@hotmail.com

Rastplats Hemberget. En annan variant på måltids- eller kanske bara fikamiljö är den rastplats som är en station längs Hembergsleden. För att nå den behöver man inte nödvändigtvis vandra hela leden. Det går utmärkt att följa elljuspåret motsols. Då Du nått dess högsta punkt, finner Du skylten Rastplats. Här viker Du av och vandrar upp mot toppen av Hemberget. Sträckningen är snitslad. Du kommer fram till rastplatsen med eldstad, bänkar och vedbod samt en vidunderlig utsikt. Var säker på att det smakar alldeles extra gott att där i den ljusa sommarkvällen intaga den medförda maten, tillredd på den murrika som finns på plats.

Reglerna i korthet:

Boule spelas på hård sand eller grusplan. Man spelar antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en (singel). Man spelar sina klot mot en liten målkula (lillen) och spelet går ut på att man får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarnas bästa kula. När alla spelare spelat sina klot är omgången slut och man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar. Det lag som fick poäng i omgången gör en ny ring och kastar ut lillen igen. Först till tretton poäng vinner.

Fakta om boule

Redan romarna spelade en variant av boule. Spelet spred sig sedan runt om i Europa och blev särskilt populärt i Frankrike, där det under 1300-talet spreds en sådan boulemani att Karl V instiftade en lag som förbjöd spelet, eftersom hans soldater ägnade mer tid åt det ädla boulespelet än åt mera krigisk verksamhet. Till Sverige kom boulen på 1940-talet och gjordes känd i vidare kretsar av Prins Bertil.

Det började på Arlanda

Vi vet att Ersnäs föryngras. Unga flyttar in och vad kan då hända. Jo, ännu yngre kommer till världen. Ett gott exempel på detta fenomen finner vi på Ersnäsvägen 73.

Här huserar Camilla Lindbäck, Anders Jansson och småflickorna Ella och Ebba. I slutet av fjolåret ägde inflyttningen rum. Huset kunde tas i besittning utan några större förändringar. Detta var praktiskt bl a med tanke på hushållets två mycket unga medlemmar.

Anders är västmanlänning, uppvuxen i en liten by strax utanför Sala. Byam miljön är därför inte någonting främmande för Anders. Ändå intog han en reserverad hållning då Camilla inledde sin aktion övertalning för ett antal år sedan. Paret bodde då i Uppsala och de hade mötts på sin arbetsplats på Arlanda.

Tveksamheten från Anders sida bottnade i att steget mot norr innebar att det skulle bli långt till släkt och vänner. Som den sydsvensk Anders är, kanske han också påverkades av att Norrbotten och Ersnäs från hans sydliga utsiktspunkt är en avlägsen plats nära Polcirkeln. Detta är nu bara EBS gissning ty så formulerade sig inte Anders vid vårt samtal.



Ella, Anders, Ebba och Camilla

Naturligtvis hade ju Camilla också ett trumf i rockärmen. Genom en flytt till Ersnäs skulle avståndet till barnens mormor och morfar bli bara några hundra meter. Detta är en tillgång som varje småbarnsförälder är väl medveten om och uppskattar. Som vi också då och då kan se på våra vägar, lever Vanja och Hilding upp till sitt nya ansvar.

Vid flytten mot norr hade varken Anders eller Camilla klart med några

jobb. Den saken ordnade sig dock. F.n. är Camilla mammaledig. Till hösten kommer hon att börja studera och då kommer Anders att utnyttja sin pappaledighet. Jämställdhet råder i familjen.

Det är strax läggdags för de små. Kvällsmålet är avklarat och den härliga sömnen väntar. EBS utsände äntrar sin cykel och återvänder till "redaktionen."

Hur det kan bli!

Här om natten vaknade jag av ett herrans oväsen (oherrans väsen?) och när jag sömndrucken kikade ut verkade hela ängen utanför min villa vara täckt med snö. Efter att ha gnugat mig i ögonen upptäckte jag att det vita som nu tycktes röra på sig, i själva verket var måsar som höll nåt slags stormöte och alla pratade i näbben på varann. Jag öppnade fönstret varvid dom tack och lov drog iväg under högljutt tjatrande, förmodligen till någon annan lokal.

För övrigt verkar de flesta flyttfåglar ha anlänt till sina sommarvisten och det ruvas på ägg här och var. Så gör även björktrastarna som i mitt tycke är lite speciella. Dom påminner om min barndoms leksaksfåglar i pressad plåt som efter att ha dragits upp med nyckel struttade omkring med ett gnisslande läte, inga skönsjungande näktergalar precis. De är alltså inga varelser jag tar direkt till mitt hjärta och måhända beror det lite på den upplevelse jag hade för någon sommar sen. Så här minns jag det:

På min garageväggs gavel, ovanpå en fågelholk för flugsappare högst uppe vidnocken, byggde björktrastar ett bo. Eftersom jag för att komma ner till

mitt uthus måste passera nära boplatserna skrämde jag varje gång, trots stor försiktighet upp honan som kraxande lämnade sina ägg, en gång så hastigt att ett av dem ramlade ur och krossades mot marken. Nåväl, när så de



återstående två blivit kläckta inträffade en förändring i hennes beteende. Då jag nu smög mig förbi lämnade hon boet för att göra en sväng och satte sedan kurs mot mig. När hon var någon meter ovanför mitt huvud kände jag något knäppa till på ryggen och mycket riktigt hon hade fällt en "bomb" i form av en grågrön klick avföring. Detta upprepades varje gång jag var tvungen att passera intill. Ibland kom hon desperat flygande som en kanonkula ur den stora björkens skyddande löv och andra gånger tog hon höjd och dök som en störtbombare för att på någon eller ett par decimeters avstånd fälla sin last. När hon så till sist vid ett tillfälle med sedvanlig precision träffade mig på hu-

vudet och längs halsen med en riktig salva brast mitt tålamod och jag insåg att jag hade rätt att försvara mig, jag hade ju trots allt visat stor hänsyn. Samtidigt hyste jag en viss respekt för hennes mod och beslutsamhet att inte tveka. När hon så nästa gång kom farande gestikulerade jag vilt och utstötte gutturala rop vilket fick henne att avvika innan hon hade mig inom skotthåll, dock måhända kanske närmaste grannar undrade över mitt beteende. Detta funkade i alla fall.

När så en dag sista ungen lämnade redet bestämde jag mig för att förstöra boet i avsikt att förhindra samma förlopp nästa vår. Då jag högst uppe på stegen blickade ner i det tomma redet slogs jag av hur välgjort det var, hur jämnt cirkelrunt och sammanfogat av blöt jord med inslag av torrt gräs. Jag veknade inför detta naturens under och istället för att krossa det flyttade jag det till ett träd där framtida eventuella "hyresgäster" skall få vara ifred. I sammanhanget må påpekas att övriga trastar på tomten inte betedde sig på detta sätt.

Hon var en särpling hälsar Holm-Helmer som upplevde och skrev.

Förstärkning från Svartlå

Hon är redan inbodd i vår by sedan ett par år tillbaka. Men Gabriella Andersson är uppvuxen på annat håll, i en by tre mil nordväst om Boden. Svartlå heter byn och ligger vid Lule älv.

Gabriella flyttade till Ersnäs och bytte ut hembyns kuiperade landskap mot det mer flacka som omger oss. Detta var nu inte något problem ty i Ersnäs fanns någonting som lockade henne. I Ersnäs fanns nämligen Johan Bäckström.

De två slog sig samman och bidrar nu till att sänka genomsnittsåldern på Tranmyrvägen. Och Tranmyrvägen 31

kommer om några månader att medverka till att ytterligare sänka denna genomsnittsålder. I oktober anländer en ny medborgare med denna adress som sin första adress i livet.

Gabriella har vandrat söderöver. Johan däremot har vandrat västerut men inom byns hank och stör. Längst bort på Ostibyvägen finns föräldrarna Kjell och Rose-Marie och där hade Johan sin första hemvist. Här i Ersnäs har han sin släkt och sina vänner och den här trakten känner han som sin. Sådant underlättar valet av boplats.



Johan och Gabriella

EU-valet

Demokrati betyder folkmakt. Det är medborgarna som utser personerna som fattar de beslut som berör våra gemensamma angelägenheter. Vi i vårt land, inklusive ersnäsborna, utnyttjar i stor utsträckning den rättigheten då det gäller de församlingar som håller till i Sverige.

Av de beslut som fattas i Stadshuset i Luleå och i vår egen riksdag är 60 procent en direkt följd av ställningstaganden på EU-nivån. En del av oss gillar



inte detta. Andra har kommit fram till att det är klokt att samverka i fasta former över gränserna för att lösa en hel del av de gemensamma problem länderna har att brottas med.

Vad vi alla måste inse är dock att EU har kommit för att stanna. Vi väljer våra företrädare vart fjärde år på de olika nivåerna i vårt eget land. Vart femte år väljer vi våra företrädare på europainivån.

Tänk om Ersnäs skulle visa medborgarna i andra delar av Norrbotten och Sverige att vi insett att världen har förändrats. Det gör vi genom att söndagen den 7 juni ta oss en promenad till skolan och lägga vår röst. Om lika många gör detta, som då det gäller riksdags- och kommunalval, kommer vi definitivt att utmärka oss och kanske t o m bli rikskända. Och det kostar oss bara lite motion och en liten del av den tid som vi disponerar den här söndagen.

Sven Persson

Att backa upp vår boplats

Att betala en medlemsavgift till byns föreningar är först och främst ett sätt att visa sin uppskattning av det ideella arbetet och de aktiviteter detta resulterar i. I år slog vi på försök samman Idrottsföreningens, Byaföreningens och Hembygdföreningens medlemsavgifter. Motivet är att detta medför en förenkling både för många av medlemmarna och för föreningarnas kassörer.

Det kan mycket väl vara så att en del skulle föredra att vara medlem i en eller två av föreningarna och därför avstår från att gå med via denna "kollektivanslutning". Visst kan beloppet också i vissa fall verka lite avskräckande. Ännu en utgift i en knapp hushållsbudget. Det har vi verkligen förståelse för. I andra fall kan det vara fråga om förbiseende trots två infoblads i brevlådorna och påminnelser i Ersnäsbladet.

Men var så säker: varje tillkommande

medlem är en uppmuntran för oss som jobbar i de olika styrelserna. I skrivande stund har 120 ersnähushåll erlagt avgiften. Detta är uppmuntrande. Det motsvarar cirka hälften av alla hushåll i byn.

Efter dessa funderingar konstaterar vi att tåget ingalunda har lämnat perrongen. Det handlar om att till Ersnäs IF betala in 175 kronor för familjemedlemskap och 100 kronor för enskilda. Pluskontonumret är 654 72-3 och bankgironumret 5970-5996. De influtna medlen delas sedan lika mellan de tre samverkande föreningarna.

P.O. Sundén
Ersnäs Byaförening

Hilding Lindbäck
Ersnäs IF

Sven Persson
Ersnäs hembygdsförening

Ett minne går ur tiden

Strax före jul ringde jag till Agnes Palmgren. Hon var en av Hembygdsföreningens två hedersmedlemmar. Vi hade beslutat att förära Agnes ett exemplar av Ersnäskalendern.

Hon var som vanligt full av vitalitet. Berättade och ställde frågor. Vem kunde mer i detalj minnas och levandegöra personer och redogöra för släktförhållande? Agnes Palmgren behärskade den konsten som ingen annan.

Ett exempel. Jag hade vid ett tillfälle besök av en kollega från Gävle. Vi sammanträffade med Agnes som snabbt kunde berätta för honom hans egen släkts historia som han själv i stor utsträckning var obekant med.

En oförliknelig person lämnade oss i början av maj men hennes minne lever kvar.

Sven Persson

Minnen från förr

Som nyinflyttad Ersnäsbo är man lite nyfiken på hur det var att bo i byn förr i tiden. Kanske var det därför ett naturligt val att just jag fick äran att prata med en ersnäsbo som har levt hela sitt liv här mitt i Ersnäs.

I ett gult hus på Ersnäsvägen 99 bor Gunnar Sundén, 86. Huset han bor i är ursprungligen hans mamma Elin föräldrahem. Pappan Edvin Sundén kom också från Ersnäs. Tillsammans fick Elin och Edvin sex barn, fem pojkar och en flicka.

Som barn gick Gunnar sju år i folkskola här i Ersnäs. Till en början hölls undervisningen i byagårdar och andra lokaler, men 1934 byggdes skolan, så från och med fjärde klass fick han börja där.

- På den tiden var det ganska mycket barnfamiljer här, berättar han. Många var bönder och jordbrukare.

Men Gunnars pappa arbetade istället bland annat med att slå sten. De slog sönder större stenar till stenflisor, som användes till vägbyggen.

- Sedan var det ju flottning ute vid Bergnäset på sommaren, försätter han.

Mamma Elin var hemma med barnen, men innan hon gifte sig arbetade hon som piga. Men vad gjorde man som ung i Ersnäs på 1930- och 1940-talen?

- Fotboll. Ja, det var nog mycket fotboll, säger Gunnar. Själv spelade han inte så mycket, men två av hans bröder var aktiva. Gunnar har under

årens lopp stöttat idrottsföreningen på andra sätt, bland annat genom att gå runt på Tranmyrvägen och värva medlemmar till föreningen. Förutom fotbollen så var dans en vanlig selsättning bland de unga. Det fanns både en danslokal och en dansbana i byn.

- Det kom mycket folk på danserna, från Ersnäs och från byarna runt i kring, berättar Gunnar.

När jag frågar om han själv åkte runt mycket i byarna på dans, svarar han med ett skratt:

- Nä, jag höll mig här i kring.

Gunnar berättar vidare att det under en tid fanns fyra affärer i Ersnäs, samt postkontor. Sett till den punkten har det ju förändrats en del. Men det sker ju en förnyring i byn, vilket han tycker är bra. Avslutningsvis får Gunnar ge ett gott råd till alla nyinflyttade i Ersnäs:

- Kom med i gemenskapen, genom föreningar eller annat. Då lär man känna folk och det ordnas ju så mycket i byn, på Torget till exempel.

Kristina Sjöström



Gunnar vid sitt kökbord



Ersnäsbladets redaktion

Ersnäsbladets redaktion har glädjen att presentera ett nytillskott i redaktionen, Kristina Sjöström, ersnäsbo sedan några år. Förutom allt annat, så är det ur genusperspektiv positivt med Kristina i redaktionen.

På bilden, från vänster: Bo Axhammar, Sven Persson, Kristina Sjöström och Krister Öhman.

EIF:s hemmamatcher 2009

29/5 19.00 Lira BK
7/6 16.00 Öjeby IF
17/6 19.00 Svensby SK
29/7 19.00 Norrfjärdens IF
10/8 19.00 Alterdalens IF
24/8 18.30 Vidsels IK
6/9 16.00 Bergnäsets AIK 2
20/9 16.00 Storfors AIK 2

Nästan guld

I nte heller i år räckte vårt engagemang riktigt till. Men vi var nära.

Den 15 mars deltog 17 bybor i Nederluleåstafetten som gick av stapeln i skidspåren i Antnäs. Detta var sju fler än året innan. Emellertid var Smedsbyn även denna gång ett strå vassare. Den byn mönstrade 10 deltagare men genom att Smedsbyn bara har hälften

av Ersnäs invånarantal var deltagandet relativt större där. Och sådana är spelreglerna.

Men 2.000 kronor för Byaföreningens kassa är inte fy skam. Detta möjliggör ytterligare någon insats till glädje för alla som bor i vår by.

Nederluleåstafetten!

Neri Leonards

Leonard och Hedina Lundström bodde här på gården från början av 1900-talet. Wallström från Svartskatan skall även ha bott här ett tag.

Leonard och Hedina fick barnen Artur, Rune, Per, Siri och Gösta.

Rune Lundström var en stor personlighet i byn. Han tillhörde ett tag styrelsen i Ersnäs IF. Han sponsrade tomten vi har uppe vid stadion. Han ledde ett

flertal auktioner för föreningen på 80-talet. Han var en stor berättare och kom ihåg en hel del händelser i byn. Han delgav oss människor i byn. Han deltog i många årsmöten för föreningen och valdes alltid till ordförande för mötet. Han var som en stand up komiker och lockade till många skratt. Han hade många duktiga travhästar bl.a. en som hette Lill-Elsa som blev korad till bästa häst flera år på Torpgården. Hon vann ett storlopp som

hette Silverpiskan bl.a. Han handlade bl.a. med antikviteter och bär.

Det fanns ett slakteri och gengasknubbfabrik som stod på tomten där vår gård står idag. Den brann ner 1942. Vårt hus byggdes 1954.

Det fanns en mindre Norrbottensgård mitt emot som barnen bodde i. Den revs 1967.

I vårt hus har följande bott 1954 – 1967 Artur och Viola Lundström. Hon härstammade från De gerön i Luleå skärgård.

1967 – 1972 Roland och Margot Nilsson

1972 - Vanja och Hilding Lindbäck

Vårt gårdsställe har Nr. 95 på en bykarta som undertecknade har gjort över alla hus i byn och vilka som bor där samt gamla gårdsnamn. Finns att köpa hos oss.

Vanja och Hilding Lindbäck



"Leunards". Här startade Per Lundström en charkfabrik som sedermera brann ned. Foto ca 1939-41. Bildbearbetning Folke Larsson 2002.

Lokalhistorisk mark

En hel del ersnäsbor kommer ihåg lantbrukardaghemmet som fanns på en plats längs den väg som idag heter Ostibyvägen. Under den brådstaste skördetiden kunde här jordbrukande föräldrar lämna in sina barn för att helt och fullt kunna ägna sig åt arbetet ute på åkrarna. Daghemsverksamheten och andra aktiviteter lokaliserade till denna byggnad upphörde så småningom. Huset drabbades av förfall. I mitten av 70-talet dök familjen Måwe upp. Ett nytt hus uppfördes. Utförandet knöt nära an till den norrbottniska byggtraditionen.

Nu har huset på Ostibyvägen 56 bytt ägare. Måwes drog mot Umeå och deras plats övertogs av malmfältare. Här möter vi nu Mari Conrad, ursprungligen från Gällivare, Joakim (Jokke) Eriksson, från Malmberget, och de två barnen: den fotbollsspelande tioåringen Isak och den två månader gamle Uno som ännu så länge har andra intressen här i livet.

Varför föll då valet på Ersnäs när familjen i fjol sökte bostad? Förklaringen är den här gången i första hand geografisk. Joakim jobbar på företaget Svalson i Öjebyn och Mari är personalansvarig på Samhall inne i Luleå. Vad ligger ungefär mitt emellan Luleå och Öjebyn? Jo, Ersnäs.

En härlig värme strålar ut från kakelugnen under vårt samtal. Den direktverkande elen kommer att ersättas av vattenburen uppvärmning med ved som energikälla. Utanför huset finns också ett förråd av ved i prydliga travar och dessutom ett förråd som fortfarande är på tillväxt. Hur det blir med "hemskogen" är ännu inte avgjort. Den imponerande granhäcken växer vidare ett tag till. Men så småningom blir det nog ändå fråga om en gallring.

Familjen har raskt tagit vara på möjligheten att träffa sina nya grannar. Mari med sin mamma, boende i Gäddvik, deltog i paltmåltiden i Ankaret i april. Andra tillfällen till möten med sin nya omgivning har varit Kristna Holmbergs after work-arrangemang



Mari, Isak, Joakim och lilla Uno

på Helters i Alvik.

Joakim är en härlig man och det finns en hel del punkter på "att-göra-listan". Trots detta ska det nog ändå bli tid över att vara med om en del begivenheter som erbjuds här i Ersnäs inte minst sommartid. Det är inte heller omöjligt att vi nu också kan räkna med ytterligare en ersnäsåkare i Nederluelåstafetten nästa år.