



Sommarens begivenheter



Här får vi alla veta varför Elaine Blomqvist valdes till Årets Ersnäsare! Sven Persson berättar.

I Ersnäs har det under sommaren genomförts en hel del fina arrangemang.

Under juni: Nationaldagen firades på Torget, Hemborgsledens dag utefter leden och Midsommar på Torget.

Under juli: Ersnäsdagen, från Torget till Ralph Lundstengården samt ett antal sommarcaféer i Torpet.

I spalten här intill finns fortsättningen.

Mera om arrangemangen på sidan 4 och 8.



Ersnäs IF:s A-lag säsongen 2009.

Laget ligger för närvarande på tredje plats i Div 5. De återstående hemmamatcherna affischeras vid E4. De finns också noterade i spalten till höger. Kom och heja fram laget på Pålbacka.

E 4-korsningen

I skrivande stund så är ingenting klart beträffande korsningen. Efter mail-kontakt med Stefan Tornberg i riksdagshuset så meddelar han att man är mitt uppe i budgetförhandlingar och att han har lyft in kravet på mer medel till infrastruktur. Han betonar dock att fokus kommer att vara på krisåtgärder. Att vi från Ersnäs anser att vår korsning mycket väl rymms

under rubriken "krisåtgärder" är väl ingen hemlighet.

Från redaktionens sida kommer vi under hösten fortsätta bevaka frågan och då ur det regionala perspektivet, dvs hur gör Vägverket och Länsstyrelsen sina prioriteringar av vägprojekten i länet. Mer om detta i nästa nummer.

Ersnäsbladet förändras. Med vitt papper blir bilderna tydligare. Färgtryck på fram och baksida ger oss möjligheten att bättre framhäva innehållet.

KOMMANDE EVENEMANG

Terränglöpning

Ersnäs IF genomför Klubbmästerskap i terränglöpning vid Gläntan söndag 30 augusti. Anmälan från 11.00 och första start 12.00

EIF:s hemmamatcher 2009

6/9 16.00 Bergnäsets AIK 2
20/9 16.00 Storfors AIK 2

Surströmming

Onsdagen den 16 september arrangerar Hembygdsföreningen den traditionella surströmmingsmiddagen. Platsen är Ankaret och tiden 18.30.

Den här gången genomförs arrangemanget i samarbete med Ersnäs Byaföreningen. Byaföreningen svarar för kaffe, lotteri och en kort information om aktuella byafrågor.

Anmälan om att delta görs till Karl-Gustav Pettersson, tel 311 33 eller e-post k-g@brevet.se senast måndagen den 14 september.

Klappjakten

Även i år kommer det traditionsenligt att arrangeras klappjakt på räv. Exakt tidpunkt är i skrivande stund inte klart men den planeras att gå av stapeln i början av november. Så håll utkik på Ersnäs hemsida under rubriken "Kalendern", där kommer tidpunkt och detaljer att läggas ut.

Om du inte har den möjligheten så kan du kontakta Jonas Seger som är ansvarig i viltvårdsgruppen för organiserandet. Honom når du på mobiltelefon 070 373 33 03.

Människans olycka kommer av att hon inte kan sitta i lugn och ro ensam i ett rum.

(Blaise Pascal)

Runt om i kommunen

I vår kommun finns det ett 40-tal byar. I praktiskt taget alla finns det en byaförening. Aktiviteten bland dessa är naturligtvis varierande. Det är t ex inte alla som utger ett periodiskt blad som vi gör i vår by (nämligen den publikation Du just nu läser). Hemsidor har många.

Verksamheter av varjehanda slag pågår i kommunens alla hörn. En rad byar måste vara mer på alerten än vår. Faktum är nämligen att vi – trots idoga ansökningar – ännu inte korats till "Årets By". Solen har sina fläckar, så även landsbygdskommittén som utser "Årets by".

Det finns en s.k. portal som samlar alla byarnas hemsidor. Är Du intresserad av att studera vad som händer på andra håll, gå då in på www.byar.lulea.se



Ett "kom ihåg" till trafikanterna i byn

Familjenytt

Födda

Tira Blixt och Björn Backe har fått en flicka den 14 juli. Hon vägde 3920 gram och var 52 cm lång. De bor på Klubbvägen 98.

En ny Ersnäs-bo har sett dagens ljus i Svartskatan. Den 25/5 2009 föddes Agnes Emilia Nordström, hon var 52 cm lång och vägde 3770 gr.

Inflyttade

Thorbjörn Fredriksson och Eivor Hansson, med barn Felicia Fredriksson, har flyttat till Axel Mårds väg 24.

Anton Lindvall och Sofie Isaksson har flyttat till Bäcktorpsvägen 81.

Marie-Louise Lindström och Björn Lindström har flyttat in på Ersnäsholmen 34.

Prayom Singnee och Prayun Kaikaeo har flyttat in på Ersnäsholmen 38.

Jonatan Marklund och Anni Johansson har flyttat in på Zackes väg 11.

Yvonne Berglund och Roger Frimodig har flyttat in på Ersnäsvägen 124.

Avliden

Tore Marklund * 8/12 1934 + 4/8 2009

Ljud tränger alltför lätt in i tystnaden
men tystnaden har sällan en chans att ta sig in där ljud är.

(Anne Swärd)

Budskap till byns skolbarn

Debatten om skolan är livlig. Skolan är en angelägenhet för oss alla antingen vi har egna barn i skolåldern, barnbarn eller allmänt beroende av kommande generationer. Och det sistnämnda omfattar oss alla.

Internationella jämförelser pekar på att Finland är ett land med hög kvalitet på sin utbildning av barn och unga. Sverige hamnar någonstans i mitten. När vår utbildningsminister lanserar förändringar, har han säkert bl a sneglat mot vårt östra grannland.

De av oss som tillhör en äldre generation känner igen oss i de nya budskap som vi nu får ta del av. Intet är nytt under solen, är ett talesätt. I en del sammanhang kan vi nog hålla med om den saken. Ett av dessa sammanhang är just skolan.

Ett exempel på detta är den text som återges här bredvid. Den är inte ett påbud från utbildningsministern anno 2009. Nej, den här texten fanns en gång i tiden anslagen i ett klassrum i ett skoldistrikt i närheten av Härnösand. Sådana anslag fanns det säkerligen också i vår skola för sisådär 70-80 år sedan.

Men egentligen, är inte detta något som kunde gälla som ordningsregler ännu denna dag om texten ges en mer modern utformning? Prova med att sätta in ordet inte i de olika punkterna t ex: "Lärjunge åligger att inte vara en god kamrat, att inte vara hjälpsam, vänlig och hövlig." Vem av oss vill ha en sådan ordning?

Lärjunges åligganden.

Utdrag ur ordningsstadgan för skoldistriktet.

1. Lärjunge åligger:
att vara aktningsfull och lydig mot lärare och lärarinnor;
att vara en god kamrat, hjälpsam, vänlig och hövlig;
att komma till skolan i rätt tid, ren och snygg;
att vara aktsam om skolans, kamraternas och sina egna tillhörigheter;
att vara flitig och uppmärksam;
att även utom skolan uppföra sig skickligt och ansständigt.
2. På rasterna skola lärjungarna under vederbörlig tillsyn vistas ute i det fria, såvida icke väderleksförhållandena hindra sådant. Utan särskilt tillstånd av sin lärare må lärjunge icke under någon förevändning uppehålla sig i lärorummet, då undervisning ej förekommer.
3. Vallar lärjunge skada å skolans tillhörigheter, vare lärjungen skyldig ersätta densamma.
4. Svordomar och andra yttringar av råhet i tal och uppförande vare lärjunge förbjudna. Lärjungen skall ock avhålla sig från varje bruk av tobak.

Tranmyrvägen

Med inledning i detta nummer ska vi framöver berätta om bakgrunden till namnen på vägarna i byn.

Det fanns en tid då politikerna i Stadshuset ansåg att alla i kommunen borde bo på centralorten dvs inne i stan. I början av 70-talet började emellertid andra vindar att blåsa. Kanske var det ett utslag av Gröna Vägen som hörde den tiden till.

Detta är bakgrunden till att kommunen köpte mark och planerade ett område i byn för villabebyggelse. Det blev sammanlagt 26 tomter. Göran och Britt Lindvall var de första inflyttarna. De flyttade in på Tranmyrvägen 23 i april 1975. Nyområdet – som det fortfarande kallas – började ta form.

Vad skulle då den gata kallas som betjänades denna nya bebyggelse? Planerarna tog sig en funderare och kontaktade säkerligen också byborna. Det senare kanske förklarar att det blev ett namn som inte var konstruerat utan som knöt an till den lokala miljön. Tranmyrvägen blev namnet.

Innan bebyggelsen kom till stånd var området vattensjukt. Åtminstone tyckte byborna det. Därför kom området också under de tidigare åren av

sin existens att kallas Bangladesh (ett land som översvämmas då och då). Ulla Isaksson Axhammar påminner sig att hon på hösten, då den första kylan hade kommit, åkte skridskor där. När sedan området dränerades i samband med byggandet, försvann den här myrprägel.

Men tranorna då? Inte heller detta är något romantiskt påhitt utan har en verklighetsförankring. Här mitt vittnesmål.

Vi flyttade in i vårt hus på Tranmyrvägen 29 i juni 1975. Då var fortfarande sikten mot söder fri. Det fanns bara några få hus på plats. Vi sitter en morgon strax efter inflyttningen vid frukostbordet och njuter av den nya tillvaron efter flytten från Mjölkudden. Jag skådar ut över området mot söder

och vad ser jag då ungefär på den plats där Björnströms hus nu ligger om inte ett tranpar. Detta var sista säsongen visserligen men närvaron visade att dessa träden tidigare hade varit ett populärt trantillhåll.

Denna ståtliga få-

gel med ett vingspann på upp till 2,5 meter tillhör vår närmiljö och är nära förknippad med vårens och höstens ankomst. Flertalet av dessa långväga resenärer övervintrar i norra Spanien och i södra gränstrakterna mellan Spanien och Portugal.

En titt på den ekonomiska kartan i skala 1:20000 ger oss ytterligare ett bevis för denna tran-anknytning. I skogspartiet sydväst om byn mellan bykärnan och Bränslan återfinner vi namnet Tranumyran. Området är numera utdikad och bevuxet med tät björkskog. Sannolikt var detta en gång i tiden en häckningsplats för några tranpar. Så är det knappast längre. Tranan föredrar öppnare och våtare marker för sin reproduktion.

Sven Persson



Tranor. Foto Bo Axhammar

Ersnäs åkte på en blåsning

Ersnäs blev inte den fyrbåk somliga av oss hade hoppats på. Visserligen vajade den svenska flaggan dagen till ära på Torgets flaggstång. (Någon flagga hade dock inte hissats vid vallokalen.) Knappt hälften så många ersnäsbor - jämfört med ett vanligt val - tog sig i det vackra juni-vädret till vallokalen med anledning av EU-valet. Valdeltagandet stannade på 37 procent. Visserligen bildade vi denna gång valdistrikt tillsammans med Alvik. Emellertid låg jämförbara Antnäs/Måttsund på 43 procent. Det kan t o m vara så att alvikarna drog upp vår siffra.

Vad har då Blåsmark i Piteå kommun som inte Ersnäs/Alvik har? I den byn låg nämligen valdeltagandet på 59 procent. Men det är klart vi kan ju också välja att jämföra oss med det distrikt som intog jumboplatsen i denna medborgerliga kamp nämligen Marielund strax utanför Haparanda. Bottennoteringen blev 22 procents valdeltagande. Länet som helhet hamnade på 40 procent vilket är fem procent under riksgenomsnittet.

Det är intressant att studera valstatistik. Ja, så tycker i alla fall somliga

av oss. Vad är det som orsakar denna skillnad i engagemang mellan olika orter i länet? Detta är en svårare fråga att besvara än att försöka förklara varför bara hälften av de som väljer riksdagsledamöter också deltar i valet av europaparlamentariker.

Vad gäller Blåsmark ligger den byn i Piteå som alltid har ett högt valdeltagande oavsett vad valet gäller. Den kommunen låg i EU-valet t.o.m. över riksgenomsnittet och hela sex procentenheter över läns-genomsnittet. Och i denna politiskt medvetna kommun var alltså Blåsmark allra mest medveten. EFS har en stark ställning. Kan det vara en förklaring? Nej, sannolikt inte. Åtminstone har inte kd märkbart höga siffror. Blåsmark är en jordbruksbygd och det ligger därför nära till hands att en hel del av invånarna ser betydelsen av EUs jordbrukspolitik. Kanske är det en del av förklaringen. Centern är stark i Blåsmark med 11 procent av rösterna. Men här finns också ett kvardröjande EU-skepticism. Kanske ändå den främsta förklaringen är ett etablerat mönster. I en demokrati har vi rätt att påverka och den rättigheten utnyttjar blåsmarksborna.

Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Sista manusstoppet under 2009 är 2/11 och utdelning 13/11.

I redaktionen:

Sven Persson, 311 80 med E-postadr persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-postadr krister@krivision.se

Bo Axhammar, 311 04 med E-postadr bo.axhammar@arcticview.se

Kristina Sjöström, 617 72 med E-post kicki_sjostrom@hotmail.com

Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida, www.ersnas.se men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på adressen: www.byar.lulea.se och välj där **Ersnäs**.

Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta från byns hemsida www.ersnas.se och där ser du bilderna i färg. Där finns även tidigare nummer.

Årets Ersnäsare

De tre programlagda punkterna är genomförda. Strömmingsklåderna är slut. Alla lotter sålda och det rika innehållet på vinstbordet har funnit sina ägare. En punkt återstår på programmet för Ersnäsdagen upplaga 2009. Vem blir Årets Ersnäsare? Vilket klokt beslut kan juryn ha kommit fram till?

Detta är tredje året som denna utmärkelse delas ut. Den går till någon som på ideella grunder arbetar och arbetat för vår by i ett eller annat eller många sammanhang. De tidigare två belönade är Kent Bäckström och Bo Axhammar.

Ersnäsborna har bjudits in att nominera kandidater. Juryn, bestående av Rose-Marie Bäckström, Karl-Gustav Pettersson och Sven Persson, var mycket tillfreds med att kungöra att Elaine Blomqvist år 2009 hedras

med denna utmärkelse. Motiveringen lyder: "för sitt omfattande engagemang i byns föreningar där hon med ett alltid gott humör, med beredvillighet och med stor organisationsförmåga arbetat för byns trivsel och utveckling."



Elaine - Årets Ersnäsare, samt Sven och Ulf

Elaine äntrar scenen framför Torpet, Ulf Omnell hedrar henne med en vacker fanfar på sin saxofon varefter hon tar emot diplom och gratifikation. Ett kraftigt leve från publiken manifesterar

bybornas uppskattning av denna Svedjans gåva till byn.

På hemsidan www.ersnas.se återfinns en fördjupning av motiveringen.

Fånga dagen

Vi ska leva i nuet. Så lyder ofta rådet om hur vi ska inrätta våra liv. Jag måste erkänna att jag aldrig riktigt förstått innebörden. Betyder det att våra tankar helt och hållet ska upptas av det jag just nu har för händerna? Detta är en omöjlighet. En egenskap som skiljer oss från djuren är att vi kan tänka både på vad som komma skall (planera) och minnas vad som har skett (historia, vår egen, byns, landets och världens).

Ett inslag i Ersnäsdagen var att vi fick hjälp att påminna oss en del av vad som hänt i det område vi bebör. Kjell Lundholm, författare och f.d. chef för Norrbottens Museum, delade med sig av sin rika kunskap om vår trakts historia. Vid det här tillfället handlade det om Märkesåret. Det är nu 200 år sedan Finland lösgjordes från Sverige eller - som vi svenskar brukar uttrycka oss - det är i år 200 år sedan vi förlorade Finland. Den händelsen kom att visa sig bli det första steget mot ett självständigt Finland även om landet fick vänta drygt 100 år på den förändringen. Finnarna är ett hänsynsfullt släkte. I stället för att kalla 2009 för jubileumsåret föreslog de i stället benämningen märkesåret.

Hade vi befunnit oss vid Hääschkurvan för 200 år sedan - i början av sommaren 1809 - hade vi sett ryska soldater på marsch söderöver längs Kustlandsvägen. Hade vi befunnit oss på samma plats i slutet av august samma år hade vi på nytt kunna be-

skåda tsarens soldater. Men den här gången var de på väg norrut och mot Torneå. Vid Ratan strax norr om Umeå hade ryssarna stött på patrull. De valde att vända. I Pitsund attackerades de av förföljande svenskar. Den händelsen är den senaste - själv är jag helt övertygad om den sista - reguljära striden mellan staters väpnade styrkor på svensk mark.



Kjell Lundholm intill sin soldat

Lundholm har inte i sin forskning påträffat någon passus där vår by Ersnäs uttryckligen omnämns. Det minne som ligger oss närmast är Ryssgraven på Långberget strax norr om Alvik. Här finns en minnessten med följande

inskriftion: "I oblodig strid de föllo för fäderneslandet" Och lite längre ner på minnesstenen: "Bygdens folk reste vårdnen 19 28/6 25"

Här finns 144 soldater begravda. Deras hemvist var Uppland och Västmanland. De dog sålunda i "oblodig strid". Såsom ofta var fallet var det fältsjukan som gjorde slut på deras liv. Fältsjukan var ett samlingsnamn på undernäring och varjehandla sjukdomar som drabbade soldaterna då striderna låg nere vintern 1808/1809.

Då jag i juni i år besökte Ryssgraven fanns där färskas blommor planterade. Bygdens folk vårdar minnet även idag.

Den 17 september 1809 slöts fred mellan Ryssland och Sverige i finska Fredrikshamn. Gränsen drogs längs Torne älv och Haparanda började att ta form som en pendang till det Torneå som då hade blivit ryskt.

I Stockholm genomfördes en statskupp mot dåvarande kungen Gustav IV Adolf. Som en följd av detta uppenbarade sig något senare en herre vid namn Jean Baptiste Bernadotte. Detta i sin tur är anledningen till att delar av det svenska folket i juni nästa år kommer att sitta bänkade framför tv-apparaterna för att följa ett kungabrillop.

Sven Persson

Trafikmätning i våras

Vägverket Produktion, numera Svevia, gjorde i våras en trafikmätning i Ersnäs. På Ersnäsvägen och Vidmansvägen kunde vi se de dubbla svarta slangarna tvärs vägen.

Här intill visas en del av en resultat-sida av mätningen på Vidmansvägen. Den visar medelhastigheten för varje timme från 09-03-22 kl. 06.00 till 09-03-23 kl. 10.00. Alltså en söndag och en måndag förmiddag. Skyltad max-fart är 30 km/h där mätningen gjordes.

De runda fyllda cirklarna är den timmens medelhastighet. Hastigheten läser du av på skalan till höger och datum samt timmen finns längre ner under respektive cirkel. Ytterligare därunder finns antal fordon den timmen (visas dessutom med staplarna) samt därunder återigen medelhastigheten (nu ett siffervärde).

Vad ser vi då på bilden? Jo, att de flesta medelhastigheter ligger mellan ca 35 km/h och 45 km/h. Eftersom det är ett genomsnitt under en timme kan man anta att vissa trafikanter färdas fortare än så och andra saktare.

Man ser också att den 23/3 kl. 02.00 passerade en bilist med 65,9 km/h och timmen före en med 52,9 km/h.

På bilden visas Totaltrafiken. Statistik finns för personbil, lätt och tung lastbil och motorcyklar.

På en annan graf kan man se att en lastbil kört på Vidmansvägen den 22/3 kl.18.00 (under den timmen) med en fart på 65,2 km/h.

Staplarna som grafiskt visar antalet fordon var timme ska läsas av mot en skala vänster i grafen. Den skalan rymdes inte på bilden. Läsaren får hålla till godo med näst nedersta siffervärdet.

Sådana här undersökningar ligger bl.a. till grund för Svevias åtgärder för



Medelhastigheten var timme under ett drygt dygn på Vidmansvägen

säkrare trafik i byn. De kan också för-anleda skarpa fartkontroller utförda av polis.

Den skulle också kunna utgöra en grund för ett beslut hos de "snabbaste" av oss att lätta på gasfoten.

Ersnäs växer

Detta nya hus finns på Svartskatavägen. Dit har ägarna Lars Eriksson och Nina Dahlbom flyttat med sina tre döttrar.



Gårdstället Axel Nils

Jag heter Vanja Lindbäck och min hemgård hade gårdsnamnet Axel Nils som kommer från min farfar.

Han bodde där i början av 1920-talet och byggde gården som finns på bilden.

Han flyttade dit från Andersson i Svedjan nr. 203 på Ersnäskartan. Det skedde när min pappa var 7 år. Det fanns ett mejeri på tomten som revs

på 50-talet. Min farfar byggde sågen som finns bredvid. Hans Nilsson (min kusin) driver den fortfarande.

Min pappa byggde det gula tegelhuset 1954 och då revs det gamla. Det har också funnits en bagarstuga på tomten. Det fanns en ladugård där som brann ner någon gång på 50-talet. Pappa byggde en ny ladugård. I den har funnits kor, grisar, höns och sist får. Sommar-rummet i ladugården

blev först affär och numera en lägenhet. Mina föräldrar flyttade alltid ut dit över sommaren så länge de ägde huset, till 1985. Mina föräldrar hette Halvdan och Ebba Nilsson.

Gården har nummer 73 på Ersnäskartan som undertecknad har gjort över alla hus i byn och vilka som bor där samt gamla gårdsnamn. Finns att köpa hos oss.

Vanja Lindbäck



Gårdstället Axel Nils till vänster. Bilden ur Folke Larssons bildsamling

Terränglöpning i Kivijärvi

I Kivijärvi den 8/8 fanns sträckan 5 km på startlistan. Där representerades Ersnäs IF av:

Bror Erik Larsson
Inger Hellström
Maria Larsson
Caisa Larsson
Krister Öhman
Ingegerd Skoglund Öhman

Utvandrarna

Ulf och Caisa Ohlsson som under många år bott i Ersnäs och genom sitt företag Svedjekojan arbetat inom turistnäringen med transport av turister i hundspann. I och med en lagändring för hundhållning så utökades kravet på ytan för hundgårdar. För Ulf och Caisa innebar de nya kraven stora förändringar för hållningen av deras mer än 50 st draghundar. Eftersom det inte var möjligt att göra förändringarna på sin gård i Ersnäs pga utrymmesbrist återstod ingen annan möjlighet än att leta efter ett nytt gårdsställe. Och på den vägen är det. Tranuträsk blev deras nästa boplats under hösten 2008. EB besökte paret för att ta "puls" på den nya tillvaron.

Ja, var ligger då Tranuträsk? Jo, ett par km efter vägen mellan Sjulsmark och Norrfjärden dyker det upp en skylt precis där man skall svänga av. Sagt och gjort, det var bara att bromsa och därefter backa tillbaka för svänga ner till Tranuträsk. Efter några hundra meters körning dyker så paret's nya hemvist upp. Det kan bara inte vara fel eftersom det på ängen så står en stor tältkåta. Att ägorna blivit betydligt större och kräver mer arbete framstod tydligt när inte ens värmen kan hindra Ulf från att i full arbetsmundering betvinga gräset kring byggnaderna med röjsåg.

Att Ulf och Caisas nya boplats är ett smycke är tydligt när man landar på gårdsplanen. Beläget vid sjön, ute på en udde, med god utsikt över vattnet,



Gården i Tranuträsk - Svedjekojan's nya hemvist

med välansade ängar ner mot stranden ger platsen rymd.

Hur hittade ni den här platsen är naturligtvis den första frågan?

- Vi fick ett tips att en fastighet skulle bli ledig i Tranuträsk, berättar Caisa, och fortsätter

- Vi satte oss i bilen och körde hit och så fort jag fick se platsen sa jag till Ulf, att det här stället skall jag bara ha.

Ulf och Caisa berättar att det var många turer innan köpet äntligen blev klart men när signaturen på kontraktet var satt så var det bara att sätta igång. Det var en hel del jobb att avrusta i Ersnäs och ställa i ordning i Tranuträsk. Hundgårdar skulle byggas för att rymma de mer än 50 draghundarna.

Att Ulf och Caisa hittat rätt bekräftar de båda. Under vintersäsongen har de haft ovanligt många turistgrupper, säger Caisa. Så det ser lovande ut för den fortsatta verksamheten med en naturlig och anpassad plats för vinterarrangemang i Tranuträsk.

Från EB ber vi att få önska Ulf och Caisa lycka till i Tranuträsk.



Ulf och Caisa i solen

Uppbackning

Att vara medlem i byns föreningar innebär en ekonomisk förstärkning av den verksamhet som sker i alla ernäsbornas intresse men framför allt är det ett tecken på att byborna vill stödja den gemenskap som byns föreningsliv befrämjar.

När nu bokslut kan göras avseende 2009 års "medlemskampanj", visar det sig att 146 hushåll betalat medlemsavgiften. Av dessa är 20 stycken utsocknes medlemmar, personer som har en relation med Ersnäs och som på det här sättet vill stödja byn. Summeringen visar att hälften av byns hushåll deltar i denna uppbackning av byns föreningar och deras arbete.

ANBUD PÅ ARRENDE

infordras för mindre sjötomt med sjöbod i stort behov av renovering. Beläget på Mörön, gamla båthamnen, tillhörig samfälligheten i Ersnäs.

Anbud sändes till Ersnäs Samfällighet, kassör Kristina Eriksson Svartskatavägen 446, 975 92 Luleå.

Anbudstidens slut 30/9 2009
Upplysningar:
0920-311 13 Kristina Eriksson.

Fri prövningsrätt.

En strålande start

Mitt i varmaste sommaren, närmare bestämt den 14 juli, flyttade de till det röda huset på Axel Mårds Väg 24, Tobbe Fredriksson, Eivor Hansson och lilla Felicia. Så det är ganska exakt en månad som de varit Ersnäsbor när Ersnäsbladet knackar på. Felicia, som är ett år och nio månader gammal, har precis avslutat kvällsbadet och är på ett strålande humör vid besöket. Varken pappa Tobbe eller mamma Eivor har sina rötter i Ersnäs. Tobbe jobbar på Clas Ohlson i Piteå och Eivor på Sunderby sjukhus, så Ersnäs blev helt enkelt det perfekta stället att slå ner sina bopålar på.

Tobbe påpekar att förutom läget var

även tomten en viktig anledning till flytten.

- Det är så skönt med friheten, och att kunna låta Felicia gå ut när hon vill, säger han. Felicia ska precis börja sin inskolning på förskolan i byn, så nu får hon möjlighet till att lära känna många nya kompisar.

På frågan om hur den första tiden som Ersnäsbo har varit, svarar Tobbe och Eivor att det har varit väldigt bra. Framför allt är det en sak som har gett dem en, bokstavligen talat, strålande start på livet i byn - det soliga vädret i sommar!



Tobbe, Felicia och Eivor

Ett nytt företag i Ersnäs

När vi nästan dygnet runt matas med nyheter om kris, varsel och företag som läggs ner så finns det en del människor i vårt avlånga land som trotsar den allmänna pessimismen. Dessa människor startar egna företag, de trotsar kriser och fokuserar på lösningar istället för problem.

En av dess kreativa människor bor här i Ersnäs och har under våren sjösat sitt företag. Personen ifråga heter Peter Wåhlstedt och bor på Lejanvägen. Företaget heter Däckgiganten och som namnet antyder så är det däck det handlar om.

EB passade på att hälsa på hos Peter för en pratstund.

- Vem är Peter Wåhlstedt?

- Jag bor sedan 9 år tillsammans med min familj på Lejanvägen och jag har tidigare jobbat inom däck och fälg-

branschen i 12 år. Jag är i grunden utbildad bilmekaniker.

- Varför blev det däck som affärsidé?

- Det är en bransch som jag kan så har jag erfarenhet samt ett omfattande kontaktnät. Det är ett måste för att kunna leverera produkter till ett konkurrenskraftigt pris.

- Hur ser planerna ut inför hösten?

- Nu har jag byggt klart butiksdelen så att jag kan ta emot kunderna på ett bättre sätt. Där kommer jag även att ha en del försäljning. Nästa del är att färdigställa utrymmet för däcklagret. Allt för att kunna möta kundernas behov av nya däck och fälgar.

Från redaktionens sida får vi önska lycka till och samtidigt passar Peter på att hälsa alla Ersnäsbor hjärtligt välkomna till butiken. Peter har även en företagshemsida med adressen www.dackgiganten.se



Bilder från sommarens verksamheter



Dansuppvisning på Nationaldagen



Gänget som vandrade leden på Hemborgsledens dag. Sven Persson var också med och han tog bilden.



Midsommaren firas på Torget



Ernsnäsdagen

Enade vi stå, söndrade vi falla

Detta låter klokt, eller hur? Är vi ense om tagen i familjen, på arbetsplatsen eller i byn, drar vi åt samma håll är det självklart att det är lättare att nå dit vi vill.

Lite mer komplicerat än så är det emellertid. Att enas innebär att vi i utgångsläget har olika uppfattningar vad det nu kan vara fråga om. Det finns då två vägar att gå. Antingen är det någon som diktoriskt driver igenom sin vilja eller också för vi ett samtal, väger argument för och emot, lyssnar till de andra och kommer fram till ett beslut som förhoppningsvis alla berörda tycker är acceptabelt.

Så fungerar det på alla nivåer på alla de platser där yttrandefrihet råder. Det goda exemplet är den Europeiska Unionen. Här kommer 27 länder överens om vilka problem som bäst kan lösas genom att dessa länder kommer fram till ett gemensamt beslut. Det finns givetvis också dåliga exempel. Ett sådant finner vi i vår egen by. Tack



och lov är det inte vi själva som är orsaken.

Vid korsningen Klubbvägen/Sjulsmarksvägen finns de skyltar som avbildas här bredvid. Vägverkets insats är det inte något fel på. Däremot de båda skyltar som handlar om cykelleder.

Vi har i landet två organisationer som båda arbetar för cykeln som fortskaffningsmedel. Det är många av oss som

använder denna enkla och praktiska pjäs. En del av oss tillbringar sin semester eller annan ledighet på sadeln. Det är här cykelskyltarna kommer in i bilden.

De två cykelorganisationerna heter Svenska Cykelsällskapet och Cykelfrämjandet. Den förstnämnda står bakom Sverigeleden, den andra Cykelspåret. Vi ser de här skyltarna lite varstans.

De båda organisationerna kan inte samarbeta. Detta medför högre kostnader att genomföra skyltning och markandsföring av lederna. Det skapar förvirring bland nyttjarna och skyltningen blir av lägre kvalitet. I stället för att enas om ett gott resultat ägnar de sig åt att försöka resurser.

Det är tydligt att dessa båda organisationer prioriterar sina egna intressen på bekostnad av den grupp de ska betjäna nämligen långfärdscyklister. En kurs i konsten att samtala skulle helt säkert lösa problemet.

