



Vår franska förbindelse



I slutet av september framförde "Teateralliansen" den årskrönika som presenterades vid besöket i Novéant i juli. På parkett återfinns vi kommunens ledare kommunalråden Petersen och Stålnacke och kommunfullmäktiges ordförande Margareta Bladfors Eriksson. Presentationen möttes av de närvarandes ovationer precis som var fallet då publiken var fransk.

En DVD-film av besöket har sammanställts av Inga-Lill Granberg i Antnäs. Är Du intresserad av att låna den, kon-

takta då antingen Elaine Blomqvist tel 310 52 eller Sven Persson tel 311 80.

Ett inslag i våra franska förbindelser är kontakten mellan skolorna. Från fransk sida har nyligen presenterats ett förslag om hur de kontakterna skulle kunna utformas. Våra lärare funderar nu på de presenterade idéerna. Då förslaget översändes till oss, bifogades en bild (se ovan) som visar att svenskan är på väg att bli ett världsspråk, åtminstone i Novéant.



På parkettplats: Petersen, Bladfors Eriksson och Stålnacke

Söndag 5/12 kl. 17.00 hålls en information i Sörbygårdens, Antnäs. Vänortsutbytet med Novéant och deras besök i sommar kan medföra utvecklingsmöjligheter för företagare och föreningar men även utveckla individer på ett personligt plan. Vill du t.ex vara värd under veckan i sommar?

KOMMANDE EVENEMANG

Julmarknad 20 nov

Ralph Lundstengården, i Stenladugården och på Logen. Lördag 20 november kl. 11-16.

Stämmingsfull miljö. Erkänt duktiga hantverkare med annorlunda produkter till bra priser.

I restaurangen: Julgröt och skinksmörgås, hembakat kaffebröd.

Julbord på

Ralph Lundstengården

Den 7 december dukas årets första julbord upp. Mera info på nätet: www.ralph-lundstengarden.com



Revygänget repeterar för fullt inför premiären

Ersnäsrevyns

25-årsparatj med nya och gamla hyss

Kulturens Hus, Luleå

12 januari t.o.m. 15 januari, alla dagar kl. 17.00. Förförköp på Kulturens Hus, 0920-45 59 00, och Ticnet, 077-170 70 70, www.ticnet.se

Datorer gör snabba, väldigt precisa misstag.

Det främsta beviset för att det existerar intelligent liv på andra planeter är att de inte tagit kontakt med oss.

Bill Wattersson

Att hösten har avlösts av vintern råder det väl ingen tvekan om. Kvicksilvret ligger under noll och ett tunt snötäcke täcker marken. Att årstiderna avlöser varandra regelbundet känns tryggt och vittnar om stabilitet och tradition. Det som inte påminner om stabilitet och trygghet är historien om den planfria E4 korsningen. Planeringen och projekteringen är sedan länge genomförd och godkänd av centrala myndigheter. Den kostnad som är nedlagd är mer än 2 miljoner och den planerade byggstarten sattes till 2006.

Att så inte blev fallet har under åren utlöst en mängd aktiviteter i form av protester, skrivelser och uppvaktningar. Den senaste skrivelsen till länsstyrelsen och landshövdingen redovisades i EB i januari.

Man kan lite till mans fundera över vad

Hel eller delad by?!

denna fördröjning beror på. Är det fel färg på regeringen? Nej jag tror inte det är förklaringen, för pengarna försvann redan när det var en annan kull på regeringen.



Jag tror helt enkelt att det är en perspektivfråga, fel perspektiv och begränsat "synfält". Detta drabbar inte bara vår korsning utan en hel landsända. Det är ett centralistiskt och

fördomsfullt sätt ett se på vår landsända. Norrbotten tillsammans med Stockholm hör till de absolut hetaste regioner vad gäller investeringar. I Stockholm investeras det som aldrig förr i infrastruktur. I Norrbotten skall en hel stad flyttas och sex nya gruvor skall startas upp eller har påbörjats. Känns det som att en ny "ringled" eller "citytunnel" är på gång? Nej, infrastrukturinvesteringar i Norrbotten skall ha "privata" medfinansierare så icke i Stockholm.

Frågan om E4-korsningen är väl den fråga som måste komma överst på dagordningen hos byns föreningar under 2011 så att vi äntligen kan bli en "hel" by. Som det är nu så delas den likt en mur av E4:an med alla risker det innebär.

Bo Axhammar

Fakta infrastrukturinvesteringar

De infrastrukturinvesteringar som görs idag är till för att bygga bort flaskhalsar och är inte någon storsatsning. Detta enligt professor L-G Matsson, KTH.

Italien och Frankrike investerar 20 ggr mer per capita. Danmark 30 ggr så mycket. Enligt Stockholms Handelskammare skulle investeringarna behöva öka med 86% för att motsvara det globala genomsnittet.

Källa: Tidningen Focus

Familjenytt

Födda

Anna Björkén och Daniel Engström har fått en dotter. Hon föddes den 26/10 2010 och vägde 3555 gr och var 51 cm lång. De bor på Ersnäsvägen 140.

Inflyttade

Andreas Hellström har flyttat in på Klubbvägen 150
Anders och Lina Öhlund med dottern Livia har flyttat till Klubbvägen 111
Pernilla Messner och Mikael Lund har flyttat in på Klubbvägen 121
Ingrid Olsson och Sten-Ivan Rismalm har flyttat in på Klubbvägen 151
Simon och Caroline Marklund med döttrarna Alma tre år och Tyra ett år, har flyttat in på Zackes väg 425

Avlidna

Agnes Alice Lundberg	* 16/10 1910	+ 6/9 2010
Hadar Samuelsson	* 19/5 1928	+ 12/11 2010



Årets julgran på Torget

Nu är den på plats - årets julgran. Ett stort tack till Stefan Lidström som skänkt granen men även ett stort tack till huggaren Helge Björnström, transportören Hans Sundén, julgranslyftaren Anders Isaksson, stöttaren K-G Pettersson och Torggruppen (Elaine Blomqvist, Hans Blomqvist och undertecknad). För att vara ute i god tid efterlyser vi redan nu nästa års donator av Torggranen.

God Jul önskar Torggruppen gm
Ulla Isaksson-Axhammar



Ersnäsälmanackan 2011

Ersnäsälmanackan

för kommande år säljs på Julmarknaden på Ralph Lundstengården den 20 november. Ett julklappstips!

den kostar 100 kr. Efter julmarknaden säljs den av Hembygdsföreningen, Byaföreningen och Ersnäs IF.

Upplagan är på 150 exemplar och *Föreningarna*

Nytt försök

Vi har prövat det förr. Landsbygds-kommittén inom Luleå kommun har emellertid inte varit oss nådig. Det handlar om den årliga utmärkel-sen Årets By i Luleå kommun.

Nu har Per-Olof Sundén i egenskap av ordförande i Ersnäs Byaförening in-lämnat vår ansökan om att Ersnäs ska tilldelas denna utmärkelse. 14 tungt vägande argument talar till vår fördel. Gå in på www.ersnas.se och ta del av argumentationen.

Vid kommunfullmäktiges december-sammanträde utdelas utmärkelsen. Kommer då företrädare för Ersnäs att ha anledning att vara på plats?



Den 15/5 2007 dök denna skylt upp i infarten till Ersnäs, lånad från Mörön av okänd. Får vi snart en egen?

Den smarte handlar lokalt.
Kolla in Företagen i Ersnäs
på www.ersnas.se

Hembergsutmaningen

Lördagen den 18 september ägde Len premiär rum i Ersnäs. En hel del människor hade samlats i Gläntan denna molntyngda dag. Nummerlap-par delades ut. Ett flaggspele prydde målområdet dagen till ära. Tio nation-er var på det sättet symboliskt när-varande. Startlistorna avspeglade än så länge bara närvaron av en nation.

Tack vare ett initiativ taget av herrar Engström, Gustavsson och Samuelsen, effektivt uppbackade av sina hustrur, arrangerades för första gång-en Hembergsutmaningen, ett ter-ränglopp längs Hembergsledens sex kilometer. Redan detta första år var det 72 deltagare som gav sig ut i ter-rängen. Av dessa sprang 40 den långa banan dvs hela leden. För de yngre fanns kortare varianter.

Vi fick se ett antal mycket duktiga lö-pare springa mycket fort. Herrklassen

vanns av Zacke Toresson från oriente-ringsklubben Nackhe på utomordent-ligt snabba tiden 22:57, damklassen vanns lika imponerande av Anna Nord-in, Lulekamraterna, på tiden 27:32.

Denna vandringsled går genom va-rierad och kuperad terräng. Här och var är det spångar som är underlaget, på andra håll berghällar och inte helt jämna stigar. Framkomligheten denna dag komplicerades av den föregående nattens regn. Detta var därför verk-ligen en utmaning som antogs av ett imponerande antal både bybor och ut-socknes.

Efter denna succé kommer vi givetvis att arrangera tävlingen igen nästa år! Vår by har därmed fått ännu en rubrik på sin lista över årets evenemang.

Gå in på www.ersnas.se och ta del av hela resultatlistan.



Relativism

Låt oss säga att vi som bor i Ersnäs representerar världens befolkning. Hur många av oss är då svenskar? Tio eller 15? Fel! En (1) av oss 600 till-hör det blågula laget. Lite ensamt. Å andra sidan har vi bland oss 130 ki-neser och 110 indier. De flesta kan ju numera lite engelska. Så möjligheter

att utbyta tankar om väder och vind och om läget i Mellanöstern har vi ändå. Dessutom skulle det finnas 30 amerikanare i kretsen. Eftersom vi svenskar är så amerikaniserade, blir det säkert inte så svårt att ändå hitta en själsfrände i denna skara på 600 personer.

Termiter i Ersnäs

Denna trätätande insekt hör ju van-ligtvis hemma på den afrikanska savannen. Nu har det sensationella inträffat att termiten tycks ha etab-lerat sig på våra nordliga breddgra-der. Det är svårt att finna någon an-nan förklaring till följande.

Vid infarten till byn har det sedan 2005 sommartid funnits en skylt som visar vägen till Gläntan. För tillfälliga besökare är det en nödvändig infor-mation. Så en dag under sensomma-ren är denna vägvisare försvunnen. Att ersätta den med en ny innebär en kostnad för byns gemensamma kassa och en del besvär för någon ideellt

verksam. Emellertid får vi lov att ac-ceptera att termitens hjärna har sina brister och vi kan därför inte förvänta oss att den inser konsekvenserna av sitt ätande.

Sven Persson



ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (förening, företag och enskilda) med an-knytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Manusstopp under 2011 är 17 jan, 16 maj, 15 aug och 7 nov och utdelning fredag 2 veckor ef-teråt.

I redaktionen:

Sven Persson, 311 80 med E-postadr
persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-postadr
krister@krivision.se

Bo Axhammar, 311 04 med E-postadr
bo.axhammar@arcticview.se

Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns na-turligtvis även med på kommunens byasidor på adressen
www.byar.lulea.se och välj där Ersnäs.

Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta från byns hemsida
www.ersnas.se
och där ser du bilderna i färg. Där finns även tidigare nummer.

Den historiska björnjakten



Delar av jaktlaget som var med och sköt björnen...

Vi träffades redan halv fyra på morgonen den 4e september, jägare från Ersnäs olika jaktlag. Till vår hjälp kom även tre killar från Jokkmokk och två duktiga björnhundar.

Vi gjorde snabbt upp hur vi skall passa och hur hundförarna skulle gå för att försöka få kontakt med den björn som slagit en älg nära Sandnäsmyran.

Vi som skulle passa gav oss iväg och spred ut oss på tänkta platser där

björnen eller björnarna kunde passera. När väl alla var på plats släpptes hundarna ett stycke från älgkadavret. Jag kunde följa hundarna på min satellitpejl och såg ganska snart att hundarna hade fått upp ett spår som gick rakt mot oss som passade vid Orrtjärnsvägen. Ropade på jaktradition att nu fick alla vara beredda och sekunderna efter hördes hundskall, björnen var hittad.

All info via Astro pejlen visade att det

var ståndskall, då hundarna stod helt stilla och gjorde så ett bra tag innan de började röra på sig något. Fick höra att hundförarna sett en mycket stor björn, men inte kommit till skott i den väldigt täta terrängen.

Ståndskallet hade nu övergått i ett gångstånd och enligt Astro pejlen gick det runt på ett mycket begränsat område. Vi som passade gjorde nu en omgruppering för att komma närmare björnen. Efter ytterligare någon timma hördes tre snabba skott och jakten var över.

En stor björnhane var fälld och vikten på honom var prick 200 kg. Killen som sköt var inne på under 10 m innan han fick skottläget som släckte björnens liv. Vi som jagade började samlas vid björnen och imponerades av detta urstarka djur, vilket huvud, vilka tänder och vilka ramar. Sedan började allt det där praktiska som att få ut djuret ur skogen, kontakta besiktningsman osv. Med hjälp av en fyrhjuling fick detta ståtliga djur göra sin sista färd i sin Ersnässkog.

Många var de bybor som mötte upp efter grusvägen dit björnen fraktats och alla imponerades av nallen och dess storlek. Detta var en mycket händelserik jaktdag som nu för evigt kommer att bevaras i byns historiebok. Tack till alla som ställde upp

Jonas Seger
Viltvårdsgruppen i Ersnäs

Bäcktorpsvägen

EB fortsätter sin serie berättelser om bakgrunden till namnen på vägarna i byn. Vi har hittills avverkat Tranmyrvägen, Ersnäsvägen och Klubbvägen.

Innan Världscupen tog över ruljangsen, hade längdskidåkningens stjärnor i slutet av säsongen för vana att turnera runt i bygderna för att delta i det som ibland kallades "försörjningslopp." Ersnäs Skidstadion hade då sin storhetstid. Många snabbåkande personer kom på besök: Wassberg, Mieto, Bill Kock, (åkaren som introducerade skating i skidåkning), Gunde Svan och många andra. Alla dessa berömdheter har färdats på Bäcktorpsvägen då de tog sig till och från Skidstadion.

Bäcktorpsvägen är byns längsta förbindelselänk och mäter dryga tre km. Den sträcker sig från Ersnäsvägen en bit bortom hyreshusen, viker av mot norr vid den punkt några av oss benämner Anderssons kurva och stöter så småningom samman med Svartskatavägen.

På en karta från så sent som 1943 är denna väg markerad som "sämre brukningsväg". Sedan dess har vägen byggts om till en helt normal bilväg som många bybor kunnat observera under sina motionspromenader.

Finns det då någon fastighet som heter Bäcktorpet och som gett vägen dess namn? Frågan går till Hardy Beckenäs. Nej, så är inte fallet. Inte direkt. Men namnet är ändå väl förankrat i verkligheten. Längs denna sträcka finns både ett flertal torp och en bäck Lillkvarnbäcken och där finns en fastighet som heter just Bäckten.

Många ersnäsbor har i skolans klassrum mött läraren Sven Beckenäs. Han var verksam vid vår skola i byn till mitten av 60-talet. Denne Sven var farbror till nämnde Hardy Beckenäs och Hardys farfar föddes och växte upp på torpet Bäckten.

Någon gång på 80-talet bestämde sig kommunen för att namnge vägarna i byn. Hardy deltog i ett namngiv-

ningsmöte och förslög vid det tillfället att den här vägsträckan skulle kallas Bäcktorpsvägen. Stadshuset fann detta förslag vara gott och så småningom kom vägskyltarna på plats.

Då Ersnäs fortfarande var en typisk jordbruksby var gårdsnamnen levande. Grannen till Bäckten kallades då Kallemans. En sjöman vid namn Karlsson hade gått i land och slog sig ner på denna plats, korpade upp små tegar i den sandiga jorden och byggde sig en backstuga. Detta hus har blivit påbyggt. Ägaren Sune Öhlund, uppvuxen i Ersnäs men sedan många år stadsbo, kommer hit nära nog dagligen för att njuta av friden, naturen och sköta sina får. Ett annat gårdsnamn är Smejjob. Här huserar herrskapet Elaine och Stig Blomqvist. Och här bodde fordomdags en smed som hette Johan. Han gav fastigheten dess namn.

Sven Persson

Bäcktorpsv.

Skidkul & Skidträning

Söndagen den 14:e november startar för tredje året Ersnäs IF skidverksamhet för barn och ungdomar. Nytt för i år är att vi kommer att dela upp verksamheten mellan Skidkul, lek på skidor för de minsta barnen, och Skidträning för de lite äldre barnen och ungdomarna med fokus på träning, där vi också har som målsättning att delta i några skidtävlingar under säsongen.

Vi kommer att samlas i Gläntan söndagar klockan 10.00, när det blir mer snö kommer vi även att ha Skidträning på onsdagskvällar.

Huvudansvariga för verksamheten är Björn Samuelsson och Mats Gustafsson med assistans från L-G Rosenberg, Rickard Engström och Bengt Westerberg.

Hemmingsmark och Danderyd

Mycket av eftervalsdebatten har kretsat kring det nya folkdrätsklädda partiets inträde i riksdagen. Redaktionen har roat sig med att med hjälp av utmärkta www.val.se titta på en del valstatistik.

Att SD har sin tyngdpunkt i södra Sverige känner vi till. Men hur ser det ut i andra änden? Var är SD svagast? Generellt gäller att detta parti lockar norrlänningar i långt mindre utsträckning än övriga svenskar. Detta är ett intressant förhållande som naturligtvis vittnar om vår vidsynthet här i norr!

Allra svagast är partiet i landets rikaste kommun Danderyd norr om Stockholm. Där begränsar sig stödet till 1,7 %. Men Piteå erövrar silvermedaljen med 2,4 %. Tittar vi på valdistriktsnivå ligger distrikt nummer sju i Danderyd

lägst med 0,4 %. Det är här Hemmingsmark kommer in i bilden. En ny silvermedalj till vår södra grannkommun med 0,9 % SD-anhängare i den byn.

Och vad hände på hemmaplan – distrikt Ersnäs/Alvik? Här blev SD-siffran 2,5 % sålunda på behörigt avstånd från rikets 5,7 %.

Frågan som återstår att besvara lyder: Beror våra låga SD-noteringar på att vi är ovanligt rika eller att vi är osedvanligt vidsynta? Läsarna inbjuds att komma med sina spekulationer i ämnet.

Sven Persson

Ersnäs IF informerar

Tillbaka till fotbollens "finrum" efter 3 år i femman.

Årets andra plats i div 5 södra medförde att vi är tillbaka i div 4 till säsongen 2011. EIF vill tacka tränarna Fredrik, Håkan och Erik samt spelarna till en kanonsäsong. Ett speciellt tack till Fredrik.

Sundström lämnar oss nu efter 5 år som tränare för nya spännande uppdrag.

Supporterlotteriet

Försäljningen av årets supporterlott pågår för fullt och dragningen är planerad att ske omkring Luciadagen.

Priset för lotten är som vanligt 100 kr. Tag gärna kontakt med någon i EIF om vi inte har varit och sålt någon lott till Er.

Årets pubsuccé tillbaka 2011

På allmän begäran så kommer vi att köra en Pubkväll i Ankaret med live-musik lördag 26/3 2011.

Boka in detta datum i era almanackor.

Vad är detta?

Svaret hittar du på www.ersnas.se under valet Historia.



Rent hus

Vår framstående bygdeforskare Leif Lundström har uppmärksammat en företeelse som många av oss äldre kan påminna sig men som yngre generationer säkerligen inte känner till.

Bostäderna var tidigare inte så ombonade som nu är fallet. Under den kyliga årstiden var golven kalla och dragiga. För att göra tillvaron lite behagligare täcktes golven med mattor – oftast tras mattor.



Stentrappan är fortfarande i utmärkt skick

Mattorna måste naturligtvis tvättas och det skedde under sommarhalvåret och vid öppet vatten. Det fanns flera sådana tvättplatser vid bäckar och vattendrag runt om i byn. Den förmodligen mest besökta låg vid kustlandsvägens passage av Aleån.

Cykel- och gångvägen mot Antnäs passerar Aleån över den gamla bågbron. Vid brofästet på antnässidan av ån finns en vacker stentrappa. Den

ledde ned till tvättplatsen. Där fanns alldeles vid åkanten en terrass uppbyggd så att tvätterskorna kunde utföra arbetet torrskodda.

Bågbron byggdes 1935 och det var i den vevan tvättplatsen utrustades med denna stentrappa. Helt säkert hade platsen sedan länge varit en tvättplats.

Den minnesgode Olle Olsson på Zackes väg kommer ihåg hur han var med då det var full verksamhet på den här platsen. För här tvättades inte bara mattor. Hit kom kvinnorna också med all annan tvätt: klädesplagg, linne och allt vad som måste rengöras i textiltvätt. Kokning av tvätten gjordes hemma på gården. Men när det kom till sköljningen skedde det på bl a denna plats vid Aleån. Varför? Jo, vattentillgången på gården var ofta knapp. I ån

däremot fanns det massor av vatten och på den tiden rent vatten. T o m vintertid arbetade kvinnorna här med sin tvätt. Håll högs upp i isen och tvätten befriades från lut och såpa i det kalla vattnet.

Leif Lundström har försett platsen med en informationsskylt som berättar om detta inslag i byalivet. Ta gärna en tur dit ner och ta del av Leifs kunskaper.

Den första snön

Den första snön är vitast,
Av allt som vindar drev.
En morgon ligger jorden
beströdd med vita brev.

Ovanstående vers är den första av 4 från en dikt som Stig Dagerman skrev den 10/11 1950. Under natten och förmiddagen den 14 oktober föll den första snön här i Ersnäs och jag förmodar att du möttes av samma syn som jag när du tittade ut. Det var inte direkt oväntat eftersom väderleksprofeterna talat om att det skulle komma ett par cm nysnö, vilket får mig att undra om det kan falla gammal snö. "Lapphandskarna" som singlade mot marken var ovanligt stora och snötäcket som bildades på marken fick landskapet att ändra karaktär. Fram på dagen skingrades molnen och gav plats åt solen som starkt decimerade det vita. Hur som helst var det en drastisk scenförändring jämfört med dagen före då jag klippte gräsmattan och samlade ihop löv. Nu slapp jag, tills vidare i alla fall, ägna mig åt löven.

Istället kunde jag ägna mig åt att

mumsa på lufttorkat renkött. Under yngre år brukade jag lufttorka renbogar som jag efter några dygns förvaring i saltlag hängde upp för torkning i några av villatomtens träd under tidig vår. Det visade sig ganska snabbt att fler än jag fick smak för denna delikatess vilket avtecknade sig som små nålstick i bogarna och då särskilt där det fanns spår av fett. Våra bevingade vänner hade gjort avtryck. Följdaktligen gjorde jag för bogarna en stor speciell låda som fick en öppen långsida täckt med myggnät. Detta fungerade bra men med åren blir man ju lite bekvämare och denna hantering självdog för ett par år sedan. En bi-dragande orsak till detta var också att det börjat dyka upp torkat renkött i diskarna på livsmedelsaffärerna, nu i mindre befria bitar. Vikten ligger mellan c:a 1,0-2,5 hg/bit. och kilopriset är "hör och häpna" 539 kr/kg. Priset kan verka avskräckande men till saken hör att renkött är synnerligen smakrikt så du kan utan problem skära lövtunna skivor och därmed blir det mycket, mycket drygt. Dessutom blir det inget spill. Apropå tunna skivor så drar jag mig till minnes en komiker

från Skaraborgs-trakten som hette Runo Sundberg. Han var mycket populär när det begav sig och hade bl.a. under en period ett fast radioprogram varje vecka. Var även med i åtskilliga revyer med den tidens kungar i branschen och gjorde några skivor varifrån jag saxar följande historia från en sketch som heter Lanthandlaren där han berättar om kunden Oskar som var synnerligen snål. Nämnade Oskar kommer en dag in i lanthandeln varvid följande ordväxling äger rum vid charkdisken. "Åsså vill jag ha korv för 10 öre" säger Oskar. "Men Oskar lelle inte kan du mätta dig med de, de blir ju ingenting" utbrister handlarn. "Ja, men skär så nära korven som möjligt" framhärdar Oskar.

Ps. Coop Forum och ICA Maxi på Storheden utanför Luleå saluför torkat renkött av bra kvalitet från "Svantes Vilt och Bär"

Holm-Helmer upplevde och skrev.

Bästa sättet att spara tid är att använda den.

Den första natten

Att Ersnäsbladet är en publikation på bettet har säkert läsarna sedan länge förstått. I dagarna satte redaktionens utsände nytt snabbhetsrekord. Den nyinflyttade familjen Marklund hade bott endast en natt i sin nya bostad då reportern kom på besök. Ännu snabbare var dock Byaföreningens representant Olle Olsson som kvällen innan hade överlämnat den traditionella välkomstgåvan.

Marianne och Tord Marklund har fyra söner: Simon, Andreas, Jonatan och Daniel.

De kan numera glädja sig åt att ha samtliga fyra söner bosatta i hembyn Ersnäs. Detta tillhör inte vanligheterna och är därför värt att notera. Det är Simon, den äldste, som med sin familj just har återvänt och som så snabbt fick besök av EB. Förutom Simon består familjen av hustrun Caroline och dottrarna Alma tre år och Tyra ett år. Paret gifte sig för bara några veckor sedan.

Flyttlasset gick från Tranemo i Väs-



Alma, Caroline, Simon och Tyra

tergötland till detta hus i Ersnäs som ligger just i kanten mellan åker och skog söder om byakärnan. Som alla äldre fastigheter i byn har också denna fastighet ett namn nämligen Oskar Lundströms. Namnet har att göra med en tidigare ägare.

Vi sitter samlade runt köksbordet i ett rum med takhöjden fem meter. I denna familj är det sålunda högt i tak. Rummet ger också volym åt Almas sång, Alma med sitt vackra, röda hår.

Och gissa vilken visa hon gnolar på? Jo "Här kommer Pippi Långstrump". Allt i vår värld förändras inte. Astrid Lindgren lever vidare hos kommande generationer.

Caroline är sörländska, född och uppvuxen i den inte helt obekanta orten Ullared i Halland. Självklart är det ett stort steg att dra iväg 140 mil norrut. Det handlar om att i dubbel bemärkelse aklimatisera sig. Men visst är förutsättningarna goda med de nära familjeband som redan finns på Simons sida och lättheten att komma in

i byns liv, en erfarenhet som EBs utsände själv kunde vittna om.

Simon var den som tog initiativet till flytten. På frågan varför flytta, svarar Simon: närheten till släkt och riktiga vintrar.

Vi i byn kan glädja oss åt ytterligare ett bidrag till föryngringen av byns befolkning.

Ersnäs Handelsförening

— Rikstelefon Ersnäs 1 —

Ersnäs Handelsförening upphörde 1920 och övertogs av Bröderna Larsson. För att minnas Handelsföreningen bör man vara född absolut senast 1917. Det är det inte många som är. Däremot är vi många som minns Bröderna Larssons affär. Det var den som efterträdde Handelsföreningen.

I fjol, 2009, skänkte Alf och Inga-Britt Larsson till Ersnäs Hembygdsförening ett antal böcker som hade samband med de båda affärerna.

Nr 1 Kassabok 1906-1910.

Nr 2 Kassabok 1910-1914.

Nr 3 Kladd nr 1 1906.

Nr 4 Avräkningsbok 1906-1908.

Nr 5 Avräkningsbok 1909-1913.

Nr 6 Rescontra 1910-1912.

Nr 7 Inventariebok 31/12 1908 – 31/12 1913.

Nr 8 Dagkladd 1906-1907.

Nr 9 Brevkopiebok.

Som synes hade dessa böcker en avsevärd ålder och hade lätt kunna försvinna vid städning och upprensning i de utrymmen där de legat undanstopade. Men nu råkade de hamna hos mig f.v.b. till Hembygdsföreningen.

Mindre än två veckor efter det jag

hade tagit emot böckerna ringde Britta Nilsson och berättade att hon hade en Protokollsbok från Ersnäs Handelsförening. Hon hade ingen aning om att de andra böckerna existerade och funderade på vad hon skulle göra med Protokollsboken.

Det innebar att jag helt plötsligt satt med tio böcker som speglade en liten del av byns historia. Och det måste ju betecknas som en märklig slump att de dök upp här, nästan samtidigt, efter alla dessa år!

Jag började titta i böckerna och det blev allt intressantare i takt med att jag började få litet grepp om vad de berättade. Många människor som jag träffat, bara hört talas om eller som var för mig okända passerade revy. Där fanns skolläraren August Nordström, Oskar Öberg, O. A. Olsson, Knut Viklund m. fl.

Det hela resulterade i

att jag gjorde en sammanfattning som sträcker sig mellan 1906 och 1920, den tid som Handelsföreningen existerade. För den intresserade står den att läsa på Ersnäs Hemsida <http://www.ersnas.se/>. Man kan också läsa om några av de drivande i föreningen. Litet står det om vad som såldes i affären. Men framför all handlar det om föreningens verksamhet och om de inblandades svårigheter med att få det hela att fungera.

Ett stycke byahistoria, helt enkelt.

Leif Lundström



Leif vid sin nytillverkade låda med de böcker som finns bevarade från Ersnäs Handelsförening

On stage – JP Nyströms

Klockan är halv sju på kvällen och mörkret ligger tätt över Ersnäs, en strid ström av bilar och människor rör sig genom byn. Målet för samtliga är Ankaret, för där på scenen står nämligen JP Nyströms. Deras show är ett genrep inför en rad planerade framträdanden.

Och denna torsdagskväll lyssnade vi, ca sjuttio personer, till JP Nyströms folkmusikaliska framtoning sammanvävt med anekdoter och tankvärda sanningar från MalMBERGET, där det en gång började.



Arrangör var Ersnäs amatörteater och konferencier för kvällen var Hil-

ding Lindbäck. Ett uppskattat kulturslag i höstmörkret.

Motionsgympa

Coachen meddelar att gympingen går bra. Det är ca 10-12 st personer som bränner kalorier varje måndag mellan kl. 20 och 21 i Ankaret på skolan.



Det kanske är någonting för Dig? Det Du behöver ha med dig är vattenflaska, lämpliga skor och en handduk att göra vissa övningar på.

Gympingen håller på hela hösten och våren, priset för bägge terminerna är 100 kr för att täcka en del av lokal-kostnaderna, resterande del står EIF för.



Alltid glad är rätt förfärligt;
alltid ledsen är besvärligt;
alltid lycklig är bedrägligt;
blanda allt så blir det drägligt.

J. W. Radowitz

Fri som fågeln i skyn

I slutet av september fick jag uppleva något som jag hade sett fram emot en längre tid: Paragliding. Den timplånga färden upp till berget Babadag (1969 m ö h) i Turkiet gick i jeep längst en slingrande smal asfaltväg, som övergick till smal grusstig med kraftigt stup mot ena sidan. Räckerna fanns inte. Det var med skräckblandad förtjusning som jag nådde startplatsen, en tjusigt stenlagd yta, som sluttade alldeles väldigt bortåt stupet, och med kolossalt tjugiga vyer bortåt bergsmassiven. Lutningen mot stupet innebar att du absolut inte fick lämna exempelvis din hjälm på den stenlagda ytan. Då skulle ju den ha rullat några kilometer nedåt...



En av de bilder jag tog däruppe - Snart landning på stranden

Skärmpiloterna började raskt förbereda sina flyg. Det blev dags att ta på sig utrustningen, dvs hjälmen och selen (en mängd band, karbinhakar och öglor och en sorts rygsäck som bildade sitsen som du satt i). Kameran gick fint att fästa i särskild ögla på selen. Piloten hade sin utrustning och var hopkopplad med passageraren. Peter, min trygghet, var en van utbildare och tandempilot från Göteborg. Hans instruktion till mig var: "När jag säger spring: så springer du allt det du kan nedför branten, med höga knälyft nedför slutningen tills du tappar kontakten med marken!" Detta ger skärmen bärighet.

Starten gick riktigt bra! Jag sprang utav bara den, troligen även ett antal steg ute i det blå, för den stenlagda sluttande marken tog liksom bara slut. Min trygghet Peter sa att det nu

är OK, nu har vi lättat och då insåg jag att vi faktiskt flög. Det var härligt! Det gick ett antal minuter innan jag kom mig för att använda kameran. Vi flög och flög, vyerna var helt underbara och jag fick verkligen känslan av att vara som en fågel i skyn. Bland trettioalet flygande skärmar pekade min pilot på paret som hade startat precis före oss och som gjorde något som kallas "helikopter" (snurrar nedåt i häftigt tempo). Det såg spännande ut, så jag frågade honom om inte vi också kunde prova en liten snurr. Då fick jag verkligen tillfälle att känna på lite g-krafter i och med att det blev dags för hang-over och kraftig sväng åt vardera hållet med en snurr som kändes långt värre än alla de karuseller som jag provat.

Efter ca 45 minuter var det dags att söka sig till landningsplatsen på stranden. Landningen gick bra, förutom att jag liksom hade glömt att jag hade några ben. Det här med avståndsbedömning till markytan var inte helt lätt (jag var ju som en flygande fri fågel...) och jag landade alltså på rumpan. Normalt ställer man ned fötterna, och landar i stående ställning. Nåväl, det blev en sorts personlig landningsstil som jag bjuder på när jag nu som 54-åring för första gången flyger!

Jag kan varmt rekommendera en sådan här tur! Den ger en kick som håller i sig ett bra tag.

Ingegerd Skoglund Öhman



Klappjakten

35 jägare ställde upp i vår alltmest populära jakttag här i byn. Redan vid det första drevet så small det och vi hade en räv mindre på byns marker. Efter detta drev gick det tyngre och mickel räv lyste med sin frånvaro, trots att det fanns mycket spår på den snötäckta marken.

Ibland tror man att rävarna fått vingar och flugit sin kos under just denna jakttag. Men räven är ett listigt vilt och är en expert på att gömma sig och hitta luckor i marken där ingen jägare står.

Det gäller helt enkelt att vara smar-

tare än det vilt man jagar och vi lär oss mer och mer för varje år hur vi skall överlista mickel räv.

Så nästa år kör vi klappjakten igen och då önskar jag alla jägare välkomna tillbaka till Ersnässkogarna.

*Jonas Seger
Viltvårdsgruppen i Ersnäs*

