

Foto: Bo Axhammar



Ersnäsdagen i strålande väder

I år arrangerades Ersnäsdagen i ny tappning. Torget inkluderades med försäljning längs vägen till Ralph Lundstengården. Som vanligt så var besökarna hungriga på såväl lekamlig som kulturell spising. Röster bland besökare tyckte att det var enbart positivt med aktiviteter både på Ralph Lundstengården och Torget. **Sidan 4 och 5.** Foto Krister Öhman



På Torget underhöll Svante Lindqvist med historier och musik.

Skogsbrand på Hemberget

Torsdagen den 10 augusti upptäcktes den andra skogsbranden som drabbat Ersnäs i sommar. Tidigare i veckan eldhärjades ett område vid Gagsträsket.

Den här gången drabbades området kring grillplatsen längs Hembergsleden. **Sidan 7.** Foto Ulf Omnell



Byamöte

Byaföreningen bjuder in till byamöte **onsdag den 11 oktober kl. 19 i Ankaret.** Vi informerar om aktuella frågor. Vi bjuder också på fika. Mer information finns på **www.ersnas.se** dagarna före.

Alla bybor är välkomna!

Styrelsen

Invigning

Tisdagen den 22 augusti kl 19.00 inviger Hembygdsföreningen sin nya byggnad på Torget. Välkomna till en trevlig samling.

Ungdomslokalen "på gång" igen!

På onsdagskvällarna kan snart de yngre Ersnäsarna träffas. Läs mera om planerna på **Sidan 2.**

Sol över leden

Hembergsledens Dag firades den 18 juni med en promenad längs den skiftande leden. Läs om detta på **sista sidan.**

ERSNÄSBLADET i ny tappning

Som ni ser är Ersnäsbladet litet annorlunda numera. Senaste numret blev för "litet", varför ett lösblad häftades in. För att råda bot på sådana problem har EB utökats till åtta A 4-sidor.

Samtidigt har sidan blivit indelad i tre spalter och i layouten försöker vi efterlikna och ibland överträffa våra större konkurrenter.

Redaktionen har också utökats med en medlem, Bo Axhammar.

En röd dag

Norrmännen väsnas en hel del kring sin nationaldag den 17 maj. När vi för andra året i Sverige firar vår nyinstiftade nationaldag blev det också lite väsen åtminstone i Ersnäs och detta tack vare Ersnäs IF. Den 6 juni hade idrottsföreningen kallat samman byborna till KM i löpning och en tipspromenad för de bybor som föredrog en långsammare takt.

Ett dussintal personer i olika åldrar ställde upp i KM. Här har vi gruppsegrarna: Elias Lindvall-Isaksson, Linus Bäckström, David Hansson och Mats Gustavsson.

Kompleta resultatlistor finns på

www.ersnasif.se under **Matchresultat** och därefter **Övriga resultat**.

Närmare 30 personer deltog i tipspromenaden. Många visade avancerade kunskaper om sin by. Vilken färg hade EIF:s B-lag på tröjorna under 70-talet? Detta var en av de svårare frågorna. Rätt svar är grön. Ingen hade samtliga 13 rätt men fyra personer svarade rätt på tolv av frågorna: Ulf Hansson, René Jenssen, Rasmus Brandell och Dan Lundström.

Ett trevligt försommararrangemang i idrottsfolkets regi. Vi hoppas på en fortsättning och med ännu fler bybor närvarande.



Här får Linus Bäckström sitt pris av Anders Vikberg - Foto Ulf Omnell

Pensionärsbostäder

Det vi ofta kallar pensionärsbostäderna tillhör i formell mening inte den kategorin. Flertalet av de boende i dessa fina bostäder är ändå pensionärer. Lulebo förvaltar husen och ansvarar för att registrera de som önskar få hyra en sådan bostad. Men det är kommunen som tecknar kontraktet.

Frågan är om det finns anledning att verka för att fler bostäder av den här typen byggs i Ersnäs. **Om det finns en efterfrågan, bör Byaföreningen arbeta för ett byggande.** Men först är det nödvändigt att få en uppfattning om hur det är med efterfrågan. Hör därför av er till någon i Byaföreningens styrelse. Här har ni några namn och telefonnummer:

Bo Axhammar 311 04
Hilding Lindbäck 311 97

Iakttagare

"Ni säger, Sherlock Holmes, att det går en underbart vacker flicka bakom oss. Hur kan ni veta det?"

"Jag ser det på alla herrarna som vi möter."

Främmande? arbetare

Hemberget och Skoterstugan har börjat få besök, personer som inte verkar så nogräknade på naturvärden och andra värden. Ett antal träd har fällts och altanen med vindskydd har börjat nedmonteras. Syftet med detta arbete verkar diffust men det kanske visar sig så småningom vilket målet är?

Dörren på Idrottsföreningens tidtagarkur vid Skidstadion/Gläntan har också fått sig en släng av seven - eller stören. Man undrar hur den arbetsplanen ser ut? Vad blir nästa steg och när?

E-postadresser

Under rubriken E-postadresser på Ersnäs hemsida www.ersnasif.se sammanställer vi bybornas elektroniska postadresser. Just nu innehåller listan 69 st sådana. Vill du vara med i listan med din E-postadress så maila det beskedet till kristman@tele2.se

Någon gång per år brukar utskick med information från Byaföreningen göras men största nyttan med listan torde vara för var och en - där hittar du kanske den adress du saknar.

Förtutseende

I en rapport från Luleå kommun från tidigt 80-tal och rubricerad "Ersnäs - förslag till områdesplan" står bl a att läsa:

"Torget kan bli byns centrum. En liten park med ljugarbänk och gungor kan anläggas. En flaggstång, som place-ras mitt på torget, kan under jul- och midsommarhelgen bytas mot en gran eller mot en midsommarstång."

Där fanns förslag till både affär och café. Visst avspeglar beskrivningen delvis drömmar hos en tjänsteman på Stadsarkitektkontoret men bara till en del. Vi är ju på väg att försöka skapa just något åt det hållet.

Historien

Kalle, just hemkommen från Japan berättar för sin vän:

- Jag var ute och åt på restaurang när jag var där.

- Jaha, hur var det då?

- Jo, jag försäkrar dig att när man har druckit sake, förstår man varför japanerna sitter på golvet!

Ersnäs-vykort

Nu finns vykort med Ersnäsmotiv producerade i byn. De finns i med åtta olika motiv. De kan köpas på Ralph Lundstengården, hos Bo Axhammar och Krister Öhman.

Ungdomslokalen öppnar!

Onsdagen den **6 september kl 18.00** - **21.00** är lokalen i Ankaret öppen för barn och ungdomar i Ersnäs. I lokalen finns det spel, video, musik, pingis etc och även fika till försäljning.

Föräldrar/Vuxna i Ersnäs - Nu behöver Ersnäs ungdomar er hjälp!

För att kunna hålla öppet Ungdomslokalen en gång i veckan, behöver vi vuxna som kan vara med. Ju fler som kan hjälpa till, desto mindre jobb blir det.

Måndag den **4 september kl 19.00** visar vi lokalen och informerar om vad det innebär att hjälpa till. För intresserade upprättas ett schema för kommande onsdagar. Förhoppningsvis innebär det endast närvaro 1-2 onsdagar per termin.

Hjälp oss att hålla kvar ungdomarna i byn!

Har ni några frågor? Hör av er till Gunilla Björklund, 0920-138 60, gunilla.m.bjorklund@home.se

Dagbok

Måndag 7 augusti

Vaknar något trött efter att som vanligt ha läst för länge. Var inne på jobbet igår och hämtade diverse papper som jag måste läsa inför måndagen. Börjar dagen med möte hos P-O Eriksson för att diskutera innovationsstödet i Norrbotten och för att dra upp riktlinjer inför framtida förändringar. Åker sedan till kontoret och möter kollegor som börjar idag. Det känns inspirerande även om ledigheten gärna hade fått fortsätta längre. Läser mail, dumpar en mängd skräp innehållande att man kan köpa Rolexkopior och diverse fantastiska preparat.

Grips senare av arbetslust och prövar en ny grensåg inköpt på Nolia. Trots torkan växer grenar och sly och fördunklar en stor och arbetsam tomt.

Läser mail från Carin Sundén om upptaktsmöte för Ersnäsrevyn. Spelar en gammal Eagleslåt som jag försökt skriva en text till förut utan resultat. Funderar på hur dotter Pernilla har det i Arjeplogsfjällen utom räckhåll för mobiler.

Tisdag 8 augusti

Stannar hemma på morgonen eftersom jag beslutat att jobba delvis denna vecka. Min begåvade gamla katt har problem med magen p g a av det stora jaktintresset. Måste äta medicin mot förstoppning.

Jobbar några timmar och åker sedan till golfbanan. Underbart väder. Spelar med en gammal bekant räv från reklambyråbranschen. Spelar dåligt i 10 hål men kommer tillbaka på slutet. Golf är fantastiskt roligt men frustrerande. Från birdies till katastrof på enskilda hål.

Vattnar gräs och rabatter med hjälp av vatten via pump vid sjön. Längtar efter regn. Följer EM i Göteborg. Pratar med sonen Pontus som skall flytta till Uppsala och börja läsa historia. Tänk att barn med samma föräldrar och samma uppfostran, tror jag, blir så olika. Äldste sonen Jacob är intresserad av teknik sedan födseln. Kan skruva sönder en bil i småbitar och få ihop den igen. Son nummer två är helt ointresserad av teknik men läser och läser.

Onsdag 9 augusti

Åker till jobbet och har en trevlig dag. Börjar greppa nya saker och komma ihåg var vi slutade för några veckor sedan. Vädrer ju fortfarande underbart, framför allt om man varit ledig, vilket jag inte var. Beslutar att åka hem när arbetsdagen är slut och inte som vanligt senare.

Funderar på att träna golf, men slokande växter och gula gräsmattor får mig att stanna hemma och vattna och att kolla EM. Sommaren i Ersnäs och Sverige verkar ha varit fantastisk. Lite mygg hos oss men stundtals ett elände med bromsar och blindingar. Dom senare är värst. Det är sant som jag en gång sade i revyn att "Dom här blindingarna, när dom landar det känns inte. Det är som om dom har luddar på fötterna."

Pernilla ringer från Arjeplog. Stannar uppe och väntar på att hon och pojkvännen Fredrik skall dyka upp. Dom kommer när jag bestämt mig för att lägga mig. Trötta ungdomar berättar om Arjeplogsfjällen. Glada och nöjda.

Torsdag 10 augusti

Vaknar när jag hör att Pernilla och Fredrik är uppe. Strålände dag igen. Dom har spritt ut alla saker från fjällövningen på gräsmattan. Tvättar kläder och berättar. Ringer Barbro och vi bestämmer att ta en båttur som stannar vid Hundskär.

Vi styr senare hemåt. Kriget i Libanon fortsätter. Hemma är allt lugnt. Torkan är svår lokalt. Det brinner på Hemberget. Vattnar gräsmattan. På Hemberget verkar helikopterinsatsen gjort sitt. Dom bombar med vatten. På annat håll är det värre.

Pernilla och Fredrik packar. På väg mot München. Dom har utbildats inom Industriell Design i Lund och har bägge fått jobb på ett toppföretag i branschen, IDEO, med huvudkontor i Palo Alto, Californien.

Vi fixar avskedsmiddag för ungdomarna. Gör en relativt ny klassiker, Västertobottenslax, som vanligt fantastiskt god.

Freitag 11 augusti

Vaknar och dricker te. Konstaterar att NSD:s huvudrubriker, med minnet av gårdagen, är att "Det är farligt att dricka vatten" samt att kräftfisket i Råneå blir bra. Kuriren har en rubrik om misshandel, vilket naturligtvis är allvarligt samt om branden på Hemberget.

Skjutsar Pernilla och Fredrik till flyget. Roligt att ha dom hemma. Ledsam när dom åker. Åker hem och hämtar golfbagen. Spelar nio hål med ett trevligt par. Med blandat resultat, blandar birdie med boll i bäcken.

Vattnar. Ger katten medicin. Har nyligen köpt medicin till katten för 670 kr kompletterat med lite Ipren och plåster till husse för ca 100 kr. Frågade på

Apoteket om det finns högstkostnads-skydd för katter. En leende apotekare konstaterade att det inte finns.

Lördag 12 augusti

Åker ut med båten. Hur många möjligheter har vi kvar att dra iväg i shorts? Tillbringar några timmar i stillhet. Åker sedan till bryggan i Sätet, Mått-sund. När vi lastar ut grejorna ramlar en årklyka ned i vattnet. Ligger och titta ned och försöker att hitta den. Hittar inget mer än en ölburk. Fan!

Hemma bestämmer vi oss för att äta middag i form av plättar med blåbärs-sylt och grädde. Hallonsylt för de som så önskar.

Pratar med Pontus om den kommande flytten till Uppsala. Hur gör vi med ditt och datt? Kollar mina gitarrer. Den bästa akustiska gitarren har en sträng som gått av. Dom andra låter bedrövligt. Stämmer elgitarren, spelar ett revynummer som vi gjorde för några år sedan, "Stofilerna". Funkar fortfarande. Inser att titeln stämmer väl.

Söndag 13 augusti

Fortfarande samma sol och torra. Sätter på vattenspridaren, pratar med katten och far iväg med båten. I morgon börjar jobbet, Utnyttja ledigheten! Tillbringar några timmar på sjön och i solen på land. Åker hem och vi steker souvas och gör pressad potatis. Gott!

Jag konstaterar att den nyligen inköpta torkvindan har säckat ihop p g a urusel kvalitet på den mutter och den skruv som ska hålla sträcken spända. Detta är nog den tredje torkvindan på fyra år. Vet någon var man köper en torkvinda som håller längre?

Under kvällen jobbar Barbro och jag med att röja runt tomten med grensåg och sekator. Tar bort en del av torra kvistar, skymmande grenar och allt annat.

Tvättar och står i. Pratar med moder i Råneå. Funderar om detta med dagbok. Jag har jobbat länge, skrivit mycket i jobbet. Aldrig skrivit dagbok, inte ens i någon liten kalender. I revyn har jag skrivit ganska mycket, kanske ca 100 nummer. På lördag har vi upptaktsmöte. Då kommer nya utmaningar!

Roger Jacobson, Svartskatan

Ernsäsdagen - 8 juli 2006



Fem kilo strömmingsfilé hade Husmodersföreningen köpt in. Det ska väl ändå räcka, tänkte damerna. Men nej, efter två timmar var lagret slut. Åtgången på kladdorna var strykande. Redan klockan fem på morgonen den 8 juli hade Olle Olsson tänt brasan i bagarstugans ugn. Det är lätt att förstå att det nybakade brödet, den mosa-de potatisen och de stekta filéerna gick hem bland de några hundra som denna fantastiska högsommardag deltog i Ernsäsdagen.

Arrangemanget hade fått en ny upp-läggning detta år. Det fanns två poler: Hääsch och Torget. Den sammanbin-dande länken var Ersnäsvägen. Vid polerna fanns ett antal salustånd, likaså längs förbindelsekorridoren. Ersnäsbladets utsände kunde kon-statera att försäljarna var nöjd med kommersen.

Kunderna/besökarna gav också upp-läggningen sitt godkännande. Till den uppfattningen anslöt sig bl a stadsbon Agnetha Gagnér, vanligtvis boende på Gülzauudden.

Bland det breda utbudet av produkter för omedelbar eller senare konsumtion, uttryckte hon sin speciella uppskattning av den kollektion av åtta vykort som herrarna Bo Axhammar och Krister Öhman producerat. Om nu någon typ av investering saknades, så skulle det vara en flaggstång på Torget.

Viss oro hade arrangörerna hyst med tanke på att Ersnäsvägen inte kunde stängas av för trafik. Emellertid visade bilisterna stor hänsyn och detta blev aldrig något problem.

För första gången blev Torget inramningen för en begivenhet av det här omfattande slaget. Samfälligheten har gjort en rejäl satsning på att fräscha upp Brandstationen och det med stor framgång. Soldattorpet är en juvel och Bagarstugan en högproduce-rande ekonomisk enhet. Ersnäs kan nu stoltsera med två attraktiva mil-jöer nämligen Ralph Lundstengården och Torget.

I Soldattorpet kunde besökarna njuta av en fotoutställning. Är det inte snart dags att producera en fotobok med bilder tagna av byns egna fotokonstnärer, frågade sig några av åskådarna.

En hel del utombysare hittade till Ersnäs den här dagen. Det framgick bl a av vilka som deltog i tipspromena-den från Hääsch till Torget. Åtta frågor varav ett par björnfrågor som inte var så lätta att besvara. Därför blev det ingen fullträff och heller ingen med sju rätt. Däremot var det fem deltagare som hade sex rätt nämligen P.O. Sundén Ersnäs, Ulla Isaksson Bergnäset,

Mariann Lind Ersnäs, Carl-Erik Carbin Antnäs och Åke Johansson Notviken. Samtliga "tipsare" fick delta i utlottningen av tre priser.

Vinnarna blev Åke Johansson Notviken, Emelina Eriksson Ersnäs, Gustav Melkersson Björkskatan, Stig Olovsson Gammelstad, Albin Rosenberg Ersnäs.



Ralph Lundsten signerade skivor och böcker till hugade fans. Här intervjuas han av lokalpressen. Foto Bo Axhammar



Kommersen i full gång vid Ralph Lundstengården. Foto Bo Axhammar



Hästskjuts och ridning var ett uppskattat inslag under Ersnäsdagen. Foto Krister öhman



Ungdomar från Viltvårdsgruppen arrangerade en prickskytteävling. Foto Bo Axhammar

Fotbollskanoner i Ersnäs

Idrottsföreningen arrangerade en tävling i vem som hade det hårdaste skottet. De två herrar som hade mest glöd i dojan var EIF:s egna Bengt Westerberg och Klas Lundqvist. Den sistnämnde som tävlar i enduro kanske är redo att byta idrottsgren, månne det bli en värvning inför höstomgången. Två priser delas ut i varje klass i form av EIF t-shirt.

Vuxna: Klas Lundqvist 95 km/h, Bengt Westerberg 95 km/h, Tomas Gustavsson 88 km/h, Tord Selberg 84 km/h.

Ungdomar: David Hansson 62 km/h, Simon Selberg 60 km/h, Linus Bäckström 49 km/h, Timmy Nilsson 48 km/h.

Dagens matintag

- Ralph Lundstengården, 65 paltar
- Ersnäs IF, 150 hamburgare
- Hembygdsföreningen, 150 våfflor
- Husmodersföreningen, 75 klåddor med 5 kg strömmingsfilé

Perspektiv på Ersnäsdagen

Sörbyarna, Antnäs, Måttsund och Ersnäs. Jag lever i den föreställningen att Anders, Mats och Erik, tre bröder långt bort i historien, bestämde sig för att kolonisera var sin jordlott och vips, kom sörbyarna till! En riktig historiker kan säkert rätta mig på den punkten, men jag vill att det ska vara sant.

Antnäs och Alvik lärde jag känna först. 1978 var jag redaktör för en bok som heter Ladornas bygd, del två. Boken samlade berättelser och bilder från studiecirkeldeltagare i Alvik-Långnäs och bland annat fick jag chansen att möta en legendarisk fotograf och byaskrivare, Adolf Hjort. Hans bilder från livet i sörbyarna på 20-30- och 40-talet är svåra att glömma. Varje by och varje samhälle behöver sina eldsjälur, människor som ideellt arbetar för att stärka gemenskapen.

Allt det där far genom huvudet när jag går omkring på byagatan i Ersnäs under sommarens Ersnäsdag. Det är

ju alldeles otroligt trivsamt. Borta i Ralph Lundstengårdens trädgård sitter kompositören själv och ler och signerar böcker och skivor. Uppre i loggen underhåller delar av gänget från Ersnäsrevyn med sånger och scener under musikalisk ledning av Sandor Berglund.

Längs vägen mellan Torget och Ralph Lundstengården finns små privata loppisar där saker och ting säljs ut för några kronor. Borta vid Torget träffar jag några kvinnor som bakat mjukbröd sedan tidig morgon. Jag tycker att de är Ersnäsdagens riktiga hjältinnor.

Som den kloke lätt inser, finns det ofta starka kvinnor bakom de mer synliga männen, ett faktum som gäller överallt.

Först och främst känns Ersnäsdagen som en mycket avslappnad mötesplats. Många återvändare sitter och fikar och träffar släktingar, samtalen pågår överallt. För gemenskapen i byn är det viktigt att visa upp allt som finns. Det här är Ersnäs, så här bor vi och allt det här sysslar vi med!

Stolthet är väl samlingsordet. Det finns gäster och artister som piggar upp anrättningen, men först och främst är Ersnäsdagen ett bra tillfälle att stärka den egna självkänslan.

Och det behövs.

Det lilla samhället kan visa vägen. Tillsammans ser vi till att skapa en bra miljö i Ersnäs. Folk som tar ansvar för sin by.

Det är det jag tar med mig efter en promenad längs byagatan en lördag i juli. Och grämer mig lite för att jag missade den sista strömmingsmackan med fem minuter.

Lars Hedström



Delar ur Ersnästeatern underhåll i Logen på Ralph Lundstengården. Foto Bo Axhammar

Invandraren

En del av Ersnäs invandrare är återvändare. Till den gruppen hör Gunilla Björklund, 34, sedan december i fjol boendes på Vidmansvägen 23. Gunilla (GB) tillbragte större delen av sin barndom i byn. En junikväll med intensiv doft av blommande rönn gjorde Ersnäsbladet ett hembesök för ett samtal.

EB: Vem är Du?

GB: Jag känner mig som en urersnäsare. Här har jag mina rötter. En viktig förklaring är att jag genom min pappa Bosse är släkt inte med flertalet men med många ersnäsbor. Exempelvis är jag fyrmänning med pojkarna Sundén - Erik och Sten. Jag är byggnadsingenjör med utbildning i Växjö, Luleå och USA - jag bodde några år i Atlanta. Nu jobbar jag på Vägverket Konsult här i Luleå.

EB: Hur kom det sig att Du flyttade tillbaka till Ersnäs?

GB: Det var en period då jag trodde att jag skulle bli småländska. Då låg Norrbotten långt borta. Det var närmare till större städer där nere och

klimatet hade jag ingenting emot. Men för fem, sex år sedan kom insikten smygande att det var i norr, närmare bestämt i Ersnäs jag hörde hemma. Jag sökte och fick jobb. Nu är jag väldigt glad över att jag tog detta steg.

EB: Vad är det bästa med Ersnäs?

GB: Ja, först och främst är det här hemma för mig. Jag har nog varit in de flesta gårdarna här i byn. Jag känner nästan alla "gamla" ersnäsbor. En



Gunilla Björklund

byakänsla infinner sig. Det tycker jag om. Här är fridfullt och här är jag omgiven av öppna fält, djur och natur.

EB: Kan någonting bli bättre?

GB: Dagens svåraste fråga. Mia och Jörgen i Gammelgården (intervjuade i förra numret av EB) efterlyste en pizzeria. Vi instämmer. Men det ska vara på cykelavstånd och sortimentet får gärna kompletteras med en del enklare livsmedel.

EB: Du är nybliven ledamot av styrelsen för Ersnäs Byaförening. Vilka är föreningens viktigaste uppgifter?

GB: Att ta tag i idéer som dyker upp och på så sätt göra byn än mer attraktiv. Sedan gäller det att bevaka det vi redan har och då främst skolan och dagis.

Nu närmar sig samtalet sitt slut. Magnus, mannen i Gunillas liv, kommer hem efter en lång dag på jobbet (Hardtech). EBs utsände har inte satt i sig hela den delikata rabarberpaj som Gunilla bakat. Detta är Magnus tacksam för.

Familjenytt

Födda

Nina Dahlbom och Lars Eriksson, Bäcktorpsvägen 81, fick den 28 maj en dotter som heter Jill.

Camilla Bäckström och Christer Lundström, Axel Mårds väg 56, fick den 1 juni en dotter som heter Lina.

Inflyttade

Jonas Pettersson och Sara Borgström har flyttat in på Svartskatavägen 385.

Helena Stoltz har flyttat in på Zackes väg 409.

Malin Eriksson och Erik Sundqvist har flyttat in på Ersnäsvägen 40.

Emil Welin och Karolina Svärd med sonen Arvid Welin, 2 år, har flyttat in till Svartskatavägen 378 (Gamla byskolan).

Joakim Carlsson har flyttat in på Klubbvägen 90.

Gunvor Linder har flyttat in på Klubbvägen 155.

Avlidna

Karl Folke Nilsson, * 13 april 1936, † 30 juni 2006.

Bengt Marklund, * 1 december 1926, † 23 juli 2006.

Eva Kerttu, * 5 november 1949, † 9 juli 2006.

Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida, **www.ersnas.se** (10 870 besök sedan 2003-06-01) men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på adressen: **www.byar.lulea.se** och välj där **Ersnäs** (2 857 besök sedan 2001-03-19).

Synpunkter och material mottages av Krister Öhman, **kristman@tele2.se**

Ersnäsbladet utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under 2006 är 13/11 och utdelning fredagen därpå.

I redaktionen:

Sven Persson, Tranmyrvägen 29, telnr 311 80 och e-postadress **persson.sven@telia.com**

Krister Öhman, Tranmyrvägen 14, telnr 312 59 och e-postadress **kristman@tele2.se**

Bo Axhammar, Ersnäsvägen 45, telnr 311 04 och E-postadress **bo.axhammar@tele2.se**

Lämna tips om innehåll till redaktionen och/eller skriv gärna själv om något Du vill förmedla.

Ersnäsbladet finns också att läsa/hämta från byns hemsida **www.ersnas.se** Där finns även tidigare nummer.

En eldfängd motionsrunda

Jo visst, det var synnerligen varmt torsdagen den 10 augusti, den där då jag fick min 43-åriga hemvändande dotter som sällskap på en snabb promenad längs Hembergsledens 6 km:s-slinga. För de ersnäsbor som inte har en susning om vad Hembergsleden står för så må förtäljas att det är ett vandringsstråk med utgångspunkt och slutmål uppe vid "Gläntan", eller för den oinvigde, vårt gamla skidstadion uppe i Svedjan. Jag skrev i inledningen att det var en varm dag men föga anade vi då att den skulle bli betydligt varmare än vi från början räknat med.

Ganska snart började svetten lacka, vilket uttryck förresten, och apropå uttryck så hörde jag på Norrbottensradion en uppringd kvinna på reporterns fråga om vädret svara: "Tja, här halvskiner solen". Just det där halvskiner har jag aldrig hört men det lät lustigt. För övrigt finns det en hel drös av märkliga talesätt typ, darra på manschetten, få sina fiskar varma, hålla låda etc.. Ja listan kan göras lång men det var ju vår promenad det skulle handla om och solen den inte bara halvsken utan snarare var det "allt ljus på mig" som Edvard Persson, den skånske skådisen myntade.

En skogsmaskin hade med sina larvfötter gjort första tredjedelen av slingan något knagglig men vadå, vi hade ju känslan av frihet som naturen skapar även om några kalhyggen som kantade leden kändes onödiga men å andra sidan är jag inte så insatt i modernt skogsbruk. Terrängen är ganska skiftande längs leden och några smärre "mördarbackar" ingår i konceptet. Det var när vi befann oss i den sista uppförsbacken, den upp mot Hembergets topp där en grillplats är belägen, som en plötsligt scenföränd-

ring ägde rum. Var tusan kom den rök ifrån som plötsligt rullade emot oss längs marken. Adrenalinet rann till och kropparna blev på helspänn. Ytterligare några steg och vi fick förklaringen, det brann runt grillplatsen och de knastrande lågorna vann med vindens hjälp snabbt terräng. Vi gjorde en snabb överblick av situationen och några tappra försök att med fötternas hjälp begränsa eldhärdarna men vi var förvisso för få för att kunna åstadkomma en effektiv insats. Dessutom, för en gångs skull hade jag inte med mig "nallen" så man kan säga att vi fick det hett om öronen och med eld, nästan bokstavligen i baken, begav vi oss ner för berget, allt medan klapperstenarna rullade under fötterna.

När så Räddningstjänst kontaktades hade dom redan fått in en anmälan och med vattenbegjutning från tillkallad helikopter begränsades eldhärden relativt fort. Om detta har det stått att läsa i lokalpressen.

Dagen efter var jag uppe på Hemberget för att kolla och av den pampiga grillplatsen som bestått av bänkar runt ett stabilt bord, allt i ett stycke, återstod bara själva härden (eldstaden) i metall. Kan tänka mig att det känns motigt för markägarna och för de som gjort en insats vid tillkomsten av denna led med jag är säker på att likt en fågel Fenix kommer en ny grillplats i sinom tid att resa sig ur askan. Det kommer de ideella krafterna inom Byaföreningen att sörja för.

Brandorsaken då? Ja, i nuläget kan man bara spekulera. Helt klart är dock att elden uppkom i direkt anslutning till grillplatsen vilket lämnar utrymme för gissningar.

Holm-Helmer var där.



Resterna av grillplatsen. Foto Krister Öhman

Flytt

Byaföreningens valberedning värvade inför årsmötet en ny ledamot tillika ordförande: Jan Nilsson. Jan och hustru Sara Byström var ute efter mark för sina får. En möjlighet till köp av en jordbruksfattighet i Sjulsmark dök upp under våren. De missade inte tillfället och vi måste konstatera att vi förlorat vår nye ordförande. Styrelsens vice, Hilding Lindbäck, får överta ordförandeklubban fram till nästa årsmöte.

En till!

Ett par från Skottland vann tio miljoner på tipset, och frugan frågade sålunda sin man:

"Hur skall vi göra med tiggARBREVEN?"

Mannen svarade:

"Fortsätt att skicka dem!"

Utvandringen

Jag växte upp i Ersnäs när det så kallade "nyområdet" var nytt. Byns jordbruk fanns fortfarande kvar ända in på husknutarna. Det som hände för oss barn var att vi ännu kunde göra ett besök i Marklunds hölada eller känna på strömmen i närmaste kostängsel, samtidigt som byn fylldes av nya lekamrater.

Det nya området förde också med sig ett antal driftiga föräldrar som tillsammans med gamla bybor satte fart på byns idrottsföreningensliv. För mig som gillade idrott passade det här alldeles utmärkt. Fotboll och orientering på sommaren och så det allra bästa, längdskidåkning på vintern. Som allra mest var vi 25 barn som samlades under Bengt Lindgrens ledning, cykelhandlarn ni vet. Vi åkte under en 10-årsperiod Norrbotten runt på skidtävlingar och några av oss även Sverige runt. Tyvärr blev det bara något DM för oss, alltså ingen världs- eller olympiamästare. Frågan är om man ser något resultat av denna skidepok idag. Ja om du går och tittar på något av de sex Ersnäslagen som ställer upp i Nederluleåstafetten och ser någon med riktigt bra flyt i åkningen då vet du att den personen blivit drillad av Bengt Lindgren under den tid då "nyområdet" var nytt.

Var vill jag då komma? Jo, Ersnäs är fortfarande en fantastisk fin by, men jag tror att byn skulle må bra av ett nytt "nyområde", kanske med en ny Bengt Lindgren som samlar byns barn och vuxna kring någon gemensam aktivitet.

Erik Sundén
Lärare i Arjeplog
Utflyttad sedan 10 år

Gång- och cykelvägen mot Antnäs



Vägverket planerar att bygga en "enklaare variant" av gång- och cykelväg mot Antnäs i höst. Den kommer att ligga ganska nära E4:an. GC-vägen byggs sedan om när nya E4-korsningen byggs.

Detta för att inte behöva vänta med gång- och cykelvägen tills ombyggnationen av E4-korsningen.

Den 19/6 2006 fick vi denna skiss på den tänkta sträckningen på GC-vägen.

Du ser bilden tydligare och i färg på www.ersnas.se och där "På gång..."

*Gunilla Björklund,
Byaföreningens styrelse*

Sol över leden



Sven Persson berättar om gruvan för deltagarna på Hembergsledsdagen.
Foto Ingegerd Skoglind Öhman

I mitten av juni är kommuntriangeln vid Hääsch-kurvan som mest praktfull. Den går i gult, vitt och grönt. Men det är inte bara ängens blommor som gläder ögat vid den tiden på året. Även skogen står i blom med skvattram, skogsstjärna, hjorton, lingonblom och många andra örter.

Denna blommande skog upplevde ett 25-tal vandrare som deltog i Hembergsledens Dag söndagen den 18 juni. Sedan leden invigdes en junisöndag 2005 har många nött stigen. Den

är numera vältrampad.

Kaffepaus på Hembergets topp och korvgrillning i Gläntan var några av vandringens kryddor. Dessutom fick deltagarna då och då ta sig en funderare eftersom vandringen också var en tipspromenad.

Vinster lottades ut med tipstalongen som lottsedel. Vid en efterföljande granskning visar det sig att två personer hade åtta rätt av nio möjliga: Ingegerd Öhman på Tranmyrvägen

Datakurs i Ersnäs?

Finns det åter intresse för en datakurs i byn? Hösten 2001 och hösten 2003 hölls kurser i Ankaret med 16 elever vardera med gott resultat. Alla blev godkända!

Den skulle i så fall åter hållas i Ankaret och innehålla avsnitt om Word, Excel, Internet (surfa, söka och E-post) eller annat som är intressant.

Ersnäsbladets utsände kan meddela att Mjölfjärdens Intresseförening (Råneå) genomfört en sådan 30-timmarskurs i vår med 16 ivriga elever.

Detta är en intresseförfrågan och finns tillräckligt underlag arbetar jag för en kurs. Kontakta Krister Öhman på tel 31259 eller kristman@tele2.se om du är intresserad.

Tänkvärt

Ångra aldrig det förgångna. Uppskatta nuet. Se med nyfikenhet mot morgondagen.

Vilhelm Moberg

Sommarpyro i Ersnäs

Även denna sommar har vi fått hjälp av feriearbetande ungdomar i kommunens regi. Resultatet lät inte vänta på sig. Den gamla brandstationen fick ny färgdräkt. Byggnaden hade tidigare rustats upp av samfälligheten. Resultatet – en prydnad för Torget som sakta men säkert tar form.

Förutom diverse målningsarbeten så har ungdomarna städad av området vid skidstadion/Gläntan, rensat rabatter på skolan/dagis och infarten till byn. Røjningen efter Bäcktorpsvägen påbörjades men kunde inte slutföras pga att perioden var till ända.

Bo Axhammar

Sist

- Polisen letar efter en man med ett öga som kallas Peppe.
- Vad kallas det andra ögat då?

och Gustav Magnusson, visserligen Luleå men med tydlig esnäsanknytning. Gustavs mamma har sina rötter i Svedjan och heter Katarina Öberg.

Nu vet många i vår by att en berömd författare är född och uppvuxen 25 km från Ersnäs (Liza Marklund), att Bälungeberget är 41 meter högre än Hemberget, att FN består av 191 medlemsnationer och att de svenskar som flyttar från vårt land föredrar Norge framför något annat land.