

Det kom ett mejl från Johanna Hietala, volontär i vår vänort Novéant. Alviksflickan som just nu befinner sig Frankrike är den första från ”Tre Byar” som har fått denna möjlighet. Vi väntar med spänd förväntan på svaret från EU om även Antnäs-flickan Rebecca Elvelin skall få samma möjlighet under våren 2013.

”Ost och baguette. Det var mina fördomar om fransmän, men inte kunde jag tro att det skulle stämma så väl som det gör... De köper sina baguetter i den lokala brödhandeln, som finns även i en liten by. De promenerar gatorna med sin baguette i hand, precis som man föreställt sig en fransman.

Varje måltid tar sin tid. Det är ofta en förrätt, huvudrätt, ost och efterrätt. Inte bara till middagen, utan även till lunchen är det uppbyggt på detta sätt. Till efterrätt äts ofta en liten yoghurt eller en chokladmousse.

Middagen äts väldigt sent i Frankrike. De som äter tidigast äter vid 7-tiden men andra äter vid 8-9-tiden på kvällen.

Den mest speciella upplevelsen i Frankrike är nog ändå hur de hälsar på varandra. Här hälsar man genom kindpussar. Även om man aldrig har träffat personen förr. Det tar sin tid när man träffar nya personer eftersom alla måste hälsa på alla. Även om man bara passerar förbi en grupp med personer som några känner så ska alla hälsa på alla. Samma sak när man säger hej då. Det tar sin tid. Jag tror man måste uppleva det för att exakt förstå det.

Jag var nyligen på en stor fest där vi firade några som fyllde 30 och 60 år. Det började halv 8 på kvällen och det var kring hundra personer bjudna så det tog tid innan alla hade hälsat på alla. Sedan var det socialisering och småprat till 22 tiden och först efter 22 var det dags att sätta sig ner och äta middagen. Efterrätten serverades 2 på natten..! Sedan när man lämnar festen måste man säga hej då till varenda person igen. Annars räknas det som ohyfsat.

Livet i Frankrike är lite annorlunda men jag trivs bra här. Jag arbetar med skolan. Till lunchen promenerar jag med ett tjugotal barn till en matsal där vi äter lunch. Resten av barnen äter lunch antingen hemma eller hos deras dagmamma. På eftermiddagen arbetar jag på ett fritids från och med att barnen slutar skolan klockan 4 till halv 7. På fritidset underhåller jag barnen med lekar, spel och böcker. Jag hjälper även barnen med deras läxor som de har mycket av.

Jag gjorde helt rätt val att komma hit till Novéant i Frankrike. Jag tror att jag kommer sakna Frankrike när jag far hem och hade gärna stannat längre än bara 4 månader...

Om du någonsin får möjligheten att resa och bo i ett annat land, låt inte chansen slippa undan, ta den och du ska se att du får upplevelser för livet!”

*Johanna Hietala*